



GIÁO ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI NHẬT

在日ヴェトナム人・カトリック共同体

みことば

PHỤNG VỤ
LỜI CHÚA

Số 446

Tháng 08 Năm 2021

446号 08月 2021年



CẦU NGUYỆN CHO CÁC TRẺ EM



Thánh Đa Minh NGUYỄN VĂN HẠNH

(1772-1838) Linh Mục (OP) (Xử Trảm)

Tử đạo ngày 1 tháng 8 (x. Tr 108)

“Thập tự đối với chúng tôi là tượng trưng cho ơn cứu độ,
nên không ai được chà đạp, vì đó là trọng tội”

Thánh Đa Minh Hạnh sinh năm 1772 tại làng Năng A, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nề nếp, đạo đức. Nhờ gương sáng truyền giáo của các thầy dòng Đa Minh, Cậu đến xin Đức Cha Delgado Y cho vào sống trong Nhà Đức Chúa Trời. Đức Cha chấp thuận và giao cậu cho cha Liêm chăm sóc, dạy dỗ và gửi vào chủng viện.

Sau khi thụ phong Linh Mục, cha Hạnh xin gia nhập và khẩn trốn trong dòng Đa Minh ngày 22/8/1826 khi đã 54 tuổi.

Khi cuộc bách đạo diễn ra, cha Hạnh đang coi sóc mục vụ cách âm thầm tại làng Quần Anh Hạ. Khi tình hình căng thẳng, cha muốn chuyển qua làng Trung Thành. Hai người làng Quần Anh hứa đưa cha đến nơi an toàn, nhưng chính họ lại đi nộp ngài cho quan. Ngày 7/5/1838, cha bị bắt và bị giải về Nam Định.

Ngày 28/6/1838, bản án trảm quyết được châu phê và sáng ngày 1/8/1838, cha Hạnh chịu xử trảm tại pháp trường Bảy Mẫu.

Phụng Vụ Lời Chúa xin thành thật cảm ơn Quý Cộng Đoàn, Quý Bạn đã đồng góp ý kiến, bài vở, công sức cũng như tài chánh cho PVLC tháng này. Sau đây là chủ đề cho các tháng tới :

Tháng 09: Cầu nguyện cho các gia đình

Tháng 10: Tháng Mân Côi, Cầu nguyện cho việc truyền giáo

Mã QR được in ở cuối thư ngõ của PVLC mỗi tháng sẽ cho phép mọi người đọc được nội dung PVLC của tháng đó.

Mã QR được in bên tay phải của trang bìa sau của cuốn PVLC sẽ cho phép đọc PVLC trên trang Facebook của Giáo Đoàn.

Mã QR được in bên tay trái của trang bìa sau của PVLC sẽ cho phép đọc PVLC trên trang web của Giáo Đoàn.

Phụng Vụ Lời Chúa luôn ước mong nhận được mọi sự đóng góp tích cực của Quý Cộng Đoàn, Quý Bạn đọc, để PVLC thực sự là chiếc cầu liên lạc hữu hiệu của Giáo Đoàn. Mọi liên lạc về PVLC xin gửi bài vở, thư từ trước ngày 20 mỗi tháng qua;

Lm P.M. Nguyễn Hữu Hiến ; Pocket Tel: 090-1656-2693

Email: pmnguyenhuuhenjp@gmail.com



Home: <http://vietcatholicip.net> * Facebook: Công Giáo Việt Nam Tại Nhật



Thơ Ngộ

Tháng 7 đã kết thúc trong sự bất an của đa số người dân Nhật Bản, khi Thế Vận Hội Mùa Hè đã được khai mạc. Có lẽ đây là thế vận hội duy nhất trong lịch sử được tổ chức mà không có người xem, cũng như bị chống đối nhiều hơn là đồng thuận. Đại dịch Covid-19, với những biến thể của nó, đã làm cho cả thế giới sống trong tình trạng hoang mang, bất ổn, từ kinh tế cho đến chính trị, văn hóa. Biết bao nhiêu sinh hoạt quan trọng của tôn giáo, thể thao và văn hóa, đã bị đình chỉ, di dời chỉ vì một con vi khuẩn thật nhỏ, không ai thấy. Hơn thế nữa nó còn đe dọa cuộc sống của chúng ta, và làm cho chúng ta cảm thấy bất an. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương cho đại dịch covid-19 sớm bị hủy diệt, cho nhân loại sớm được sống bình an.

Những ngày này, đồng bào sinh sống tại Sài Gòn và các vùng phụ cận đang bị phong tỏa vì sự lây lan của coronavirus, điều này làm cho cuộc sống của những người nghèo, di dân càng thêm khốn khổ hơn, vì không thể làm việc kiếm sống giúp gia đình. Chúng ta hướng về quê hương, phó thác và cầu nguyện xin Chúa thương đến dân tộc Việt Nam, cho mọi người được miễn nhiễm covid, và nhất là xin cho Việt Nam được sớm giải thoát khỏi con virus độc hại hơn, là virus cộng sản vô thần.

Giáo Đoàn dành trọn tháng 8 để cầu nguyện cho các trẻ em, con cháu của chúng ta. Các em đang sống trong một xã hội đầy bất an, tranh chấp, hận thù. Xin cho tâm hồn của các em không bị ô nhiễm vì những gương xấu, để nhờ những cố gắng làm gương và giáo dục tốt của cha mẹ, các em sẽ trở thành những Kitô hữu thánh thiện, những công dân tốt xây dựng tổ quốc, Giáo Hội như lòng Chúa ước mong.



PVLC



CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NGÀY 01 THÁNG 8

BÀI ĐỌC I: Xh 16, 2-4. 12-15

Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn..

Lời Chúa trong sách Xuất Hành.

Hồi ấy, trong sa mạc, toànt hể cộng đồng con cái Israel kêu trách ông Môisen và ông Aaron. Con cái Israel nói với các ông: “Phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây!”

Đức Chúa phán với Môisen: “Này, Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó; Ta muốn thử lòng chúng như vậy xem chúng có tuân theo Luật Ta hay không?

“Ta đã nghe tiếng con cái Israel kêu trách. Vậy ngươi hãy bảo chúng rằng: vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sang, các ngươi sẽ được ăn bánh thỏa thuê, và các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi”. Thật vậy, buổi chiều, chim cút bay đến rợp cả trại. Và buổi sáng thì có lớp sương phủ quanh trại. Rồi khi sương tan đi, thì trên mặt hoang địa, có một thứ gì nho nhỏ, mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt đất. Khi con cái Israel thấy thế, họ liền hỏi nhau: “Man hu?” Nghĩa là: “Cái gì đây?” Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Môisen bảo họ: “Đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn!”

Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 77

Đáp: *Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ.*

Xướng: Điều chúng tôi đã từng nghe biết, do cha ông kể lại cho mình, sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau: sự nghiệp lẫy lừng, quyền uy của Chúa.

Xướng: Chúa hạ lệnh cho mây tầng cao thả, lại truyền mở rộng cánh thiên môn; Người khiến manna tứa hồ mưa đổ xuống, và ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ.

Xướng: Kẻ phạm nhân được ăn bánh thiên thần, Chúa gửi đến cho họ dồi dào lương thực. Chúa đưa dân vào miền thánh địa, là vùng núi non tay Người đã chiếm.

BÀI ĐỌC II: Ep 4, 17. 20-24

Anh em phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.

Thưa anh em, đây là điều tôi nói với anh em, và có Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em: đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. Còn anh em, anh em đã chẳng học biết về Đức Kitô như vậy đâu; ấy là nếu anh em đã được nghe nói về Đức Giêsu và được dạy dỗ theo tinh thần của Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giêsu. Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để thật sự sống công chính và thánh thiện.

Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG

Halleluia, Halleluia. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Halleluia.

TIN MỪNG: Ga 6, 24-35

Ai đến với Tôi, không hề phải đói; ai tin vào Tôi, chẳng khát bao giờ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có mặt ở bờ biển hồ Galilê, thì họ xuống thuyền đi Capharnaum tìm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” Đức Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Đức Giêsu trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến”. Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời”.

Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môisen đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha Tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”. Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy”. Đức Giêsu bảo họ: “Chính Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với Tôi, không hề phải đói; ai tin vào Tôi, chẳng khát bao giờ!”

Đó là Lời Chúa

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN
NGÀY 01 THÁNG 8

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội nổi sóng với chuyện một anh cán phòng ngoài Nha trang xử phạt một em đi mua bánh mì, còn 'tuyên giáo' rằng "Bánh mì không phải là lương thực, không phải là thực phẩm, mà chỉ là...món ăn !" Câu chuyện bi hài đến thâm, và câu nói ấy chắc mãi sau này sẽ vẫn còn được nhiều người nhắc lại để đàm tiếu - nhưng đây cũng có thể là một dịp tốt để ta nhìn lại câu hỏi, "Lương thực đối với tôi là gì? Có phải chỉ là cơm bánh không? Tôi đang tìm thứ lương thực nào trong đời đây?", vì đó có thể nói chính là chủ đề của Lời Chúa hôm nay !

Bài đọc thứ nhất trích từ sách Xuất Hành thuật lại chuyện dân Israel trong cuộc lữ hành qua hoang địa than trách Môisê sao lại dẫn họ ra khỏi Ai cập để giờ họ phải đói khát . Họ đã phải sống kiếp nô lệ khi còn ở Ai cập, và đã hân hoan khi được giải thoát để có Tự do - nhưng nay họ lại nhớ nhung "nồi thịt" của kiếp nô lệ khi không còn được bảo đảm "an ninh lương thực" !

Trong tác phẩm Anh Em Nhà Karamazov, văn hào Nga FYODOR DOSTOIEVSKY có một đoạn thơ dài kể câu chuyện tưởng tượng về cuộc Chúa Giêsu trở lại trần gian giữa thời Tôn Giáo Pháp đình và gặp gỡ viên Đại Phán quan (the Grand Inquisitor) Vị Đại phán quan này vào xà lim thăm Chúa (sau khi dân chúng nhận ra và bắt nộp Người cho Toà) và nói với Chúa là người ta cần bánh ăn và được kiểm soát (để được an toàn khỏi gánh trách nhiệm !), còn Ngài - Ngài lại muốn cho họ Tự do ! Theo ông, Chúa đã sai lầm : Khi họ đói khát, thay vì biến đá thành bánh cho họ theo lời Satan, Chúa lại bảo, "Con người sống không chỉ bởi bánh !" Người ta muốn phép lạ, Chúa lại bảo 'Người đừng thử thách Thiên Chúa của Người!' Người ta muốn được cai trị, Chúa lại từ chối mọi vương quyền trên mặt đất, vì chúng đã được "trao phó cho Satan" ! Khi Chúa nói cùng Môisê, "Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống...để coi dân có còn tuân giữ Lễ luật của ta không?" - thì đó là một lời tiên tri vẫn nghiệm rất đúng cho đến tận ngày hôm nay, với thế giới hiện đại ở thế kỷ 21 này !

Bánh mì (hay bánh làm từ gạo, mạch, kê, bắp gì gì cũng thế) tất nhiên là thực phẩm - con người cần có bánh, và chính Chúa cũng dạy chúng ta cầu nguyện "Xin cho chúng con hôm nay có bánh hàng ngày (our daily bread , notre pain quotidien)

nhưng nó chỉ là thực phẩm tạm cho đời sống thể xác chúng ta ở đây và bây giờ. Chúng ta được tạo dựng nên không chỉ cho cuộc sống tạm bợ này, và không chỉ cần bánh mì "giống như mana, cha ông đã ăn và đã chết !" - nhưng ta được tạo nên cho đời sống vĩnh cửu nữa, cần "của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời..." ! Bánh đó là bánh bởi Trời (heavenly bread - pain céleste), bánh ban Sự sống - chính là Chúa Kitô !

Chúa là Bánh trường sinh cho con người Tự do, không phải cho những ai sống trong não trạng nô lệ !

Gioan X. Lộ

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

1. “Công việc của Thiên Chúa là các người hãy tin vào Đấng Ngài sai đến”. Hiệp thông cùng Giáo hội hoàn vũ, chúng ta cầu xin cho Đức Thánh Cha, hàng Giám Mục Linh mục được hồn an xác mạnh hầu các Ngài luôn là ngọn đuốc đức tin cho mọi dân; để họ tin nhận ra Chúa là Đấng duy nhất làm họ no thỏa trong chân lý, tình thương và sự sống đời đời. *Chúng con cầu xin Chúa.*

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

2. Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta cùng cầu xin cho sự liên đới đối thoại, chung tay xây dựng hòa bình trên thế giới được đi đến kết quả tốt, hầu nhân loại an cư lạc nghiệp, được sống trong tự do và nhân phẩm được tôn trọng dưới ánh sáng Tin Mừng. *Chúng con cầu xin Chúa.*

3. “Các người hãy làm việc không phải vì của ăn hay hư nát”. Cùng đích của con người mới thực sự là quan trọng. Xin cho mỗi Kitô hữu biết cân nhắc giữa sự lành và sự dữ để vượt thắng ham muốn của cái phù phiếm trần gian, hướng lòng về Nước Trời và đem cả cuộc đời tìm kiếm Chúa là hạnh phúc đời đời. *Chúng con cầu xin Chúa.*

4. “Hãy mặc lấy con người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa”. Giữa muôn lối phù hoa, làm lạc, Chúa vẫn chờ đợi con người. Xin cho mỗi người chúng ta đừng chỉ sống cho những thực tại chóng qua tại thế, nhưng biết sống cho chân lý và tình yêu Thiên Chúa và làm chứng cho Tin Mừng của Ngài bằng cả cuộc sống. *Chúng con cầu xin Chúa.*



CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NGÀY 08 THÁNG 8

BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 4-8

Nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ngôn sứ Êlia đi tới núi của Thiên Chúa.

Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong cuộc hành trình lên núi Hôrép, ngôn sứ Êlia đi một ngày đường trong sa mạc. Ông đến ngồi dưới gốc một cây kim tước. Ông xin cho được chết và nói: “Lạy Đức Chúa, đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con”. Rồi ông nằm dưới cây kim tước đo và thiếp đi. Nhưng này có một thiên sứ đứng vào người ông và nói: “Dậy mà ăn!” Ông đưa mắt nhìn thì thấy ở phía đầu ông có một chiếc bánh nướng trên những hòn đá nung và một hũ nước. Ông ăn bánh, uống nước, rồi lại nằm xuống. Thiên Chúa của Đức Chúa trở lại lần nữa, đứng vào người ông và nói: “Dậy mà ăn, vì người còn phải đi đường xa”. Ông dậy, ăn bánh và uống nước. Rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm tới Hôrép, là núi của Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 33

Đáp: *Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.*

Xướng: Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

Xướng: Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh Người. Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

Xướng: Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hơn hờ, không bao giờ bề mặt hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.

Xướng: Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy; hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người.

BÀI ĐỌC II: Ep 4, 30 – 5, 2

Hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta..

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêô.

Thưa anh em, anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô.

Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt.

Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG

Halleluia, Halleluia. Chúa nói, Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Halleluia.

TIN MỪNG: Ga 6, 41-51

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, người Do Thái xâm xì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống”. Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giêsu,

con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: “Tôi từ trời xuống?” Đức Giêsu bảo họ: “Các ông đừng có xầm xì với nhau! Chẳng ai đến với Tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai Tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với Tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, Tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Trước tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Tôi sẽ ban tặng, chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống.

Đó là Lời Chúa

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NGÀY 08 THÁNG 8

Bánh Từ Trời Xuống

Để sống con người cần bánh hay lương thực. Có thể nói không ai có thể sống mà không cần ăn. Ăn uống là điều kiện tối thiểu để duy trì sự sống. Bằng sự khéo léo của đôi tay và sự minh mẫn của khối óc, con người ngày nay có thể tạo ra ngày càng nhiều thực phẩm giúp cho cuộc sống của con người được phát triển tốt hơn. Khi đời sống vật chất còn thấp người ta chỉ nghĩ tới việc ăn cho no bụng để sống. Ngày nay, người ta không còn tập trung nhiều vào việc làm cho no bụng nhưng thay vào đó là những thức ăn “healthy” lành mạnh, mang lại chất lượng tốt hơn cho cơ thể. Chính nhờ vào việc cải thiện chất lượng thức ăn mà tuổi thọ trung bình của con người ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, bánh hay lương thực vật chất chỉ có thể giúp con người duy trì và phát triển sự sống thể lý mà thôi. Để sống trọn vẹn trong ơn gọi làm người, con người cần một thứ lương thực khác nữa.

Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta thứ lương thực mà chúng ta cần để có thể sống trọn vẹn ơn gọi làm người. Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta Tấm Bánh Từ Trời. Tấm Bánh này không chỉ giúp chúng ta sống trọn vẹn kiếp người mà còn mang lại cho chúng ta một bảo đảm về sự sống đời đời. “Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các người đã ăn Manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời” (Ga 6:59). Tấm Bánh đó chính là Đức Giêsu – Đấng đã hiến dâng mạng sống mình cho con người. “Ai ăn thịt và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết” (Ga 6:55). Lương thực vật chất dù có healthy hay lành mạnh đến đâu đi nữa thì nó vẫn chỉ có thể nuôi cơ thể con người mà thôi. Nói khác đi, tất cả lương thực vật chất đều có giới hạn của nó. Giới hạn đó là sự chết. Đứng trước cái chết dù cho lương thực vật chất có tốt như thế nào đi nữa vẫn không thể tiếp tục duy trì sự sống cho con người. Cho nên, con người cần cả lương thực vật chất và Lương Thực Từ Trời để duy trì cuộc sống của mình đời này và cả đời sau. Cơm bánh cần cho đời sống vật chất thế nào thì Đức Giêsu cũng cần như thế và hơn thế cho đời sống thiêng liêng của con người.

Người Do Thái thời đó đã không thể hiểu được lời mời gọi “ăn thịt và uống máu” của Đức Giêsu. Có lẽ chúng ta cũng cảm thấy khó hiểu và không dám tin đó là sự thật. Tuy nhiên, điều Đức Giêsu đề cập đến trong bài tin mừng hôm nay không có gì khó hiểu cả nếu chúng ta biết quan sát những gì diễn ra hằng ngày trong đời sống của chúng ta. Thật ra hằng ngày chúng ta vẫn đang “ăn thịt và uống máu” của nhau để sống đó thôi. Chúng ta “ăn thịt và uống máu” cha mẹ chúng ta khi các ngài vì chúng ta mà đổ mồ hôi sôi nước mắt lao tác hằng ngày. Có nhiều người cha vì miếng ăn của đàn con mà phải hy sinh cả mạng sống. Có những người mẹ để sinh hạ một sự sống vào đời đã phải đánh đổi bằng sự sống của mình. Chúng ta “ăn thịt và uống máu” nhau khi chúng ta dành thời gian, công sức, tình yêu cho nhau. Những người vợ người chồng hy sinh vì nhau. Những người bạn sẵn sàng dành thời gian cho nhau, nâng đỡ nhau. Cho nên việc Chúa Giêsu mời gọi chúng ta “ăn thịt và uống máu” của Ngài chẳng có gì là khó hiểu cả. Chúa Giêsu đã chịu chết cho chúng ta được sống và để chúng ta được tiếp tục sống Ngài vẫn đang chết hằng ngày để chuộc tội cho chúng ta. Mỗi thánh lễ là một lần chúng ta kỷ niệm cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Mỗi thánh lễ là một dịp chúng ta “ăn thịt và uống máu” Chúa. Mỗi thánh lễ là một dịp để Chúa nhắc lại với chúng ta là Ngài yêu chúng ta “các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy; cầm lấy mà uống, này là máu Thầy”.

Xin cho chúng ta ý thức được chúng ta rước chính Chúa khi chúng ta đưa tay đón nhận chiếc bánh bé nhỏ đơn sơ trong mỗi thánh lễ. Xin cho chúng ta nhớ rằng Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu lớn đến nỗi Chúa trao cho chúng ta cả mạng sống của Ngài. Và xin cho chúng ta can đảm để cho Chúa biến cuộc đời của chúng ta thành tấm bánh và dám bẻ ra trao ban cho anh chị em xung quanh như Chúa đã ban tặng chúng ta chính Ngài.

Joseph Nhã SJ

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

1. “Nhờ lương thực ấy bổ dưỡng ngôn sứ Elia đã đi tới núi của Thiên Chúa”. Xin Chúa thương soi sáng và ban những ơn cần thiết trên Đức Thánh Cha, các Giám Mục, Linh Mục để các ngài đủ sức chu toàn sứ vụ dẫn dắt đoàn chiên Chúa trên đường lữ thứ trần gian này. *Chúng con cầu xin Chúa.*

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

2. “Hãy có lòng thương xót”. Chúng ta hiệp ý cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia có thêm tinh thần phục vụ, luôn biết lắng nghe những thống khổ, vất vả của người dân; hầu trở nên những sứ giả của tình thương, đem lại cho người dân cuộc sống ấm no và thanh bình hơn. *Chúng con cầu xin Chúa.*

3. “Ai tin thì sẽ được sự sống đời đời”. Chúng ta cầu xin cho các anh chị em khi còn sống đã hết lòng giữ vững đức tin vào Chúa Kitô mà nay đã lìa thế cũng được Chúa thương ban hưởng sự sống đời đời trên nước trời. *Chúng con cầu xin Chúa.*

4. “Tôi là bánh từ trời xuống”. Xin cho mỗi Kitô hữu hằng được Chúa nuôi dưỡng bởi chính Mình Máu Thánh, cũng biết tìm mức lấy ân sủng và sức mạnh nơi Bí Tích Thánh Thể, để trở nên những chứng tá đích thực cho sự hiện diện của Chúa trong môi trường mình đang sống. *Chúng con cầu xin Chúa.*



LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HÒN XÁC LÊN TRỜI NGÀY 15 THÁNG 8

BÀI ĐỌC I: Kh 11, 19a. 12, 1-6a. 10ab

Có một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng.

Lời Chúa trong sách Khải Huyền của thánh Gioan Tông Đồ.

Tôi là Gioan, bây giờ tôi thấy Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong Đền Thờ. Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con, lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh xong là nó nuốt ngay Con Bà. Bà đã sinh được một Người Con, một Người Con Trai, Người Con này sẽ dùng trượng sắt mà chặn dất muôn dân. Con Bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người. Còn Người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: “Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của Người giờ đây cũng biểu dương quyền bính”.

Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 44

Đáp: *Nữ Hoàng bên hữu Thánh Vương, điểm trang lộng lẫy toàn vàng Ophia.*

Xướng: *Hàng cung nữ, có những vì công chúa, bên hữu Ngai, Hoàng Hậu sánh vai, trang điểm vàng Ophia lộng lẫy.*

Xướng: Tôn Nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai, quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ. Sắc nước hương trời, quân vương sủng ái, hãy vào phục lạ: “Người là Chúa của Bà”.

Xướng: Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước, về tưng bừng, vào tận hoàng cung.

BÀI ĐỌC II: 1 Cor 15, 20-27

Mở đường là Đức Kitô, rồi đến lượt những kẻ thuộc về Người.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrinthô.

Thưa anh em, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người, vì liên đới với Adam, mà phải chết, thì mọi người, nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người, theo thứ tự của mình, mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm, thì đến lượt những kẻ thuộc về Người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Mà khi nói muôn loài, thì dĩ nhiên không kể Đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô.

Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG

Halleluia, Halleluia. Đức Maria được rước lên trời, muôn vàn thiên sứ hoan hỷ mừng vui. Halleluia.

TIN MỪNG: Lc 1, 39-56

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà Giacaria và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”

Bấy giờ Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tội. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn! Đồi nọ tới đồi kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư; người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót, dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời”.

Bà Maria ở lại với bà Êlizabêth độ ba tháng, rồi trở về nhà.

Đó là Lời Chúa

SUY NIỆM LỜI CHÚA
LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
NGÀY 15 THÁNG 8

MẸ ĐƯỢC ĐƯA VỀ TRỜI
CHÚNG CON CŨNG SẼ ĐƯỢC NHƯ MẸ

Nhờ sự phát triển của khoa học ngành hàng không vũ trụ, ngày nay chuyện con người bay lên bầu trời, bay ra ngoài vũ trụ không còn là ước mơ, cũng chẳng phải là chuyện khoa học viễn tưởng nữa. Các nước có nền khoa học tiên tiến đều cố gắng nghiên cứu và đầu tư vào lĩnh vực này, để làm chủ không gian và có cả những dự định chiếm lĩnh những dự án về kinh tế từ nguồn tài nguyên không gian nữa. Hôm nay Giáo Hội mừng kính Lễ Đức Maria được đưa lên Trời cả hồn lẫn xác, điều này có ý nghĩa gì với chúng ta?

1. Vai điều liên quan đến Lễ và tín điều “Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời”

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời còn được biết đến dưới một tên gọi khác là “Đức Bà Mông Triệu”, để diễn tả nguyên vẹn ý nghĩa tên gọi bằng tiếng La Tinh “Assumptio Beatae Mariae Virginis”. “Mông Triệu”-蒙召 có nghĩa là “Được ơn gọi về”. Theo từ điển Hán Việt, “Mông” có nghĩa là: bị, chịu, gặp, được nhờ, đội ơn (với người trên). Ví dụ như Mông ân nghĩa là chịu ơn; “Triệu” nghĩa là gọi, vời đến. Ví dụ như ta có chữ hiệu triệu, triệu hồi, triệu tập. Vì nhiều người không được học Hán tự nên không hiểu “Đức Bà Mông Triệu” là gì. Khi còn nhỏ, có dịp đi qua Giáo xứ Mông Triệu, thuộc giáo hạt Gia Định, Tổng Giáo phận Sài Gòn thì bản thân con cũng chẳng hiểu tại sao có tên gọi như thế. Bây giờ có dịp tra cứu mới hiểu ý nghĩa tên gọi “Lễ Đức Mẹ Mông Triệu”. Nhưng ngày nay, Lễ “Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời” là cách gọi phổ thông ngày Lễ trọng chúng ta mừng kính hôm nay.

Các bài đọc Phụng vụ ngày Lễ trọng hôm nay cho chúng ta ánh sáng để hiểu thêm về tín điều “Đức Maria Hồn Xác Lên Trời”, được Đức Thánh Cha Pi-ô XII sau khi thăm hỏi, hội ý và cầu nguyện với các Giám mục trên toàn thế giới đã long trọng công bố vào ngày Lễ các Thánh 01.11.1950, với Tông hiến Munificentissimus Deus “Thiên Chúa vô cùng vinh hiển”.

Đức Mẹ kết thúc cuộc sống ở trần gian và được Chúa ân thưởng đặc biệt khi đưa cả hồn lẫn xác về Trời. Nội dung tín điều “Đức Maria Hồn Xác Lên Trời” được quảng diễn như sau: “Đề tôn vinh Thiên Chúa toàn năng, Đáng đã đổ tràn xuống Đức Maria lòng ưu ái đặc biệt; đề tôn kính Con Ngài, Vua bất tử muôn thế hệ và Đáng chiến thắng tội lỗi và sự chết, để làm vinh hiển cho thân mẫu của Ngài và để cho toàn Giáo

Hội hoan hi... chúng tôi tuyên bố như là Tín điều được Chúa mặc khải rằng: Đức Maria Vô Nhiễm. Mẹ Thiên Chúa, Trọn Đời Đồng Trinh, sau khi qua khỏi cuộc đời trần thế, đã được cất về vinh quang trên trời cả hồn xác”.

Như thế, mặc dù là Lễ trọng mừng kính Mẹ, nhưng mọi sự đều quy về Thiên Chúa và để tôn vinh Thiên Chúa; mọi đặc ân Mẹ được lãnh nhận đều được gắn kết với Con của Mẹ là Đức Giê-su Ki-tô.

2. Các tín điều về Đức Mẹ và hy vọng cho chúng ta

Bài đọc một trong Thánh Lễ vọng (trích sách Sử biên niên) nói về việc Vua Đa-vít cung nghinh Hòm bia Thiên Chúa về Lều của mình rồi toàn thể dân chúng đã dâng lễ vật toàn thiêu lên Thiên Chúa. Hòm Bia Thiên Chúa (hay còn được gọi là “Hòm Bia Giao Ước”) là một chiếc rương lớn, trong đó có chứa hai bia đá, ghi khắc mười Điều răn do chính Thiên Chúa viết và trao cho ông Môi-sê. Với người Do Thái, Hòm bia là sự hiện diện của Thiên Chúa trong suốt hành trình sa mạc. Thiên Chúa hiện diện giữa dân Người để bảo vệ và đồng hành với họ trên đường về Đất hứa. Hòm bia cũng là sức mạnh của Thiên Chúa, giúp người Do Thái chiến thắng quân thù. Trong Kinh cầu Đức Bà, Giáo Hội tuyên xưng “Đức Bà như Hòm bia Thiên Chúa vậy”. Nếu Hòm bia Thiên Chúa trong Cựu ước được tôn kính vì chứa đựng Luật Giao ước mà Thiên Chúa đã ban cho ông Môi-sê, thì Mẹ Maria còn đáng tôn vinh gấp trăm ngàn lần, vì Mẹ không chỉ mang trong mình Lời bằng chữ viết hay biểu tượng, mà là chính Ngôi Lời của Thiên Chúa. Để cứu mang Ngôi Lời, Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ khỏi tỳ ố của nguyên tội, với đặc ân **“Vô Nhiễm Nguyên Tội”**.

Bài đọc được trích từ sách Khải huyền chúng ta nghe trong ngày Lễ chính hôm nay, Thánh Gioan cũng nhắc lại hình ảnh “Hòm Bia Giao Ước”, rồi Thánh sử thuật lại Điềm lạ được thị kiến, về việc một phụ nữ *“mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao”* và việc sinh hạ con trai của người phụ nữ ấy. Người phụ nữ được nói đến ở đây là Đức Maria và qua việc hạ sinh Con Một Thiên Chúa, Thiên Chúa ban cho Mẹ hai đặc ân nữa đó là **“Mẹ Thiên Chúa”** và **“Trọn đời Đồng trinh”**.

Bài đọc hai, Thánh Phao-lô Tông đồ cho các tín hữu Cô-rin-tô và cho chúng ta một niềm hy vọng về sự sống lại và cuộc sống vĩnh cửu khi gắn kết cuộc đời của chúng ta với Chúa Ki-tô. *“Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu...mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống”* (câu 20,22) và mọi người sẽ theo thứ tự của mình. Người mở đường là Đức Ki-tô, *“rồi đến lượt những kẻ thuộc về Người”* Nếu sau Đức Ki-tô không phải là Mẹ Maria, thì ai có thể xứng đáng hơn là người thứ hai bước vào vinh quang Phục Sinh ? *“Sau khi đã mãn cuộc đời dưới đất, Đức Maria được đem về trời cả hồn xác”* là đặc

ân cuối cùng Thiên Chúa ban cho Mẹ, **“Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời”** cũng là tín điều thứ tư trong bốn tín điều chính thức của Giáo Hội về Đức Mẹ. Theo một vài truyền thống cổ xưa thì dường như Đức Mẹ không trải qua cái chết thể lý, mà chỉ ngủ một giấc rồi Thiên Chúa đưa Mẹ vào Thiên Đàng. Do đó, có thời Phụng vụ đã cử hành ngày qua đời của Đức Mẹ dưới tên gọi **“Đức Mẹ ngủ”**, **“Đức Mẹ an giấc”** hay **“Đức Mẹ sinh vào Nước Chúa”**. Giáo hội không xác quyết rằng Đức Mẹ có chết hay không nhưng Giáo hội xác tín rằng sau khi kết thúc cuộc sống ở trần gian này, Mẹ được Chúa đưa cả xác và hồn lên Trời. Tuy nhiên, đa số các Thánh đều đồng ý rằng, Đức Mẹ đã chết và được chôn cất trước khi được rước lên trời. Điều này cũng dễ hiểu, vì chính Chúa Giê-su cũng đã chết thật trước khi khai hoàn Phục sinh. Cái chết của Mẹ không phải là hậu quả của nguyên tội cũng như tội riêng (vì Mẹ được ơn Vô Nhiễm), nhưng là để nên giống Chúa Ki-tô hơn. Trong toàn thể công trình Cứu độ, Mẹ liên kết chặt chẽ với Con của Mẹ, trong sự sống và sự chết và Phục sinh vinh hiển. Mẹ đồng công với Con của Mẹ trong cuộc chiến với tội lỗi và tử thần, hiệp thông trọn vẹn vào công trình Cứu độ ấy. Tín điều **“Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời”** cho dân Chúa một dấu chỉ của hy vọng rằng sẽ được hưởng vinh quang như Đức Maria. Tuy không được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội như Mẹ nhưng chúng ta được ơn tha tội mỗi khi lãnh Bí tích Hòa giải, được ban ơn để cuộc đời bớt ô nhiễm bởi tội. Tuy không được ơn làm Mẹ Thiên Chúa, nhưng chúng ta được ơn làm Con Thiên Chúa, được dự phần vào cuộc sống Thần linh với Ba Ngôi Thiên Chúa. Tuy không được ơn **“Trọn Đời Đồng Trinh”** như Mẹ, nhưng chúng ta được mời gọi quý trọng thân xác của mình và của người khác, sống trong sạch, để luôn ý thức và xứng đáng là **“Đền thờ của Chúa Thánh Thần”**. Chúng ta cũng không được vinh phúc về Trời cả hồn lẫn xác như Mẹ, nhưng chúng ta tin chắc chắn chúng ta sẽ được sống với Chúa Ki-tô, Con của Mẹ và với Mẹ trên Nước Trời, sau khi chúng ta kết thúc cuộc sống nơi trần gian này.

Trong kỹ thuật chế tạo máy bay, phi thuyền vũ trụ có ba thông số kỹ thuật căn bản và quan trọng là hệ thống định vị, vật liệu chế tạo sao cho càng nhẹ (nhưng chắc chắn) càng tốt và cuối cùng là động cơ mạnh và nguồn năng lượng ít tiêu hao, đầy đủ cho chuyến du hành. Tương tự như thế, trong hành trình về quê trời, chúng ta cũng cần được định vị cuộc đời mình cho đúng nhờ đọc Kinh Thánh, lắng nghe và thi hành giáo huấn của Hội Thánh, nghĩa là biết hướng cuộc đời mình lên Trời cao, là đích điểm của cuộc đời. Mẹ đã được Chúa đưa về Trời, là định hướng và gương mẫu cho con cái Mẹ đang còn lữ hành trần gian. Thứ hai càng nhẹ nhàng, thanh thoát khỏi những kéo ghì của vật chất và tội lỗi, chúng ta càng dễ bay cao, bay xa trong đời sống thiêng liêng. Và cuối cùng, thường xuyên lãnh nhận các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Hòa giải và Thánh Thể, chúng ta càng được tiếp thêm nguồn năng lượng dồi dào, đẩy con thuyền cuộc đời chúng ta tiến nhanh, tiến mạnh trên đường nhân đức.

Mừng kính Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng ta tin tưởng rằng nhờ lời Mẹ, Đấng đang hưởng hạnh phúc Thiên Đàng, luôn cầu thay nguyện giúp và nâng đỡ phò trợ cho từng người, chúng ta sẽ can đảm sống đức Tin, gắn chặt đời mình với Đức Ki-tô và cộng tác với Ngài trong công trình Cứu độ như Mẹ đã nêu gương, vững bước trong tin yêu và hy vọng trên con đường tiến về Quê Trời.

Lm An-tôn Vũ Khánh Tường, SVD

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

1. “Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Người”. Hiệp cùng mọi thành phần dân Chúa, chúng ta nguyện xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô và Hàng Phẩm trật trong Giáo hội luôn vững bước trên đường Thiên chức thánh, sống đời khiêm hạ, yêu thương và vâng phục thánh ý Chúa, để cùng với Mẹ Maria, các ngài dẫn dắt dân Chúa trong tin yêu và hy vọng. *Chúng con cầu xin Chúa.*

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

2. “Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết”. Xin cho con người ngày nay đừng vì tham vọng quyền lực trần gian mà quên Nước Trời, biết tránh xa sự ác, hết lòng lắng nghe tiếng nói lương tâm, nhiệt thành làm điều thiện, và ao ước tìm gặp được Chúa là bình an tại thế và hạnh phúc đời đời. *Chúng con cầu xin Chúa.*

3. “Em được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Tất cả mọi người đều xứng đáng nhận được lời chúc phúc. Xin cho nạn phân biệt chủng tộc, việc buôn bán phụ nữ và trẻ em được chấm dứt, để nhiều người có thể sống xứng hợp với phẩm giá con người được tạo dựng bởi Thiên Chúa và mang hình ảnh của Ngài. *Chúng con cầu xin Chúa.*

4. Trong niềm vui kính mừng Đức Mẹ được Thiên Chúa đón về trời cả hồn lẫn xác. Xin cho mỗi người chúng ta luôn hết lòng chạy đến với Mẹ để cầu khẩn lòng thương xót Chúa cho Dân tộc, Gia đình, và cho chính chúng ta cũng được với Mẹ hưởng phúc thiên đàng mai sau. *Chúng con cầu xin Chúa.*



CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NGÀY 15 THÁNG 8

BÀI ĐỌC I: Cn 9, 1-6

Hãy đến mà ăn bánh của Ta, và uống rượu do Ta pha chế.

Lời Chúa trong sách Châm Ngôn.

Đức Khôn Ngoan đã xây cất nhà mình, dựng lên bảy cây cột, hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn và sai các nữ tỳ ra đi. Đức Khôn Ngoan còn lên các nơi cao trong thành phố và kêu gọi: “Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây!” Với người ngu si, Đức Khôn Ngoan bảo: “Hãy đến mà ăn bánh của Ta, và uống rượu do Ta pha chế! Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống; hãy bước đi trên con đường hiểu biết”.

Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 33

Đáp: *Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.*

Xướng: Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

Xướng: Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.

Xướng: Các con ơi, hãy đến mà nghe, Ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ Chúa. Ai là người thiết tha được sống, ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc chứa chan.

Xướng: Phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điều ngoa; hãy làm lành lánh dữ, tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hòa.

BÀI ĐỌC II: Ep 5, 15-20*Hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa.*

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêso.

Thưa anh em, anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Vì thế, anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới trụy lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí. Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân Danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.

Đó là Lời Chúa**TUNG HÔ TIN MỪNG**

Halleluia, Halleluia. Chúa nói: Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy. Halleluia.

TIN MỪNG: Ga 6, 51-58*Thịt Tôi thật là của ăn, và máu Tôi thật là của uống.*

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Tôi sẽ ban tặng, chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống”.

Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: “Thật, Tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt Tôi thật là của ăn, và máu Tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.

Đó là Lời Chúa



CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NGÀY 22 THÁNG 8

BÀI ĐỌC I: Gs 24, 1-2a. 15-17. 18b

Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi.

Lời Chúa trong sách Giôsuê.

Hồi ấy ông Giôsuê quy tụ ở Sikhem mọi chi tộc Israel và triệu tập các kỳ mục Israel, các thủ lãnh, thẩm phán và ký lục. Họ đứng trước nhan Thiên Chúa. Ông Giôsuê nói với toàn dân: “Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ, hoặc là các thần của cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc là các thần của người Emori mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa”.

Dân đáp lại: “Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác! Vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Ai Cập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua. Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi”.

Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 33

Đáp: *Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.*

Xướng: Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

Xương: Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời, nhưng để mắt nhìn người chính trực, và lắng tai nghe tiếng họ kêu.

Xương: Họ kêu xin, và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề.

Xương: Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn, dầu một khúc cũng không giập gãy.

Xương: Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân. Chúa cứu mạng các người tội tở, ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.

BÀI ĐỌC II: Ep 5, 21-32

Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh..

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ephêso.

Thưa anh em, vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy từng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy từng phục chồng như từng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Kitô là đầu của Hội Thánh, chính Người là Đấng cứu chuộc Hội Thánh, thân thể của Người. Và như Hội Thánh từng phục Đức Kitô như thế nào, thì vợ cũng phải từng phục chồng trong mọi sự như vậy.

Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh; như vậy, Người thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy có ai ghét thân xác mình bao giờ; trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người.

Sách Thánh có lời chép rằng: chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ trở thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh.

Đó là Lời Chúa

TUNG HỒ TIN MỪNG

Halleluia, Halleluia. Lạy Chúa, Lời Chúa là Thần Khí và là sự sống; Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Halleluia.

TIN MỪNG: Ga 6, 54a. 60-69

Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Tại hội đường Carphanaum, Đức Giêsu đã tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời”. Nghe vậy, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin”.

Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Simon Phêrô liền đáp: “Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng: chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

Đó là Lời Chúa

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NGÀY 22 THÁNG 7

BỎ NGÀI, CON SẼ RA SAO?

Không ai trong chúng ta đã ít nhất một lần quên hoặc không giữ lời hứa với Chúa và với người khác! Quả vậy, chúng ta thường có xu hướng chọn lọc Lời Chúa để nghe và để sống. Câu hỏi đặt ra: Bỏ Chúa, con sẽ ra sao? Chắc chúng ta chẳng dám bỏ Chúa đâu, nhưng thật tình, chúng ta chưa đủ can đảm bước theo chân Chúa đến cùng!

Một biến cố rất hệ trọng trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi Đức Giê-su mạc khải cho đám đông dân chúng biết: *“Chính Ta là bánh trường sinh. Ai đến với Ta, không hề phải đói; ai tin vào Ta, chẳng khát bao giờ”* (Ga 6, 35), các môn đệ dường như chẳng tin, và bỏ đi với thái độ như Thánh sử Gio-an mô tả *“có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được?”* (Ga 6, 60). Đối lại, không dễ dàng bỏ cuộc, Đức Giê-su kiên trì giải thích, dạy dỗ cho họ. Tuy nhiên, họ vẫn không tin và nhiều người trong số họ bỏ đi. Có lẽ Ngài cũng buồn, và liền hỏi Mười hai Tông đồ: *“Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?”* (Ga 6, 67). Thiết nghĩ, Đức Giê-su đang đặt câu hỏi này cho mỗi người chúng ta: *Này... (tên của mỗi người), con có muốn bỏ Thầy không?*

Lời đáp trả trên sẽ phụ thuộc vào mỗi người chúng ta, phụ thuộc vào đời sống đức tin chúng ta, phụ thuộc vào mối tương quan thế nào với Chúa. Giả như chúng ta bỏ Chúa thì chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta vẫn sống tốt chứ, hay chỉ có sống mà chẳng khác gì người chết trong thân xác ốm o gầy còm di động? Với ý nghĩ này, chúng ta cùng suy gẫm đôi điều sau:

Bỏ Ngài, con sẽ làm được gì? Như dân Is-ra-el, khi bỏ Thiên Chúa, họ chạy đến bái lạy, thờ phượng các thần ngoại bang, sụp lạy trước ngẫu tượng bò vàng. Có lẽ chúng ta cũng giống như họ, nhưng khác chút ít, cụ thể: chúng ta trở thành ông chúa, bà chúa của bản thân, của cái bụng, và rất hà khắc với những người khác, trong khi dễ dãi với chính mình! Nếu không tôn thờ Thiên Chúa thật nữa, thì chắc hẳn chúng ta sẽ thờ lạy tiền tài, danh vọng, chức quyền, mọi thứ vinh quang, sa hoa trần thế, và ma quỷ vốn được gọi với tước hiệu mỹ miều: ông hoàng thế gian. Đức Giê-su thấu tỏ sự yếu hèn của chúng ta, nên Ngài khẳng định: *“Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”* (Ga 15, 5). Nói cách khác, bỏ Chúa, chúng ta sẽ không làm gì được, dù sự việc nhỏ bé hoặc lớn lao, đơn giản

hay phức tạp, v.v... Trên hết, tâm hồn mất đi sự bình an đích thật, vì chỉ có ai ở với Chúa mới mong được ơn thánh này. Sự bình an không hệ tại nơi vật chất, tiện nghi, địa vị, danh giá, hay thành công, mà chỉ cần ‘có Chúa ở bên’ là quá đủ cho chúng ta.

Bỏ Ngài, con sẽ đi về đâu? Trong bài đọc I, Gio-suê khẳng khái chất vấn và muốn dân Is-ra-el lựa chọn và đưa ra quyết định rõ ràng: tôn thờ Thiên Chúa hay các thần ngoại bang (x. Gs 24, 15). Dĩ nhiên, không chỉ hỏi dân chúng, mà ông còn hỏi chính bản thân ông và đã xác quyết đáp lời: “*Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa*” (nt). Chúng kiến mọi công trình vĩ đại, kỳ công lớn lao mà Thiên Chúa thực hiện cho dân Is-ra-el, họ đã từng cam kết giao ước với Ngài. Lần này, họ đồng thanh trả lời với Gio-suê: “*Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại*” (Gs 24, 16). Tuy nhiên, như chúng ta biết bao phen họ bất tín, bất trung, bỏ Thiên Chúa, mà chạy theo các ngẫu tượng, thần ngoại bang, và rồi phải gánh chịu những hệ lụy của thái độ, hành vi ấy. Còn chúng ta, nếu bỏ Chúa, có lẽ chúng ta sẽ chạy theo sự ích kỷ, thói đời xấu xa, lạc vào những dục vọng, đam mê, sở thích vô bổ và vô nghĩa. Trong đời sống hôn nhân-gia đình, nếu bỏ Chúa, chúng ta sẽ chẳng biết quan tâm đến người bạn đời của mình, chẳng chút để ý đến ai, ngoài bản thân. Như vậy, vợ chồng sẽ không bao giờ “*yêu thương như Đức Giê-su Ki-tô đã thương yêu Giáo hội, phó thác mình và thánh hoá Giáo hội*” (x. Ep 5, 25). Nếu bỏ Chúa, sớm muộn gì chúng ta cũng lầm đường lạc lối, và tệ hơn, bị dẫn đến chỗ diệt vong.

Bỏ Ngài, con sẽ bước theo ai? Khi bị bạn bè bỏ rơi, có thể chúng ta vẫn còn có gia đình dang rộng cánh tay đón nhận, chở che, an ủi, vỗ về. Lúc cô đơn, sầu khổ, bị gia đình ruồng bỏ, bị đẩy ra bên lề xã hội, lẽ dĩ nhiên, chúng ta vẫn còn có bạn bè thân hữu, những ai quảng đại bao dung giúp đỡ, hỗ trợ ít nhiều. Phần nào đó, chúng ta cũng cảm thấy lòng ấm lại, và tiếp tục vươn lên sống tốt. Thế nhưng, khi bỏ Chúa, dường như quanh ta chỉ còn là vô nghĩa, mọi thứ trở nên xa cách, và lẽ sống tựa như mất hút. Chính vì vậy, Thánh Phê-rô đại diện cho Nhóm Mười hai xác tín đáp lời Đức Giê-su: “*Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Ki-tô Con Thiên Chúa*” (Ga 6, 68-69). Nói cách cụ thể hơn, duy chỉ mình Đức Giê-su mới có lời mang lại sức sống cho chúng ta. Chỉ mình Ngài mới trao ban sự sống đời đời cho chúng ta. Chỉ mình Ngài nâng đỡ, bồi dưỡng tâm trí, linh hồn, thân xác chúng ta mà thôi. Bởi lẽ, Ngài là Đấng được xức dầu tấn phong (Đấng Ki-tô) và là Con Thiên Chúa hằng sống. Vì mọi sự ngoài

Chúa ra đều tạm bợ, tạm thời và hư vô. Dẫu chúng mang lại chút gì đó hoan lạc cho tâm tư, chút gì đó an lòng, v.v..., nhưng cũng chỉ là tức thời, chẳng bền lâu.

Tóm lại, mỗi người chúng ta tự hỏi: “bố Chúa, con sẽ ra sao?”, và đáp lại với Ngài. Hơn thế, cùng nhau chúng ta quyết tâm can đảm dấn thân bước theo chân Chúa đến cùng, không do dự hay ngờ vực, không cần nài hay cầu nài, không than trách hay đổ lỗi; trái lại, luôn vui tươi và hoan lạc, luôn tin tưởng và phó thác, luôn nỗ lực và cộng tác, luôn yêu mến và cậy trông. Amen!

Lm. Xuân Hy Vọng

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

1. “*Lời Thầy nói với anh em là thân khí và là sự sống*”. Xin cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo trong Giáo Hội, luôn được Lời Chúa soi dẫn trong mọi hoàn cảnh sống, hầu các ngài trở nên những mẫu gương sống Lời Chúa, và giúp mọi tín hữu bước đi trong ánh sáng của Lời Người. *Chúng con cầu xin Chúa*

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

2. “*Vì lòng kính sợ Đức Kitô anh em hãy từng phục lẫn nhau*”. Xin cho những người làm vợ, làm chồng luôn biết tôn trọng, yêu thương, luôn sưởi ấm lại tình yêu và cùng nhau bước đi trên con đường hôn nhân gia đình dựa trên Tình Yêu của Chúa Kitô. *Chúng con cầu xin Chúa.*

3. Chúa Giêsu đã hạ mình đến với nhân loại để loan báo Tin Mừng cho những kẻ nghèo hèn và chữa lành những tâm hồn đang trong sầu khổ. Chúng ta hiệp ý cầu xin cho những ai đang gặp thử thách gian truân được an ủi, được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, nhờ kết hiệp mật thiết với Người. *Chúng con cầu xin Chúa.*

4. “*Bỏ Thầy con biết theo ai? Vì Thầy mới có lời đem lại sự sống đời đời*”. Xin Chúa thương ban cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta một đức tin bền vững và một đức ái nồng nàn, để luôn đặt trọn niềm xác tín nơi tình yêu Chúa quan phòng, nhất là những lúc phải đối diện với thử thách đức tin. *Chúng con cầu xin Chúa.*



CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NGÀY 29 THÁNG 8

BÀI ĐỌC I: Đnl 4, 1-2. 6-8

Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Đức Chúa.

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật.

Khi ấy, ông Môisen nói với dân Israel rằng: “Giờ đây, hỡi Israel, hãy nghe những thanh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em. Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, mà tôi truyền cho anh em. Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh!” Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lễ Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em?”

Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 14

Đáp: *Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa?*

Xướng: Kẻ nào sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan.

Xướng: Không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Coi khinh phờng gian ác, trọng ai kính Chúa Trời.

Xương: Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Phàm ai làm những điều này, không hề nao núng chuyển lay bao giờ.

BÀI ĐỌC II: Gc 1, 17-18. 21b-22. 27

Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành.

Lời Chúa trong thư của thánh Giacôbê tông đồ.

Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha, là Đấng dựng nên muôn tinh tú; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. Người đã tự ý dung Lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như cửa đầu mùa trong các thụ tạo của Người.

Anh em hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã được gieo vào lòng anh em; Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.

Lòng đạo đức tinh thuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian.

Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG

Halleluia, Halleluia. Chúa Cha đã tự ý dung Lời chân lý mà sinh chúng ta, để chúng ta nên như cửa đầu mùa trong các thụ tạo của Người. Halleluia.

TIN MỪNG: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23

Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.

Một hôm, có những người Pharisiêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. Họ thấy vài

môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô ւế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pharisêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô ւế mà dùng bữa? Người trả lời họ: “Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phạm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phạm”.

Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô ւế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô ւế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong phát xuất ra, và làm cho con người ra ô ւế”.

Đó là Lời Chúa

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN
NGÀY 29 THÁNG 8

“Yêu thương là chu toàn Lễ Luật”

Nguyện xin Bình an và Thiện hảo của Thiên Chúa luôn ở cùng anh chị em.

Sau 5 Chúa Nhật liên tiếp chúng ta được nghe Lời Chúa qua Tin Mừng theo thánh Gioan về bánh trường sinh, hôm nay chúng ta trở lại với Tin Mừng theo thánh Maccô cho đến hết năm Phụng vụ.

Bài Tin Mừng hôm nay, từ việc “dùng bữa mà tay vẫn còn ô uế, nghĩa là chưa rửa” của một vài môn đệ chúng ta thấy được thái độ hầu như tương phản giữa người Pha-ri-sêu với Đức Giê-su về việc thực thi lề luật. Đối với dân Do Thái, thì luật có hai nghĩa : Thứ nhất và quan trọng hơn hết là Mười Điều Răn và thứ hai là năm quyển sách đầu của Cựu Ước hoặc gọi theo cách của họ là Ngũ Kinh. Bộ sách luật Ngũ Kinh người Do Thái gọi là Torah. Sách gồm 5 quyển, dày 250 trang, chứa 613 khoản luật chia ra 365 khoản cấm (tương đương số ngày trong một năm) và 248 khoản buộc (tương đương số lượng các khúc xương trong cơ thể con người). Sự thật, Ngũ Kinh hàm chứa một số quy tắc và chỉ dẫn chi tiết, nhưng về các vấn đề đạo đức, những gì được nêu lên chỉ là một loạt nguyên tắc mà người ta phải tự cắt nghĩa và ứng dụng cho riêng mình.

Ngoài bộ luật chính ra, còn rất nhiều khoản khác được thêm vào. Đây không phải là luật, mà là những tập tục được lưu truyền từ đời này sang đời kia. Các tập tục này được truyền lại cho những thế hệ mai sau. Và sau cùng thì người ta đã chép lại và đóng lại thành tập gọi là Talmud. Talmud là bộ sách giải thích Luật của Do Thái giáo. Bộ sách này được chia thành 2 loại; Một là Mishna và hai là Gemara. Bộ sách này có tới 523 quyển (William Barclay).

Việc các môn đệ của Chúa bị người ta bắt bẻ trong bài Tin Mừng hôm nay dựa theo những qui định trong tập Talmud này. Đây là vấn đề không phải chỉ là vệ sinh, mà là tập tục tôn giáo về “sạch” và “nhơ”, được ghi thành luật của Môsê trong sách Lêvi (11), được thêm vào nhiều chi tiết và quy định qua truyền thống. Trên thực tế, những truyền thống họ đặt ra không có Lề Luật nào quy định và chắc chắn không xuất phát từ Thiên Chúa. Chúng chỉ là những quy tắc rườm rà nhằm thể hiện sự văn minh, lịch sự hay liêm khiết theo kiểu máy móc và giả tạo mà ở đây là việc yêu cầu rửa tay trước khi ăn.

Có một chi tiết ta cũng nên để ý. “Có những người Pharisêu và một số kinh sư ...là những người từ Giêrusalem đến”. Giêrusalem, thủ đô chính trị và tôn giáo. Ngược lại, môn đệ của Đức Giêsu và chính Đức Giêsu, là những người xứ Galilê, những người thuộc tỉnh lẻ, dù vẫn là những tín hữu sốt sắng, nhưng đã cho chen vào tục lệ chung một vài truyền thống địa phương bị những người “trong sạch” ở Giêrusalem coi như những thái độ buông thả. Bởi vậy, vấn đề người Pha-ri-sêu quan tâm không là vấn đề vệ sinh, nhưng là con người theo định nghĩa của họ,

dựa theo xuất thân và địa vị. Từ đó, thay vì giữ luật vì lòng yêu mến Thiên Chúa, người Pha-ri-sêu lợi dụng lề luật để lên án người khác, phô trương và thỏa mãn bản thân. Thay vì đáp trả tình yêu của Thiên Chúa qua việc thực thi lề luật thì họ dùng lề luật để thỏa mãn bản thân, thay vì nhận ra Đức Giê-su và theo Ngài, họ muốn Ngài phải theo những suy nghĩ của họ.

Nhìn vào xã hội Việt Nam chúng ta, nhìn vào xã hội chúng ta đang sống, nhìn vào cộng đoàn chúng ta đang sinh hoạt, nhìn vào gia đình và nhìn vào bản thân mỗi một người chúng ta, không nhiều thì ít đâu đó vẫn còn hình ảnh của những “kẻ đạo đức giả” mà Chúa Giê-su đã mạnh mẽ lên án trong bài Tin Mừng hôm nay. Có lẽ tất cả chúng ta còn nhớ hình ảnh những kẻ chặn bắt cậu thanh niên vì đi mua bánh mì giúp bạn, rồi những câu nói “bánh mì không phải là lương thực, thực phẩm”, “mày ở trên núi mày xuống hay sao chứ, phải trên núi xuống không” của ông Phó chủ tịch UBND phường. Những công sất chặn lối đường dân; những giấy tờ vô nghĩa, tốn tiền bạc và thời gian của dân, ... những việc làm vô ý nghĩa và gây gánh nặng cho người khác.

Nhìn vào gia đình, đâu đó vẫn còn những luật lệ thiếu yêu thương và tôn trọng bị áp đặt giữa chồng/vợ đối với vợ/chồng, giữa cha mẹ với con cái. Là những bậc cha mẹ, có lẽ một trong những vấn đề lo lắng khá lớn đó là đời sống Đức tin và việc giáo dục con cái, bởi ta đang sống trong một môi trường xã hội mà điều kiện của việc dạy Giáo lý và sống Đức tin không được như ở Việt Nam. Nhưng mong các bậc cha mẹ cũng đừng vì quá lo lắng mà có những lời nói hay hành động thiếu yêu thương và tôn trọng, xúc phạm đến nhân phẩm làm con cái phải luôn lo lắng sợ hãi. Vẫn biết cha mẹ có trách nhiệm và chịu áp lực trong việc giáo dục và nuôi dưỡng con cái, nhưng nhất định phải nhớ rằng đó là Ôn gọi và con cái là Quà tặng từ Thiên Chúa. Ước gì khi nhìn vào vợ/chồng, cha mẹ/con cái, đến với tha nhân và xã hội, chúng ta luôn cho Chúa cơ hội được cùng đồng hành với chúng ta. Cách riêng là khi đối diện với những bất đồng, những vấn đề của cuộc sống.

Xin Mẹ Maria luôn gìn giữ và hướng dẫn ta trong mọi sự. Và, ước gì chúng ta luôn thực thi theo lời yêu cầu căn bản của Mẹ rằng “Người bảo gì, các con cứ việc làm theo”(Ga 2,5). Mong chúng ta luôn thực thi lời mời gọi của Chúa Giê-su, “hãy ở lại trong tình thương của Thầy” và thực thi điều răn của Thầy “Anh em

hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”(Ga 15,12). Bởi, “Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại ; yêu thương là chu toàn Lễ Luật vậy”(Rm 13,10).

Fx. Trần Văn Hoài, OFMConv.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

1. “Anh em hãy thực thi Lời đã nghe, đừng nghe suông mà lừa dối chính mình”. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa luôn biết mở lòng đón nhận và hân hoan thực thi lề luật và thánh ý Chúa, để Chúa có thể hoàn thành chương trình tốt lành của Ngài trong Hội Thánh qua mỗi Giáo hội địa phương. *Chúng con cầu xin Chúa.*

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

2. “Lề Luật là sự khôn ngoan của Chúa giúp con người sống tốt và chết lành.” Xin cho các nhà lập pháp khi lập luật biết theo lương tâm chân chính, tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, để các luật lệ mang lại thiện ích và hạnh phúc cho chính cuộc đời của họ và người dân được sống an lành. *Chúng con cầu xin Chúa.*

3. “Anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh Lời đã gieo trong lòng anh em”. Xin cho các bạn trẻ Công giáo biết đón nhận Lời Chúa như hồng ân và thực hành với lòng mến, để Tin mừng và thánh ý Chúa là đường dẫn họ tới sự hoàn thiện và hạnh phúc đời đời. *Chúng con cầu xin Chúa.*

4. Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta nguyện xin cho mọi tín hữu trên khắp hoàn cầu, cách riêng mỗi người chúng ta được thâm sâu Lời Chúa dạy, hầu được ơn biến đổi, để sự giao tiếp trong đời sống hằng ngày của chúng ta là niềm vui và sự an ủi cho người lân cận. *Chúng con cầu xin Chúa.*

Lá Thư MỤC VỤ



Anh chị em rất thân mến

Như dự tính trước đây, những ngày này, Nhật Bản sẽ rất nhộn nhịp, là điểm nóng cả thế giới hướng về, vì Thế Vận Hội mùa Hè đang được tổ chức. Sẽ có hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về Tokyo tham dự thế vận hội và nghỉ hè, du lịch, nhưng rất đáng tiếc, chỉ vì coronavirus, mà cho dù thế vận hội vẫn được tổ chức, nhưng không một người nào được phép tham dự các giải đấu này, và hơn nữa, các vận động viên cũng không được tự do đi du lịch đây đó, tiếp xúc với dân chúng, chỉ vì để khỏi làm lây nhiễm covid cho người dân!

Nhìn về quê hương Việt Nam chúng ta, đặc biệt tại Sài Gòn trong những ngày này, covid-19 đã làm cho một thành phố vốn sôi động, trở thành một thành phố chết, chính phủ đã ra lệnh cách ly, giãn cách xã hội, cấm chợ, cấm đường, không một ai được ra khỏi nhà nếu không có lý do chính đáng. Biết bao nhiêu người dân nghèo, những người di dân đến từ các vùng miền bắc vào Sài Gòn với hy vọng kiếm được việc làm để giúp gia đình, trở thành những nạn nhân trực tiếp. Không công việc, không tiền bạc, họ sống nhờ lòng hảo tâm của các vị ân nhân, của các giáo xứ, giáo phận đã quảng đại chia sẻ. Tôi cũng xin anh chị em quảng đại chia sẻ với đồng bào trong khả năng có thể của mình, để xoa dịu phần nào những lo lắng và thiếu thốn của anh chị em Việt Nam trong nước. Giáo Đoàn không tổ chức quyên góp, nhưng anh chị em có thể đóng góp qua các chương trình của quý cha, quý sơ được phát động trong Giáo Đoàn. Xin Chúa thương đến người dân Việt Nam, vốn đã khốn khổ dưới chế độ cộng sản vô thần, hôm nay lại bị lây nhiễm covid-19 và các biến thể của nó, xin thương ban cho người dân Việt một cuộc sống bình an, được bảo đảm mọi quyền lợi và được hưởng một nền y tế tiến bộ, bình đẳng.

Mỗi năm, vào ngày 15 tháng 8, Giáo Hội hoàn vũ long trọng mừng lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời. Tôn kính và yêu mến Mẹ Thiên Chúa, là một

cách ca tụng Chúa. Ngài đã tạo dựng nên Mẹ Maria, một thụ tạo hoàn hảo, thánh thiện, chỉ biết sống yêu mến và thực hiện thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Vì yêu thương nhân loại tội lỗi chúng ta, Ngài đã ban cho chúng ta người Mẹ thánh thiện của Ngài, để nâng đỡ, cầu nguyện và trở nên gương mẫu cho chúng ta noi theo. Thiên Chúa đã đưa Mẹ về trời cả hồn lẫn xác, là dấu chỉ hy vọng cho tất cả chúng ta, chúng ta cũng sẽ được thưởng công trên trời, nếu chúng ta biết sống theo gương mẫu của Mẹ rất thánh. Vì hoàn cảnh covid-19, kiệu và thánh lễ mừng kính Mẹ Lên Trời do cộng đoàn Fujisawa tổ chức hàng năm sẽ không được thực hiện, xin anh chị em cố gắng thu xếp để có thể tham dự thánh lễ trọng kính Đức Mẹ trong ngày đó,

Vào ngày 04 tháng 9, thầy Phó Tế Phêrô Nguyễn Văn Toàn, một tu sĩ Dòng Tên, sẽ được truyền chức linh mục tại Tokyo, đây thực sự là hồng ân Chúa ban cho Giáo Hội, cho Giáo Đoàn cách riêng, chúng ta cảm ơn Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho thầy. Xin Chúa ban cho thầy sức khỏe, sự nhiệt thành và qua cuộc sống và công việc mục vụ, thầy trở nên diễn tả của lòng thương xót của Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành, cho mọi người.

Ngày 21 tháng 9 sắp tới, cũng là ngày kỷ niệm 25 năm lãnh nhận chức linh mục của cha Micae Nguyễn Minh Lập. Chúa ta hiệp thông tạ ơn Chúa với ngài và cảm ơn Chúa đã ban cho chúng ta một linh mục thánh thiện, khiêm tốn, nhiệt thành phục vụ Chúa và Giáo Hội, Hội Dòng trong tất cả mọi nơi và mọi công việc. Xin Chúa, nhờ gương mẫu và cuộc sống của ngài, khơi dậy nơi con cháu chúng ta, những ơn gọi mới, quảng đại hy sinh, dấn thân phục vụ Chúa và Giáo Hội.

Mùa hè nóng bức lại trở về trên đất nước Phù Tang, những ngày nghỉ lễ Obon là thời gian lý tưởng của gia đình: cha mẹ có được một thời gian nghỉ ngơi sau những tháng ngày vất vả với công việc, con cái lại được nghỉ hè, đây là thời gian các bậc phụ huynh được gần gũi con cái một cách đặc biệt hơn, chia sẻ với con cái việc học, những buổi pique nique, những ngày trại hè. Nhờ sự gần gũi này, cha mẹ mới hiểu được con cái, mới có thể hướng dẫn, giáo dục con cái và chia sẻ với con cái những ưu tư, lo lắng, những suy nghĩ của chúng về tương lai.

Là cha mẹ, ai trong chúng ta cũng luôn bận tâm cho con cái, lo cho chúng ăn ngon, mặc ấm, lo cho chúng có được một nền giáo dục căn bản tốt,

một tương lai tươi đẹp. Nhưng nhiều khi vì quá bận rộn với công ăn việc làm, chúng ta hoàn toàn phó mặc con cái cho trường học, cho thầy cô mà quên đi chúng ta mới là những giáo viên đích thực của con cái. Chúng ta thường lấy có này có khác để đi làm ngày 2 việc, mà đành để con cái ở nhà một mình, không một ai kiểm soát, chính những lúc này con cái của chúng ta dễ có cơ hội để miệt mài trên các trang mạng thiếu lành mạnh, hoặc suốt ngày chỉ biết chơi games, từ đó con cái của chúng ta bị tiêm nhiễm bởi biết bao nhiêu sự xấu.

Anh chị em phải ý thức rằng: con cái là quà tặng của Thiên Chúa ban cho Giáo Hội, xã hội và gia đình, và chúng ta, những người cha người mẹ, chúng ta phải có bổn phận làm cho những quà tặng đó ngày càng trở nên ích lợi hơn cho Giáo Hội, xã hội. Chúng ta có thể dùng tiền bạc để sắm cho con cái những tiện nghi vật chất, những thức ăn ngon, nhưng tiền bạc không thể làm cho con cái của chúng ta trở nên những con người tốt, mà có thể trái lại. Chỉ có tình thương, sự hy sinh, gương lành của chúng ta mới mang lại cho con cái một lòng đạo, một đức tin và một nền giáo dục nhân bản tốt lành.

Đã biết bao nhiêu năm lưu lạc trên đất khách, chúng ta ngày càng già đi, con cái chúng ta càng ngày càng lớn lên; nhưng phải khiêm tốn để nhận ra rằng: con cái chúng ta càng ngày càng phát triển về thể xác, nhờ được sinh sống trong một xã hội văn minh, đầy đủ. Nhờ lãnh nhận được một nền giáo dục tri thức tốt, con cái chúng ta cũng có một kiến thức tốt, nhưng về khía cạnh đức tin, thử hỏi con cái chúng ta có phải là một người công giáo đạo đức chưa? Về lãnh vực dân tộc: con cái chúng ta có nói được tiếng Việt rành rõi chưa? Con cái của chúng ta có tự hào mình là người Việt, biết rõ văn minh, văn hóa Việt chưa? Hay chính chúng ta, biết bao nhiêu lần, cũng chối từ căn tính Việt Nam của mình? Có khi, chúng ta tìm cách tranh đấu cho quê hương đất nước, tích cực tham gia các phong trào, nhưng lại không bận tâm truyền đạt cho con cái của chúng ta niềm tự hào dân tộc, tinh thần bất khuất của tổ tiên Việt Nam, Đức Tin anh dũng của các thánh tử đạo Việt Nam và kho tàng văn chương dồi dào, phong phú và đẹp tuyệt vời của nền văn minh Hồng-Lạc.

Tôi xin anh chị em luôn cố gắng ý thức vai trò quan trọng của người cha người mẹ trong việc giáo dục đức tin, luân lý và lòng yêu tổ quốc đối với con cái. Khi chết đi, chúng ta chỉ có thể để lại cho con cái một kho tàng không bao

giờ mất, không bao giờ cạn, đó là lòng tin, lòng đạo đức, tình bác ái, lòng yêu nước. Dù chúng ta có trở lại cho con cái một số tiền thật lớn đi chăng nữa, con cái cũng sẽ phí phạm, số tiền đó trở nên mối hại cho con cái. Chúng ta có trở lại cho con cái một gia tài kếch xù, đó cũng có thể là cơ gây chia rẽ giữa con cái với nhau. Nhưng nếu chúng ta để lại cho con cái một nền giáo dục đức tin tốt, một lương tâm đạo đức, con cái của chúng ta sẽ tiếp tục sống xứng đáng và cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn gia đình, con cháu của chúng trong sự thánh thiện. Xin anh chị em hãy là gương mẫu đức tin cho con cháu của mình.

Qua lá thư này, tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị ân nhân đã quảng đại chia sẻ với các em thiếu nhi nghèo ở Việt Nam qua các học bổng, qua các sáng kiến bán rau, bán chè, bán bánh mì để giúp cho các em thiếu nhi nghèo. Tiếp nối chương trình giúp học bổng đã gởi vào tháng 5 vừa qua, (ngày 12 tháng 5, Nhóm CSLC đã gởi về Việt Nam 1.830.000 yen giúp cho các trẻ em nghèo và 197 học bổng (197x10.000 yen=1.970.000 yen) cho 197 em học sinh và dự tu tại Việt Nam). Trong tháng 7 này, chúng ta đã gởi thêm về Việt Nam 550.000 yen (năm trăm năm chục ngàn Yen) để giúp cho các trẻ em nghèo trong 6 giáo xứ; cũng như đã gởi 53 học bổng (53x10.000=530.000 yen) cho 53 em vừa học sinh vừa tu sĩ và dự tu ở Việt Nam (sẽ được Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa báo cáo đầy đủ chi tiết trong báo Tiếng Lòng tháng 12/2021). Xin Đức Giêsu, Đấng hằng ngày đang đau khổ, thiếu thốn nơi thân xác những người nghèo, tật bệnh, đau khổ, chúc lành cho tất cả anh chị em vì sự hy sinh chia sẻ quảng đại này.

Trước khi kết thúc lá thư này, tôi kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý anh chị em những ngày nghỉ lễ Obon hạnh phúc, lễ Đức Mẹ lên trời tràn đầy hồng ân, vui vẻ và bình an, có nhiều thời gian nghỉ ngơi thật hạnh phúc với con cái và gia đình. Xin Mẹ Maria mà Giáo Hội sẽ long trọng mừng kính Mẹ lên trời vào ngày 15 tháng 8 này, chúc lành cho anh chị em.

Tôi luôn gấn gũi anh chị em trong tình mến và luôn cầu nguyện cho anh chị em.

*Linh Mục của anh chị em
P.M. Nguyễn Hữu Hiến*





TIN NHÓM CHIA SẺ LỜI CHÚA

Trong tháng 07/2021, Nhóm đã nhận được học bổng giúp cho các trẻ em nghèo hiếu học tại Việt Nam niên khóa 2021-2022 của quý vị ân nhân sau đây:

- AC Dũng-Thủy (Fujisawa) giúp một em: 10.000 yen
- Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm Takatori (Kobe) giúp năm em: 50.000 yen
- Chị Thanh Nga (Takatori, Kobe) giúp hai em: 20.000 yen
- AC Vàng-Lan (Takatori, Kobe) giúp một em: 10.000 yen
- Thư-Thi-Long-Linh-Sỹ-Đạt (Nibuno, Hyogo-Ken) giúp một em: 10.000 yen
- Anh Nguyễn Đức Tài (Nibuno, Hyogo-Ken) giúp một em: 10.000 yen
- Takeda Yuki (Nibuno, Hyogo-Ken) giúp một em: 10.000 yen
- Di Năm (Atsugi) giúp một em: 10.000 yen
- AC Liên Đông (Fujisawa) giúp một em: 10.000 yen
- AC Vinh-Thúy (Fujisawa) giúp một em: 10.000 yen
- AC Hường-Huyền (Yao, Osaka) giúp ba em: 30.000 yen
- AC Hùng-Thanh (Kamata, Tokyo) giúp hai em: 20.000 yen
- AC Diệp-Anh (Saitama) giúp mười em: 100.000 yen
- CĐ/CG Mizonokuchi (Kanagawa-Ken) giúp hai em: 20.000 yen
- Cô Nguyễn thị Lan (Fujisawa) giúp một em: 10.000 yen

Thay mặt cho các trẻ em bất hạnh tại quê nhà, Nhóm CSLC xin thành thật biết ơn các cộng đoàn, các ban đại diện, các Nhóm và tất cả quý vị ân nhân đã quảng đại chia sẻ, hầu xoa dịu những đau khổ và thiếu thốn của các em. Đây cũng là một hình thức giúp đỡ và xây dựng Giáo Hội cũng như tổ quốc Việt Nam.

Ước mong quý vị sẽ tiếp tục quảng đại tiếp tay với Nhóm trong công tác bác ái này. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa chúc lành cho quý vị.

Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa

NHẬN TIN VỚI CÁC ÂN NHÂN GIÚP HỌC BỔNG

Để có thể gởi tiền về cho các em học sinh nghèo tại Việt Nam kịp niên học mới 2021-2022, sẽ được khai giảng vào đầu tháng 8, xin quý vị ân nhân tiếp tục quảng đại chia sẻ với các em, nhờ đó, các em sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn và qua các em, Giáo Hội cũng như tổ quốc Việt Nam được ngày càng phát triển. Xin quý vị ân nhân gởi tiền học bổng (10.000 yen) về cho Tuyết Mai. Quý vị nào không thể tiếp tục giúp cho các em, xin cũng vui lòng cho Nhóm CSLC biết, để có thể sắp xếp cho các em, hầu các em không bị gián đoạn việc học.

Thay mặt các trẻ em nghèo tại Việt Nam, Nhóm CSLC Tokyo xin chân thành tri ân quý vị. Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chúc lành cho quý vị và gia đình.

Nhóm CSLC Tokyo

TRANG GIÁO LÝ**- MUỐI CHO ĐỜI -**

Q-共同祈願（Oratio Fidelium）の作り方と基準を教えてください。

A- 横浜教区の典礼委員会から出されるものをシェアします。

すべての人の救いを願う信者の祈り

「神のことばの食卓」について私たちは、みことばを聴き、ホミリア（説教）に導かれて味わい、信仰を宣言し、すべての人の救いのために信者の祈りを神にささげます。

共同祈願は主日（と守るべき祝日）のミサ、教会の祈り、主日の集会祭儀の中で行われます。とりわけ聖金曜日の典礼で行われる盛式共同祈願は、「すべての人」が具体的に挙げられる一年のうち最も豊かな共同祈願です。「ローマ・ミサ典礼書の総則」九六は典礼憲章を受けて、四つの意向を示しています。その意向に少し説明を加えましょう。

○聖なる教会のため

福音の呼びかけに応え、私たちが宣教の使命を果たすために必要なことを考えて祈ります。

○指導権を託された人々のため

国政に携わる人々が、正しい知識と愛をもって国民に奉仕することができるよう祈ります。

○種々の必要に迫られている人々のため

世界各地の戦争、紛争、暴力、迫害、独裁などによって引き起こされている難民、貧困、格差、疫病など、また自然災害による苦しみなどの困難に直面している人々と心を合わせ、福音の光に照らして救いを願います。

○すべての人と全世界の救いのため

「神は、すべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられる（1テモテ2：4）」ことを思いながら、キリスト者だけでなく、全世界のすべての人の救いのために祈ります。

信者は、祈りが自分のものであることを意識するために立って行います。司式司祭は自席から、信者を祈りへ招きます。続いて先唱者、もしくは朗読者か信徒が意向を、朗読台あるいは他のふさわしい場所から告げます。会衆はそれぞれの意向を心に留め、「聖書と典礼」に記載されている文あるいは一定の言葉で祈ります。そして司式司祭の祈りによって結ばれます。

毎週の「聖書と典礼」には意向の例文が掲載されています。それを使うこともできますが、「信者の祈り」として各共同体で、その日のみことばを受けて、よく考えて自由に意向を表明することが勧められます。意向文作成にあたっては、次のようなことを留意するとよいでしょう。

(ア) 共同祈願は、キリストを通して御父に願う共同体の祈りであるので、文末は「～ように」と結びます。

(イ) それぞれの意向について、できるだけ簡潔で分かりやすい文でつくります。1つの文に、複数の意向を盛り込むことはしません。

(ウ) 個人的なことやアドバイス、お知らせなどにならないよう気を配ります。

(エ) その日のみことばの中から言葉を選んだり、「教会の祈り」や既に用意されているものを用いることもできます。

みことばを通して語りかける神にこたえ、キリストの祭司職を生きる私たちは、全教会、人類、国、地域社会、家庭などさまざまな共同体の一員として、その救いのために祈りをささげます。みことばと教会の活動や日常生活をつなぐ「共同祈願」を大切にしたいものです。

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

NHỮNG NGƯỜI THUỘC VỀ CHÚA KITÔ

Gọi là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Nhưng sau khi nghe ba bài Kinh Thánh, bạn có để ý nhận ra Giáo Hội muốn nhấn mạnh một điều gì không? Ta cùng đi tìm qua các bài đọc để hiểu Giáo Hội muốn nói gì.

Bài đọc I (trích sách Khải huyền) kết thúc: “Nay sự cứu độ, quyền năng, uy quyền của Thiên Chúa, và của Đức Kitô đã được thực hiện”. Còn bài đọc II, thánh Phaolô gọi Chúa Kitô là hoa quả đầu mùa, sau đó mới đến những người thuộc về Chúa Kitô. Bài Tin Mừng lại càng rõ nét hơn. Chính Đức Maria ca ngợi Chúa rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, lòng tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu độ tôi”.

Điểm qua ba bài đọc, bạn đã thấy gì chưa. Riêng tôi nhận ra rằng. Dù là lễ Đức Mẹ về trời, nhưng Giáo Hội lại mời gọi ta hướng về Thiên Chúa, hướng về Chúa Kitô. Vì lẽ gì vậy? Sao lại hướng về Chúa trong lễ Đức Mẹ? Vì chỉ nhờ ơn cứu độ do Chúa Kitô thực hiện, Mẹ mới được hồn xác lên trời. Chính lời nguyện đầu lễ xác nhận: “Chúa đã đưa lên trời cả hồn xác Đức Maria”. Còn kinh tiền tụng trong lễ này cũng không đi ngoài nội dung ấy: “Mẹ được Thiên Chúa đưa về trời”. Những kiểu nói: “Chúa đã đưa”, “được đưa” nghĩa là gì, nếu không phải là chính ơn Thiên Chúa ban, là chính nhờ cuộc khổ nạn, phục sinh, lên trời của Chúa Kitô, Mẹ mới được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Cũng là người như chúng ta, Mẹ không thể tự mình về trời hồn xác. bởi đó trong thánh lễ này, Giáo Hội hướng về Thiên Chúa mà tuyên xưng những hành động kỳ diệu Chúa đã thực hiện nơi Mẹ. Chính Mẹ chứ không phải Giáo Hội hay chúng ta – chính Mẹ chứ không phải ai khác, là người trước tiên tuyên xưng hành động cứu độ ấy của Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, Đấng Cứu độ tôi”. Những chữ: “Đấng Cứu độ tôi”, quả thật là lời quy hướng về Thiên Chúa và ngợi khen Thiên Chúa, ngợi khen Đấng Cứu độ mình. Chỉ có Đấng Cứu độ, chỉ nhờ Đấng Cứu độ, chỉ trong Đấng Cứu độ, Mẹ mới được đưa lên trời hồn xác, vì Đấng ấy đã cứu độ Mẹ.

Lời ca ngợi quy hướng về Thiên Chúa của Đức Mẹ, còn được hỗ trợ bởi rất nhiều lời Kinh Thánh khác. Chẳng hạn lời của thánh Phaolô trong bài đọc II: “Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, rồi mới đến những người thuộc về Đức Kitô”. Chắc bạn đồng ý với tôi, có ai thuộc về Chúa Kitô cho bằng Đức Maria. Bởi vậy,

nếu Chúa Kitô là hoa quả đầu mùa, đã về trời cả hồn và xác, thì Mẹ Maria, người thuộc về hoa quả đầu mùa ấy một cách trọn vẹn, cũng được đưa về trời hồn xác, không phải là điều gì khó hiểu.

Vậy bạn và tôi hãy khẳng định lại một lần nữa rằng, Đức Mẹ không thể tự mình về trời nếu không có Chúa. Khẳng định như vậy không hạ thấp Mẹ chúng ta. Trái lại, ta tuyên xưng đúng vị trí mà Mẹ được Chúa thưởng ban. Trong chính ngày lễ Đức Mẹ hồn xác về trời, bằng các bài Kinh Thánh, bằng các lời nguyện, bằng kinh tiền tụng, Giáo Hội hướng chúng ta về Thiên Chúa, để cùng với Mẹ mà ca ngợi Chúa rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, Đấng Cứu độ tôi”.

Nếu Mẹ đã ca ngợi Chúa bằng cả cuộc đời của Mẹ thế nào, thì suốt cả cuộc đời của mỗi người, của bạn và của tôi, cũng là một lời ca ngợi Thiên Chúa liên lý như Mẹ vậy. Dù trong hoàn cảnh nào, dù cuộc đời có thương đau như một người mang thai “kêu la chuyển bụng, và đau đớn sinh con”, hay nỗi bất hạnh, lao đao, hoặc ngay cả tai họa ập đến dữ dội như một cơn bão khổng lồ đang đe dọa hãi hùng mà sách Khải huyền diễn tả, chúng ta vẫn một lòng tin tưởng tín thác đời mình cho Chúa như Mẹ. Để có được ơn vinh quang về trời, Mẹ đã sống đức tin trọn vẹn. Ngay cả khi đứng bên thập giá, nhìn con chết tức tưởi, nhục nhã, Mẹ vẫn tin, vẫn ngợi khen Thiên Chúa, Đấng Cứu độ của Mẹ. Còn ta, sống giữa biển đời, biết bao nhiêu lần gặp thử thách, biết bao nhiêu bi thương ập đến, có khi như muốn vùi lấp cuộc đời mình, những lúc như vậy, ta có còn tin Chúa không? Có đủ trung cậy để cất lên lời ca ngợi: “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, Đấng Cứu độ tôi” như Mẹ của mình? Câu hỏi này xin gửi đến bạn và cũng là nói với chính bản thân tôi, để tất cả tự tra vấn đức tin của mình đối với Thiên Chúa.

Thánh Phaolô nói, Chúa Kitô là hoa quả đầu mùa, rồi mới đến những người thuộc về Chúa Kitô. Mẹ đã thuộc về Chúa Kitô, và chúng ta cũng thuộc về Chúa Kitô. Nếu biết sống đức tin mạnh mẽ như Mẹ, chúng ta cũng được hồn xác về trời giống như Mẹ. Những gì Chúa đã thực hiện nơi Mẹ, Người cũng sẽ thực hiện nơi mỗi người, từng người, từng người một. Mãi mãi bạn hãy cùng tôi xác tín rằng, Chúa Kitô là hoa quả đầu mùa, rồi sẽ đến lượt chúng ta, là những kẻ thuộc về Chúa Kitô. Tôi chắc chắn, nếu niềm xác tín của ta đạt đến mức độ cao như Mẹ, thì cũng chắc chắn rằng cả cuộc đời ta cũng sẽ là một cuộc đời ca ngợi Thiên Chúa cùng Mẹ, như Mẹ và hiệp thông với Mẹ: “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, Đấng Cứu độ tôi”.

Lm Vũ Xuân Hạnh

Thanhlinh.net

MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Sau khi Chúa Giêsu lên trời, Mẹ Maria còn sống ở trần gian được bao lâu? Chúng ta không biết. Có lẽ mười lăm năm hoặc hai mươi năm. Cuộc đời Mẹ kết thúc ở Giêrusalem hay ở Ephêsô? Các sử gia còn đang tranh luận. Ở Giêrusalem thánh đường Mẹ sinh thì giữ được kỷ niệm của Mẹ; ở Ephêsô, ngôi nhà của Mẹ vẫn là nơi cầu nguyện mặc dầu gặp vô số ngãng trở bên ngoài.

Điều cần thiết ở đây không phải là biết nơi chốn và thời hiệu Mẹ sinh thì, nhưng là xác tín rằng Mẹ đã được hoàn toàn chia sẻ sự phục sinh của Con Mẹ, và bây giờ Mẹ đang ở trên trời với Ngài, cả hồn lẫn xác, nghĩa là tất cả con người Mẹ. Chúng ta thường nghe thấy người ta hỏi: Mẹ có thể chết được không? Mẹ có phải chết không? Và Mẹ có thật sự chết không? Người ta thắc mắc như thế là vì người ta thấy Mẹ được dựng thai vô nhiễm nguyên tội, và Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Nhưng đời sống hay chết của Mẹ đã biến đổi thế nào thành đời sống bất tử. Đây là một mâu nhiệm đối với chúng ta. Nhưng điều này lại có liên quan đến chúng ta, vì tất cả chúng ta đều được mời gọi tham dự vào sự sống huyền nhiệm ấy.

Thiên thần cũng như loài người không diễn tả nỗi niềm vui mừng của Mẹ Maria ngày mà Con Mẹ rực rỡ trong hân hoan và vinh hiển, đến rước Mẹ về trời để tất cả con người Mẹ được tham dự vào ánh sáng Phục Sinh. Mẹ không chỉ tham dự trong những giây phút mau qua, nhưng Mẹ tham dự trong ánh huy hoàng vĩnh cửu của thiên đàng. Việc Mẹ hồn xác về trời chỉ có thể quan niệm được trong ánh sáng Phục sinh. Đây là một việc rất đơn giản, không gian cảnh mà cũng không hoa mỹ. Bông hồng nhiệm rã cánh trần gian vào một buổi chiều, buổi sáng hoặc buổi trưa nào đấy, để khoe nở trong vinh quang và vui mừng của một đời sống không giới hạn.

Thiên đàng, những người được ưu tuyển không mất mát gì trong những đức tính của họ có liên hệ đến tâm trí. Trái lại, đời sống trần gian của họ càng nảy nở thành đời sống vĩnh cửu càng làm cho những phong phú của con tim họ khuếch trương ra cho đến vô hạn. Mẹ Maria ở trên trời, còn giữ lại tất cả những đức tính mà Mẹ đã biểu lộ ra trên mặt đất này, Mẹ giữ lại như thế để mưu cầu lợi ích cho chúng ta. Mẹ vẫn là Nữ tì cao cả, bao giờ cũng lo lắng cho Chúa Kitô và cho Nhiệm thể Ngài là Giáo hội. Càng gần gũi Thiên Chúa, Mẹ càng gần gũi chúng ta hơn.

Mẹ Maria có những đức tính nào? Thiết tưởng chúng ta nên biết những đức tính của Mẹ để noi gương Mẹ, và để bước theo con đường Chúa Kitô đã đi. Như chúng ta đã biết, và như Phúc Âm đã cho chúng ta thấy Mẹ Maria không phải là một phụ nữ ần dật và thiếu đức tính.

Khi thiên thần đến viếng thăm, Mẹ không ngỡ ngàng. Mẹ tranh luận một cách chân thành với thiên thần Gabriel như với một người thường. Khi Mẹ hiểu được điều Thiên Chúa muốn nơi Mẹ, Mẹ thưa Fiat, xin vâng với một vẻ đơn sơ kỳ diệu. Nơi Mẹ không có bóng dáng một sự khiêm nhu giả mạo. Mẹ không nói: “Tôi không xứng đáng, xin thiên thần chọn người khác xứng đáng hơn tôi”. Mẹ không cãi lại như Maisen: “Chúa hãy sai người nào Chúa muốn, nhưng đừng sai tôi”. (Xh 4.13).

Sau biến cố truyền tin, Mẹ vội vã đến thăm bà chị họ, và hát ca vịnh Magnificat. Mẹ đi để phục vụ, và Mẹ cũng không sợ phải xắn tay áo lên; Mẹ làm việc như một tôi tớ

trong nhà. Dịp Giáng sinh, chính tay Mẹ quán tã cho Con, và tiếp đón các mục đồng. Mẹ khoan khoái và dễ dãi với các mục đồng cùng các đạo sĩ. Mẹ không có mặc cảm. Cuộc hành trình sang Aicập không đặt thành vấn đề cho Mẹ. Hàng năm Mẹ lên Giêrusalem để mừng lễ. Trong đền thờ Mẹ không do dự, Mẹ cất tiếng lên giữa các tiến sĩ đáng kính. Ở Cana, Mẹ nhận thấy thiếu rượu và Mẹ đề nghị. Sức mạnh tâm hồn và lòng Mẹ yêu Con Mẹ đã được biểu lộ một cách lạ lùng khi Mẹ đứng trên đồi Calvario dưới chân thánh giá.

Thánh Bernardo nhận xét rằng trong Mẹ Maria:

“Đức khiêm nhường sâu thẳm không làm cho đức quảng đại mất mát một tí gì, và đức quảng đại không làm tổn hại đức khiêm nhường. Mẹ Maria thấp hèn trước con mắt Mẹ, nhưng lại quảng đại trong đức tin của Mẹ vào lời hứa. Tự nhận mình là nữ tì, nhưng Mẹ không hề nghi ngờ về ơn thiên triệu của Mẹ là tham dự vào mầu nhiệm lạ lùng, vào cuộc trao đổi kỳ diệu, và vào bí tích khôn dò (No 12 et 13).

Tất cả những đức tính Mẹ đã có dưới trần gian xưa kia, ngày nay Mẹ còn giữ lại nguyên vẹn trên thiên đàng. Chúng ta có thể tin tưởng vào Mẹ, chúng ta sẽ không bao giờ phải thất vọng. Tình yêu mà Con Mẹ đã yêu Mẹ dưới đất này, ngày nay cũng không hề phải nhạt. Chúa Giêsu vẫn còn yêu Mẹ và muốn chúng ta yêu mến Mẹ cũng như chính Ngài đang yêu Mẹ. Tất cả những vinh dự người ta tôn vinh người Mẹ cuối cùng sẽ dồn hết vào người con. Sau hết, Mẹ Maria được tất cả vinh quang đều do Chúa Giêsu.

Mẹ Maria đã đi trước để vạch đường chỉ lối cho chúng ta, và để cho chúng ta tin cậy Mẹ. Bước theo Mẹ, nhân loại chúng ta đang đi tới ánh sáng và tình yêu chân thật. Thành công của Mẹ chúng ta là một bằng chứng tỏ rằng đời sống chúng ta, mặc dầu nặng nề và ô trọc, cũng đáng sống. Chúng ta có thể bước đi trong vui mừng và tin tưởng, vì chúng ta biết chúng ta đi về đâu. Mẹ chờ đợi chúng ta và ao ước chúng ta được ở gần Mẹ để cùng Mẹ hát ca vịnh Magnificat.

Đã hẳn, chi mình Chúa Kitô là trung gian; mình Chúa xin được Cha Ngài trên trời tỏ lòng khoan dung đối với chúng ta. Lời cầu nguyện của chúng ta bao giờ cũng được dâng lên Thiên Chúa nhân danh Chúa Kitô. Lời cầu nguyện này tất nhiên phải liên kết với lời cầu nguyện của Mẹ Maria. Thật là vinh hiển cho Chúa Giêsu nếu người ta biết cùng với Mẹ dâng lên Chúa những lời ngợi khen, và xin ơn. Chính Chúa Giêsu sẽ dâng những lời ngợi khen và xin ơn lên Cha Ngài, và sẽ được Cha Ngài sung sướng chấp nhận.

Việc Mẹ Maria làm trung gian không phải là một bổ khuyết cho việc Chúa Giêsu làm trung gian. Việc Mẹ làm trung gian rất hợp lý trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, và mầu nhiệm Giáo hội. Làm trung gian với Chúa và làm trung gian cho chúng ta đối với Mẹ Maria là việc quá dễ dàng. Dầu phải cùng cực đến đâu đi nữa, chúng ta cũng đừng sợ Mẹ; nhưng hãy chạy đến với Mẹ; Chúa Giêsu Con Mẹ không từ chối Mẹ ơn nào, vì Mẹ chưa hề từ chối Chúa điều gì. Và Chúa Giêsu bao giờ cũng được Chúa Cha nghe theo.

Muốn hiểu một phần nào việc Mẹ Maria làm trung gian, thiết tưởng nên suy ngẫm một cách cẩn trọng tín điều các thánh cùng thông công. Tất cả những lợi ích của chúng ta đều liên hệ đến các anh chị em chúng ta ở trên trời và dưới đất, vì những lợi ích này là

chính những lợi ích của Thiên Chúa. Sự cao quang của Chúa Kitô và của Cha Ngài đã liên kết mật thiết vào định mệnh siêu nhiên của chúng ta. Sự Mẹ làm trung gian không phải là một cái gì thêm vào việc Chúa Giêsu làm trung gian, đây là việc làm trung gian được biểu lộ ra một cách thần tình.

Thi sĩ thần học Dante đã nhận thánh Bernardo làm người hướng dẫn trong tác phẩm *Paradis* (Thiên Đàng) của ông. Ông được tiến cử đến tận ngai nữ hoàng trời đất, rồi người hướng dẫn cất nghĩa cho ông hay “cả thiên đàng được Mẹ tổ chức thế nào”. Thánh Bernardo mời thi sĩ Dante hãy nhìn ngắm “Mẹ đã làm cho các thánh khác được vui mừng”, và hãy chiêm ngắm gương mặt giống Chúa Giêsu hơn hết, và chỉ ánh sáng gương mặt ấy mới cho ta thưởng ngoạn được Chúa Cứu Thế.

Các Giáo phụ đã nói nhiều về Mẹ Đồng Trinh Maria. Trong khi nghiên cứu mầu nhiệm Chúa Kitô, các ngài đã tìm ra được mầu nhiệm Mẹ Maria. Các Giáo phụ Đông phương cũng như Tây phương đều có nhiều nghi lễ. Lễ nghi của các Giáo hội Đông phương sung mãn hơn và thị vị hơn. Muốn hiểu được mầu nhiệm Mẹ Maria phải mất nhiều giờ và nhiều công. Một trong những phương thế vừa tầm tay mọi người và giúp chúng ta hiểu được mầu nhiệm của Mẹ là suy ngắm các mầu nhiệm Mân côi. Nghiên cứu về Chúa Kitô là tìm ra được Mẹ; nghiên cứu về Mẹ là tìm được Chúa Kitô.

Hình như có ba giai đoạn trong việc thành thực sùng kính Mẹ là: khẩn cầu, bắt chước và thân mật. Trong vấn đề này thiết tưởng lợi ích hơn hết là nên nghiên cứu đời sống những tội tở có tiếng của Mẹ Maria. Khi người ta yêu ai thì người ta luôn luôn giữ trong lòng tên gọi và kỷ niệm của người ấy. Người ta bắt đầu kêu cầu Mẹ vì người ta cảm thấy cần phải nên giống Mẹ. Vì thế người ta cố gắng bắt chước Mẹ. Thật ra, bắt chước Mẹ dễ hơn tất cả các vị thánh, vì khi còn sống Mẹ chỉ làm những việc nhỏ mọn; chính Thiên Chúa làm cho các việc nhỏ mọn ấy nên cao cả. Để bắt chước Mẹ, người ta cảm thấy cần phải hiểu về Mẹ nhiều hơn, người ta suy ngắm mầu nhiệm Mẹ, và người ta đọc tất cả những sách viết về Mẹ. Càng hiểu biết về Mẹ, người ta càng yêu mến Mẹ, và càng ao ước sống thân mật với Mẹ.

Sống thân mật với Mẹ là một niềm vui vĩ đại, là một con đường cao cả đưa đến Thiên Chúa. Với Mẹ Maria, đời sống sẽ tươi đẹp. Với Mẹ và trong Mẹ người ta nếm hưởng những phong phú khôn dò của Trái Tim Chúa Cứu Thế. Người ta không thể thực sự yêu mến Chúa Kitô mà không yêu mến Mẹ Ngài, và cũng không yêu tất cả những kẻ Ngài yêu. Mẹ Maria dẫn đưa chúng ta vào mầu nhiệm Giáo hội. Ai cho rằng mình yêu Chúa Giêsu, mà lại không yêu Mẹ Maria cũng như không yêu Giáo hội thì người ấy thiếu thành thực, vì Chúa Giêsu không bị chia lìa khỏi Giáo hội của Ngài.

Chỉ nhìn qua bên ngoài mà thôi, chúng ta cũng thấy lòng thành thực sùng kính Mẹ Maria đang triển nở trong thế giới ngày nay. Lòng thành thực sùng kính Mẹ là một dấu chỉ tuổi thanh xuân và mang lại niềm hân hoan. Cha Gabriel Mossier, tu sĩ khổ tu thuộc đan viện Chambarand, khi đề cập đến kinh nghiệm đã phát biểu như sau:

“Nếu người ta hiểu được tất cả những lợi ích mà người ta được do tình yêu Mẹ Maria, thì sẽ không còn tội lỗi, không còn hỏa ngục, mà chỉ còn niềm vui mừng được phụng sự Thiên Chúa.

Ô Lộ-đức, thánh nữ Bernadetta đã nói: “Tôi nhìn Mẹ Maria hết sức tôi”. Vào những năm tháng cuối thời, cha Dom Chautard, Đan viện phụ Đan viện Sept-Fons đã

tóm lược đường hướng của ngài tìm cầu Thiên Chúa trong câu này “Trao đổi ánh nhìn với Mẹ Maria”. Thánh nữ Teresa thành Lissieux thích sống trong tình thân mật của Thánh Gia, và cố gắng bắt chước đức đơn sơ của Mẹ Maria trong mọi công việc hằng ngày của Mẹ.

Tinh thần Mẹ Maria là một tinh thần dũng cảm vì là một tinh thần tình yêu. Thánh Ambrosio viết:

“Chớ chi linh hồn Mẹ Maria ở trong mỗi người để ngợi khen Thiên Chúa, và chớ chi thần trí Mẹ Maria cũng ở trong mỗi người để vui mừng hơn hờ trong Chúa. (In Lc 2).

Với Mẹ Maria người ta làm được những việc cả thế vì người ta sống dưới ơn soi động của Chúa Thánh Thần và người ta không sợ thất bại.

Lòng thành thực sùng kính Mẹ đòi buộc người ta phải thực sự đi sâu vào tinh thần Mẹ Maria, và bắt chước Mẹ tuân hợp với thánh Ý Chúa. Cha Cestac, sáng lập dòng chuyên lo chăm sóc thiếu nữ hư hỏng, đến Buglose để xin Mẹ Maria giúp đỡ. Ngài chỉ nghe thấy một tiếng nói nội tâm trả lời ngài như sau: “Con chỉ nên xin Mẹ ban cho con tinh thần của Mẹ”. Được tinh thần Mẹ Maria, là được tất cả, vì tinh thần Mẹ chính là tinh thần Chúa Kitô.

Cùng với thánh Bernardo chúng ta hãy thưa với Mẹ thế này:

“Hỡi Mẹ nhân lành, Giáo hội cúi rạp mình xuống, phủ phục dưới chân Mẹ; khẩn thiết nài xin Mẹ, nhân danh tình âu yếm của Trái Tim rất thanh sạch Mẹ, Mẹ làm trung gian giữa Giáo hội và mặt trời công chính để xin cho Giáo hội được nhận ra ánh sáng trong huy hoàng của Mẹ (No 12 vạ).

Công đồng Vaticanô II đã nói về Mẹ Maria hơn bất cứ một công đồng nào trước đây. Trong Hiến chế Lumen Gentium (Ành Sáng Muôn Dân) về Giáo hội, chương tám được dành riêng cho Mẹ Maria trong mầu nhiệm Chúa Kitô và trong nhiệm cục Cứu Thế.

Đức Phaolô VI đã nói:

“Đề tôn vinh Mẹ Maria và đề an ủi chúng ta, chúng tôi tuyên xưng Mẹ rất thánh là Mẹ Giáo hội, nghĩa là Mẹ của toàn thể dân Chúa, cũng là Mẹ của các chủ chăn và của các tín hữu hằng tuyên xưng Mẹ là Mẹ rất yêu mến. Và chúng tôi muốn rằng từ nay trở đi, với tước hiệu rất êm ái ấy, Đức Trinh Nữ càng được toàn dân Kitô giáo tôn kính và kêu cầu hơn”.

Thật ra, tước hiệu này thuộc về bản tính thực sự của lòng sùng kính Mẹ Maria, và được minh chứng nhờ chính chức vị Mẹ Ngôi Lời nhập thể.

Ngỏ lời với các Giám mục, Đức Phaolô VI nói:

“Đề tỏ lòng biết ơn vì Mẹ Maria đã trợ giúp chúng ta với tất cả môi tình hiền mẫu trong suốt thời kỳ Công đồng nhóm họp, chớ chi mỗi chư huynh hãy cam kết nêu cao thánh danh và vinh dự của Mẹ giữa dân Kitô giáo. (Diễn văn đọc ngày bế mạc khoá III, ngày 21 tháng 11 năm 1964).

TÍN ĐIỀU ĐỨC MẸ HÒN XÁC LÊN TRỜI

I. TIỀN TRÌNH TÍN ĐIỀU MẸ LÊN TRỜI

Theo hai cha Pohle và Scheeben, mấy thế kỷ đầu không có dấu tích gì về lòng tin Đức Mẹ Maria lên trời. Nhưng một cái quách (sarcophagus) đầu thế kỷ IV, hiện ở nền nhà thờ Santa Engracia thành Saragossa (Tây Ban Nha), có bức chạm trở hình Đức Mẹ lên trời. Và chứng tích của Thánh Epiphano cho biết niềm tin Mẹ Maria bắt từ và thân xác Mẹ vinh quang đã được truyền bá sâu rộng trong một ít giáo đoàn như Antiokia.

Do xác tín và ngợi khen "*Chức phẩm Thiên Mẫu*" và "*Đức Đồng Trinh*" của Mẹ là hai căn nguyên bước vinh quang của Người, Thánh Epiphano mở đường cho lòng tin và sự xác quyết của các Thánh Giáo phụ, các Đức Giáo hoàng, các Giám mục, các nhà thần học và toàn thể Giáo hội.

A. Các Thánh Giáo phụ

Các Thánh Giáo phụ trong những thế kỷ đầu, như các Thánh Môđêstô, Basiliô, Giêrônimô, Augustinô, Germanô, Đamascenô, và Thêôđôrê Studium, đồng thanh tung hô bước vinh quang của Mẹ Maria do chức phẩm Thiên Mẫu và đức Đồng Trinh của Mẹ.

Riêng Thánh Đamascenô nói: "*Cần thiết rằng Con Thiên Chúa, khi sinh ra, đã gìn giữ vẹn tuyền đức Trinh của Mẹ, thì phải gìn giữ Mẹ khi chết, khỏi hư hoại. Đáng đã cưu mang Đáng Tạo Hoá cần được ở trong cung điện của Thiên Chúa. Mẹ Thiên Chúa cần phải có tất cả mọi điều thuộc về Con của Mẹ và cần được mọi thụ tạo tôn vinh*".

B. Các Đức Giáo Hoàng

- Đức Adrianô I và Đức Pascalê I có những đồ thờ trang trí bằng hình ảnh Mẹ lên trời.

- Đức Alexandrô III nói: "*Mẹ Maria thụ thai không bị xấu hổ, sinh con không bị đau đớn, từ trần không bị hư hoại trong mộ, vì theo lời Thiên thần, Mẹ đã được đẩy on*".

- Đức Thánh Giáo Hoàng Piô V sửa đổi lại kinh Phụng vụ với bài đọc lễ Mẹ Lên Trời.

- Đức Giáo Hoàng Bênedictô XIV: Về ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời, Giáo hội đọc các bài giảng của thánh Đamascenô và thánh Bênađô, thấy rõ ràng Rất Thánh Trinh Nữ lên trời cả hồn và xác. Đó là một dấu chỉ và một bằng chứng niềm tin của Giáo hội.

- Đức Giáo Hoàng Piô XII nối tiếp các Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm về niềm tin đó. Trong Thông điệp "*Corporis Mystici*" ngày 29-6-1943, Ngài viết: "*Chúng ta hãy nài xin Mẹ rất thánh của mọi phần tử của Chúa Kitô mà Ta đã tín thác hiến dâng loài người cho Trái Tim Mẹ. Ngày nay ở trên trời, thân xác và linh hồn Mẹ toả sáng trong vinh quang, hiển trị cùng với Con của Mẹ*".

C. Các Đức Giám mục và toàn thể Giáo Hội

Ngày 23-2-1870, 200 Giám mục của Công đồng Vatican I làm đơn thỉnh nguyện Đức Thánh Cha định tín **Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời**.

Năm 1920, 260 Giám mục từ nhiều nước, cũng hợp ý tâu xin, đầu tiên là các Giám mục nước Ý, nước Pháp, trong khi các Hội Đồng Giám Mục nước Đức, Áo, Anh, và Thụy Sĩ còn im lặng.

Năm 1934, sau năm năm chiến dịch "*Forge Italiane*" ráo riết vận động, 600 Tổng Giám mục và Giám mục đã chấp thuận cuộc trưng cầu dân ý khắp thế giới, tâu xin Toà thánh định tín.

Tại Pháp và Ý năm 1929, một hội cầu nguyện được thành lập để xin Chúa cho việc định tín được thành tựu.

Đại Hội Thánh Mẫu tại Nantes năm 1924 cũng bày tỏ nguyện vọng đó.

D. Các nhà thần học

Nối tiếp các Thánh Giáo phụ và Thảm quyền của Giáo hội, các nhà thần học qua các thế kỷ, cũng tích cực đồng tâm nhất trí về tín lý Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời:

Thế kỷ XII và XIII có các Thánh Albertô, Bônaventura, Tôma, Fullertô và các nhà thần học Hugh St. Victor, Sicard Cremona, Durand Mende.

Thế kỷ XV có Thánh Antônô và nhà thần học Gabriel Biel. Thế kỷ XVI có các Thánh Canisiô, Bellarminô, các nhà thần học Suarez, Soto, Đức Hồng y De Berulle và cả trường phái Pháp.

Thế kỷ XVII có các nhà thần học Billuart, Theophile Raynaud.

Thế kỷ XVIII có Thánh Anphong, Đức Hồng y Lambertini (sau này là Đức Giáo hoàng Benedictô XIV), các nhà thần học Sedlmayr, Trombelli.

Thế kỷ XIX và XX có các nhà thần học Scheeben, Lannerz, Janssens, Lagrange, Jugie, Roschini, Balic, Bittremieux và Đức Hồng y Lépicier.

Theo cha Deneffe, từ cha Scheeben, có ít là 18 nhà thần học xác quyết rằng tín lý Mẹ hồn xác lên trời có thể định tín.

Nhà thần học Sertillanges viết một câu rất dí dỏm về sự phục sinh của Mẹ: "*Chúng tôi tin rằng đường lối mọi xác phàm phải ngoắt quay đi khi nói về Đức Trinh Nữ. Anh hùng ca của sâu bọ phải im bật để chúng ta ca lên trên ngôi mộ này Hoan khúc Magnificat thay vì Ai khúc De profundis*".

Như vậy, toàn thể Giáo Hội, cùng với các Thánh Giáo phụ, các Đức Giáo Hoàng và các nhà thần học, đều cùng một niềm tin Mẹ Maria lên trời cả hồn và xác. Do đó, cùng với nhà thần học Bainvel, Dân Chúa tin tưởng tín lý Mẹ Hồn Xác Lên Trời mau chóng được định tín.

E. Chuẩn bị định tín

Ngày 1-5-1946, với Thông điệp "*Deiparae Virginis*" gửi các Giám mục khắp Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng Piô XII cho biết từ năm 1840 đến năm 1940, những đơn thỉnh nguyện tâu xin Toà Thánh định tín Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, đã đóng thành hai cuốn sách. Những đơn thỉnh nguyện này do các Đức Hồng Y, các Thượng Phụ Giáo Chủ, các Giám Mục, đặc biệt 200 Nghị Phụ Công đồng Vatican I, các linh mục, tu sĩ nam nữ, các trường Đại học, các đoàn thể và đông đảo giáo dân.

Đức Thánh Cha xin các Đức Giám Mục cho ngài biết lòng sùng kính Đức Mẹ lên trời của hàng giáo sĩ, giáo dân của giáo phận các ngài và xin các ngài theo sự khôn ngoan, xét đoán thế nào về việc tuyên tín.

Ngày 30-10-1950, Đức Thánh Cha gửi tông thư cho Cơ Mật Viện, loan báo vào ngày mồng 1 tháng 11 năm 1950, một biến cố sẽ là niềm vui lớn lao cho toàn thể giới

Công giáo. Đó là nhờ ơn soi động và sự trợ lực của Thiên Chúa, ngài sẽ tuyên tín **Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời**.

Một tia sáng mới sẽ bùng sáng trên vầng trán của Mẹ mà từ xa xưa, qua các thời đại, Giáo Hội cùng với các Giáo phụ, tiến sĩ và các nhà thần học vẫn tin tưởng mộ mến và sùng kính Mẹ lên trời cả hồn xác.

Đức Thánh Cha cũng hỏi ý kiến Cơ Mật Viện về việc ngài sẽ long trọng tuyên tín Mẹ Hồn Xác Lên Trời như một chân lý đã được Thiên Chúa mặc khải.

Sau khi đã biết ý kiến tích cực đồng thuận, Đức Thánh Cha tỏ lòng hoan hỉ được các Hồng Y, Giám Mục đồng tâm nhất trí với ngài để chứng minh điều Giáo Hội vẫn tin tưởng, mộ mến và giảng dạy.

G. Ban hành Thông điệp “*Munificentissimus Deus*”

Ngày mùng 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Piô XII ban hành Thông điệp “*Munificentissimus Deus*”, long trọng định tín Mẹ Maria linh hồn và xác lên trời là một tín điều buộc mọi người phải tin.

Đại lược thông điệp bắt hủ này là:

Sau khi chúc tụng lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa đã yêu thương quan phòng làm êm dịu những khổ đau, đem lại niềm an vui cho các dân tộc, Đức Thánh Cha nêu cao sự kiện ơn Chúa thương, dù giữa thời buổi nhiều người sai lạc chân lý và nhân đức, vẫn có nhiều cách biểu lộ đức tin, lòng sùng mến Mẹ Maria và những con cái Mẹ vẫn được khuyến khích chiêm niệm những đặc ân của Mẹ. Thật vậy, từ muôn đời, Thiên Chúa đã đặc biệt yêu thương Mẹ và rồi ban cho Mẹ đạt dào những đặc ân mà Giáo hội nhận biết và khám phá ra. Nhưng thời đại của chúng ta đã được dành riêng để chiêm ngưỡng đặc ân Mẹ hồn xác lên trời.

Sau đó, Đức Thánh Cha lược qua tiền trình tín lý này qua đức tin của Giáo Hội, qua Phụng vụ, các Giáo phụ, các nhà thần học hằng tin tưởng Mẹ thụ thai, hạ sinh và nuôi dưỡng Chúa Kitô, thì sau cuộc đời này, Mẹ cũng được kết hợp với Chúa cả hồn và xác. Và Mẹ đã cùng với Chúa Kitô chiến thắng địch thù hoả ngục, thì Mẹ cũng được cùng với Chúa, khải hoàn vinh quang.

Đức Thánh Cha cũng kể qua cuộc chuẩn bị của ngài. Và ngài hy vọng rằng việc ngài định tín sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho thế giới quay về với Thiên Chúa Ba Ngôi, cho giáo dân thêm lòng sùng mến Mẹ hơn, hiểu biết giá trị đời sống con người và mục đích cao siêu của linh hồn và xác. Sau hết, đức tin vào Mẹ hồn xác lên trời sẽ làm thêm vững mạnh đức tin của chúng ta vào vinh phúc mai sau.

H. Định Tín

Tín điều Mẹ Maria đầu thai vô nhiễm do Đức Piô IX tuyên tín năm 1854, đã là một viên bích ngọc rực sáng trên triều thiên của Mẹ, và là một luồng sáng rọi chiếu vào tín lý Mẹ lên trời cả hồn xác đã loé sáng lên qua bao thế kỷ, để ngày nay, bùng sáng lên thành tín điều, thêm một viên hoàng ngọc trên triều thiên vinh quang của Mẹ.

Do đó, Lễ Các Thánh ngày mùng 1 tháng 11 năm 1950, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Rôma, trước 40 Hồng y, 500 Tổng Giám mục và Giám mục, hàng trăm đại diện chính quyền các quốc gia, hàng ngàn linh mục tu sĩ nam nữ và hơn 700,000 dân chúng, dưới bầu trời tươi sáng, Đức Thánh Cha Piô XII sốt sắng cất tiếng trong máy vi âm, ngân vang khắp Quảng Trường Thánh Phêrô, vọng vang vào Đền Thờ

chật ních hơn 80,000 dân chúng, vang xa khắp hoàn cầu, vang lên tới cung trời cao thăm, những lời trịnh trọng tuyên tín:

"Do uy quyền của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, và với thẩm quyền của Ta, Ta phán quyết, tuyên ngôn, và định tín là tín điều đã được mạc khải rằng: Đức Maria, Mẹ Vô Nhiễm của Thiên Chúa trọn đời đồng trinh, sau cuộc sống trần gian này, đã được phúc vinh quang Thiên đàng cả hồn và xác. Nếu ai cả dám tự tình chối bỏ hay nghi ngờ điều Ta đã định tín, thì họ phải biết rằng họ hoàn toàn phản bội đức tin Công giáo của Thiên Chúa".

Đức Thánh Cha vừa dứt lời, thánh ca *Te Deum* do tất cả mọi người trong Quảng Trường Thánh Phêrô ca lên hùng tráng hoà nhịp với những tiếng chuông trầm hùng của Đền Thánh Phêrô và của 400 đền thờ khắp thành Rôma, như cùng với toàn thể thần thánh trên trời, hân hoan reo mừng chúc tụng ngợi khen Mẹ vinh quang của Thiên Chúa, của Giáo Hội và của toàn thể loài người.

II. LỊCH SỬ PHỤNG VỤ

Đầu tiên, Giáo Hội Đông Phương thành lập lễ tôn vinh Mẹ Thiên Chúa tại Giêrusalem sau Công đồng Êphêso năm 431, và gọi là *"Ngày của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa"*.

Năm 380, giáo đoàn Antiokia, và đầu thế kỷ VI, Giáo hội Đông Phương gọi là *"Lễ Mẹ ly trần"*.

Năm 600, hoàng đế Maurice ra sắc lệnh mừng lễ này khắp nước Byzantine.

Khi quân Ba tư xâm chiếm Trung đông, các đan sĩ chạy sang Rôma năm 650, đem theo lễ này sang và đổi là *"Lễ Mẹ Lên Trời"* và mừng vào ngày 15 tháng 8.

Rời từ Rôma, lễ này được lan đến Milan và Tây Ban Nha.

Đức Thánh Cha Sergiô I tổ chức một cuộc rước long trọng sùng kính Mẹ lên trời.

Thế kỷ VIII, lễ này lan sang Anh và Đức như Hội Đồng Giám Mục Áo tại Salzburg xác nhận, và sang Pháp do Hội Đồng Giám Mục Pháp tại Mayenne.

Dần dần, lễ này được lan tới tất cả các nước khắp thế giới.

Đức Giáo Hoàng Lêô IV qui định lễ Mẹ Lên Trời có tuần tám ngày, và Đức Giáo Hoàng Nicolas I cho biết từ lâu, lễ Mẹ Lên Trời có lễ Vọng ngày áp.

Thế kỷ thứ XIII, lễ Mẹ Lên Trời còn có ngày chay trước lễ và là lễ long trọng nhất các lễ Đức Mẹ.

Thế kỷ XVI, theo nhà thần học Suarez, lễ này đặc biệt hơn mọi lễ Đức Mẹ, vì bày tỏ cho chúng ta thấy vinh quang, phần thưởng và sự khai hoàn của Rất Thánh Trinh Nữ.

Thời Trung Cổ, lễ Mẹ Lên Trời là ngày làm phép mùa màng và các hoa trái đầu mùa.

Năm 1950, lễ Mẹ Lên Trời có tầm quan trọng trong khắp Giáo hội do Đức Giáo Hoàng Piô XII định tín *"Mẹ Maria lên trời cả hồn và xác"* và qui định thành Lễ Trọng đặc biệt trong khắp Giáo hội với luật buộc mọi người tham dự Thánh lễ.

Năm 1970, Phụng vụ qui định lễ Mẹ lên trời là một lễ Đức Mẹ duy nhất có lễ Vọng vào chiều ngày 14, trước chính ngày lễ 15 tháng 8.

III. Ý NGHĨA PHỤNG VỤ

Mẹ Maria hôn xác lên trời là biến cố sau cùng trong mầu nhiệm đời sống Đồng công Cứu chuộc của Mẹ đặc biệt liên đới với mầu nhiệm Nhập Thể Cứu thế của Chúa Giêsu, Con Mẹ.

Vì Mẹ đã chịu thai và hạ sinh Chúa Giêsu, thì sau khi về trời vinh quang, Chúa Giêsu cũng đưa Mẹ vào phúc vinh quang cùng với Người.

Mẹ đã cho thân xác Chúa sự sống nhân loại, thì đáp lại, Chúa cũng cho thân xác Mẹ sự sống trường sinh vinh quang.

Do đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, thân xác trinh trong của Mẹ được thoát án lệ của tội Nguyên Tội, mà được sống lại và lên trời cùng với linh hồn trong sáng của Mẹ.

Biên cố Mẹ lên trời hôn xác hoàn thành sự thánh thiện và huân nghiệp của Mẹ, là niềm ủi an và hy vọng tràn trề của chúng ta, là khởi đầu và là hình ảnh Hội Thánh sẽ được thành toàn trên Nước Trời.

Hôn Xác Mẹ lên trời vinh quang, được Chúa Ba Ngôi tôn phong làm Nữ Vương trời đất và làm Đấng Trung Gian ban phát mọi ơn lành cho chúng ta.

Đặc ân Mẹ Lên Trời vinh quang chung qui mọi đặc ân của Mẹ và là cùng đích trót cuộc sống, sứ mạng và huân công của Mẹ. Lễ Mẹ Lên Trời vinh quang chung kết mọi lễ tôn vinh Mẹ, nên là một lễ trọng thể và là lễ luật buộc.

Đặc ân Mẹ lên trời gồm nhiều điều kỳ diệu:

- Mẹ chết êm ái, không chút đớn đau,
- Mẹ phục sinh, không bị hư thối,
- Mẹ lên trời hiển vinh.

IV. Ý NGHĨA LỜI CHÚA TRONG THÁNH LỄ

Bài đọc I: Khải huyền 11:19; 12:1-6, 10

Tác giả sách Khải huyền mô tả cuộc tranh hùng giữa thiện và ác, giữa dòng dõi con Rồng hoả ngục và dòng dõi người nữ là Mẹ Maria.

Mẹ được hình dung là một mỹ nữ mặc áo mặt trời như kiểu Thiên Chúa thường cho người phụ nữ ăn mặc (xem Kn 3:21; Mt 6:30) nghĩa là Thiên Chúa cho Mẹ mặc áo vinh quang tức là ánh sáng rực rỡ nhất là mặt trời.

Mẹ chân đạp mặt trăng. Mặt trăng khi tròn khi khuyết, tượng trưng sự đổi thay mà Mẹ không bị biến đổi theo thời gian, theo tứ thời bất tiết vì Mẹ làm chủ như đạp trên tất cả.

Đầu Mẹ đội một triều thiên mười hai ngôi sao. Các ngôi sao ở trên trời cao (xem G 22:12) tức là Mẹ làm Nữ Vương số đông dân chúng đầy đủ như mười hai chi tộc Israel. Triều thiên tượng trưng sự vinh thắng của Mẹ.

Tất cả điều lạ, là hình ảnh Khâm giao ước mà Thiên Chúa dùng để ở cùng dân Người, và Người ở trong đó như ở trong Đức Trinh Nữ Maria.

Mỹ nữ đang mang thai và đã sinh một con trai. Con trai đây là Đức Kitô, là Đấng Thiên Sai mà Thánh vương David đã tiên báo trong Thánh vịnh 2 và 110.

Con Rồng lớn mầu đỏ là sức mạnh của thần dữ, không thể tiêu diệt Con Trai đó. Giáo Hội đã trải qua biết bao thời kỳ đẫm máu, nhưng qui hóa ngục cũng không phá nổi (x. Mt 16:18).

Thiên Chúa sắp sẵn cho mỹ nữ một nơi trong sa mạc, nghĩa là Chúa đưa Giáo Hội vào nơi gian nan thử thách (x. **Đnl 8:2**). Giáo Hội gặp nhiều thử thách, nhưng Giáo Hội vẫn đứng vững.

Con trẻ được cất bồng lên ngai Thiên Chúa, nghĩa là Chúa Kitô sẽ được phục sinh.

Sau hết, là bài ca chiến thắng: ơn Cứu độ, quyền năng và vương tước của Thiên Chúa đã toàn thắng và mọi uy quyền đều thuộc về Chúa Kitô.

Bài đọc II: 1 Côrintô 15:20-26

Cuộc chiến thắng thần dữ trong bài đọc này, trở thành một chiến thắng thần chết.

Sự sống lại của Chúa Kitô là mầm mống sự sống lại của chúng ta và là chân lý căn bản. Thiếu chân lý này, đức tin của chúng ta sẽ trở nên hão huyền (**16-19**).

Chúa Kitô là hoa quả đầu mùa của mọi người đều phải chết. Hoa trái đầu mùa hiển dâng Thiên Chúa tượng trưng sự hiển thánh mùa màng cho Người (x. **Đnl 26:1-11**). Hoa trái đầu mùa còn là dấu hiệu bảo đảm mùa màng đầy đủ, tức là sự phục sinh của chúng ta trong vinh quang.

Sức mạnh thần dữ trong thế giới sẽ bị bại hoại và địch thù cuối cùng bị hủy diệt là thần chết.

Cuộc chiến thắng thần chết, chính là sự chiến thắng của Chúa Kitô phục sinh mà chúng ta sẽ được sống lại để cùng với Mẹ chia sẻ sự phục sinh của Người.

Phúc âm: Luca 1:39-56

Thánh truyện Mẹ Maria thăm viếng bà Elizabeth có nhiều điểm rất ý nghĩa cho lễ Đức Mẹ Lên Trời.

Bà Elizabeth ca ngợi Mẹ Maria là điểm phúc hơn hết mọi phụ nữ, là vì bà nhận biết Mẹ là kẻ đã tin mọi điều Chúa truyền phán cho Mẹ sẽ thành hiện.

Lời ca ngợi của bà Elizabeth cũng giống như lời ca khen của một phụ nữ: "*Phúc cho lòng dạ cứu mang Ngài và vú Ngài đã bú*" (**Lc 11:27-28**) mà Giáo Hội trích đọc trong Lễ Vọng Mẹ Lên Trời.

Đáp lại lời ngợi khen, chúc phúc của bà Elizabeth, Mẹ Maria tuyên tụng Chúa Toàn Năng đã làm cho Mẹ những điều cao cả, là vì Chúa đoái nhìn đến phận hèn của nữ tỳ của Người. Do đó, Mẹ nhận biết từ đây mọi thế hệ sẽ khen Mẹ có phúc.

Những điều cao cả nhất Chúa đã làm cho Mẹ, là một điều chứng tỏ sự quan phòng của Người:

- Hiền ái đối với những kẻ kính sợ Người,
- Cho no phi những người nghèo đói,
- Làm tang tóc bề lũ trí lòng kiêu căng,
- Trung thành lời hứa với các tổ phụ.

Trong dịp thăm viếng bà Elizabeth, Đấng toàn năng đã làm nhiều điều trọng đại cho Mẹ.

L.m. Phêrô, CMC

MA-RI-A NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG

Hôm nay, Mẹ được lên trời
 Triều thần, chư thánh vang lời tụng ca.
 Dưới trần khắp chốn gần xa
 Ngợi khen hoà chúc thiết tha ân tình.
 Mẹ đẹp tựa sao lung linh
 Dẫn đưa con đến quang minh bến bờ.
 Dù đời muôn cảnh bơ vơ
 Mẹ hằng trông đến, mong chờ đoàn con.
 Giờ này tâm tư sắt son
 Con thơ thành kính, vẹn tròn tâm tư.
 Mẹ luôn trù mến, nhân từ
 Chan hoà thương xót tựa như suối ngàn
 Dầu trên thiên quốc bình an
 Mẹ vi hành xuống, ủi an con hèn.
 Hằng ngày suy gẫm mãi liên
 Tràng hạt kinh nguyện gắn liền trên môi.
 “Vui, Mừng, Thương, Sáng” Mân Côi
 Đơn sơ tiến bước, rạng soi tâm hồn
 “Xin vâng” với Mẹ kính tôn
 An nhiên phó thác, ni non tháng ngày.
 Cùng Mẹ con hạnh phúc thay
 Nữ Vương Thiên Quốc ngất ngây muôn đời.



Lm. Xuân Hy Vọng

Xứ Sở Mặt Trời, 21.07.2021

GIO-AN M. VIÊN-NEY - CHA XỨ HỌ ARC

Gio-an Ma-ri-a Viên-ney
Suốt cả đời Ngài nguyện thay cho người.
Siêng năng, cần mẫn, vui tươi
Đẫn đưa dân Chúa đến nơi an hoà.
Kẻ tội lỗi, người xấu xa
Nhờ bởi ơn Chúa, trở về nẻo ngay.
Thánh nhân kiên vững lắm thay
Hy sinh, phó thác ngất ngây tâm hồn.
Nguyện xin giúp sức con luôn
Ăn năn sám hối, ôn tồn mến tin.
Nơi gương soi chiếu quang vinh
Chở che bầu cử, anh minh tinh tuyền
Thánh hoá mục tử vẹn nguyên
Trở nên khí cụ loan truyền bình an.
Một đời nhân chứng chứa chan
Đẫn đưa chiêm lạc vào ràn Chủ Chấn.
Nào ai hồn mãi bán khoán
Nhanh chân bước tới Thánh nhân diệu hiền
Viên-ney xứ Arc mãi liên
Dang tay chào đón thành viên gia đình
Làm con cái Chúa Phục sinh
Hân hoan khắp chốn, trung trinh một đời.

Lm. Xuân Hy Vọng

Xứ Sở Phù Tang, 21.07.2021

TƯƠNG QUAN MẬT THIẾT GIỮA CÁC THÁNH VỚI THÁNH CẢ GIU-SE

Trong gia đình Thánh Gia Na-da-rét có muôn loài hoa nhân đức đua nhau hé nở khoe sắc tươi xinh tựa như chốn lạc viên Thiên đường.

Như bao ong bướm bay đi tìm mật trên những nhành hoa thắm, hút hương hoa từ nhụy bông thể nào, thì với ý nghĩa nào đó, các Thánh nhân cũng hằng chạy đến mức lấy mật ngọt từ vườn hoa nhân đức Thánh Gia. Còn tâm hồn các ngài chắc hẳn ở nơi lạc viên ấy!

Đối với chư Thánh nam nữ, trong gia đình Na-da-rét, Đức Giê-su chính là đích điểm, còn Mẹ Ma-ri-a là người trung gian gần nhất để các ngài chạy đến với Con Mẹ. Vì thế, không cần nói quá nhiều, chúng ta cũng biết được các Thánh hằng khao khát dâng cả con tim, tâm trí cho Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a.

Tuy nhiên, nếu như vậy thì thiếu đi một người trụ cột gia đình Na-da-rét, là bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, là dưỡng phụ của Đức Giê-su. Trong mọi biến cố cuộc đời gia đình Thánh gia, Thánh Cả Giu-se đã hết lòng quan tâm triu mến, tận tâm nâng đỡ, hỗ trợ, chăm sóc hai mẹ con; đặc biệt đứng trước những tình cảnh khó khăn, lánh nạn sang xứ người Ai-cập trong đêm, ở nơi ấy vừa phải vất vả mưu sinh, lo toan cho gia đình, vừa đối diện với rào cản văn hoá, ngôn ngữ, đồ ăn thức uống, v.v... Rồi đến khi được báo tin trở về cố hương Na-da-rét, thay vì chọn đường ngắn nhất, nhưng vì ác vương Hê-rô-đê, đành phải tiến bước trên hành trình dài hơn, gian nan hơn. Đặt chân tới Na-da-rét, một làng quê khô cằn, nghèo khó, Thánh Cả Giu-se bắt đầu gầy dựng lại, ngõ hầu ổn định cuộc sống mưu sinh hằng ngày, chăm sóc, dạy bảo con trẻ Giê-su, đồng thời đỡ đần Mẹ Ma-ri-a vượt qua mọi gian nan, vất vả thường nhật, mà ba đáng luôn luôn sống trong sự bình an, yên hàn và hạnh phúc. Nói đến đây, chúng ta biết rằng: Chỉ sau Đức Mẹ, Thánh Giu-se vượt trội hơn các Thánh nam nữ, và ngài được tôn kính đặc biệt trên trời cũng như dưới đất.

Tương tự như chúng ta, các Thánh cũng đã từng trải qua biết bao nhiêu nỗi yếu hèn, đam mê của cái vật chất, danh giá, tài sản, bị rơi vào cạm bẫy cám dỗ, và chắc hẳn các ngài đau đớn khôn tả, nhưng luôn nỗ lực, kiên vững vượt qua nhờ ơn Chúa và sự hoán cải tận căn. Còn Thánh Giu-se lại là trường hợp quá ư đặc biệt. Như Kinh Thánh thuật lại, ngài là người công chính, khiêm nhường vô song, và hết mực thanh khiết như đoá hoa huệ trắng tinh ban sơ. Có lẽ vì vậy, tâm

hồn các Thánh và chúng ta tự khắc được lôi cuốn, thấp nhập vào chính con người của ngài.

Thánh Gio-an Kim Khẩu đã từng thốt lên rằng: “Thánh Giu-se là dưỡng phụ của Đức Giê-su. Trong thời gian dưới thế, Con Thiên Chúa hằng vâng nghe lời ngài thế nào, thì giờ đây trên thiên đàng, Con Thiên Chúa cũng luôn đáp ứng mọi lời khẩn cầu của Thánh Giu-se như vậy. Còn tất cả những ai yêu mến, tôn kính ngài chắc chắn sẽ được hạnh phúc viên mãn, tròn đầy”. Hơn thế, Thánh I-si-đô-rô với lòng sùng kính Thánh Cả, xác quyết trước mọi người: “Thưa anh chị em, hãy yêu mến Thánh Giu-se cách đặc biệt, vì lẽ ai tôn kính ngài, chắc chắn sẽ được nhận lãnh vô số ơn lành từ Thiên Chúa”. Đối với Thánh I-nha-xi-ô Lô-yo-la, Đấng sáng lập Dòng Tên, đã không ngần ngại khẳng định rằng: “Thánh Giu-se là gương mẫu bậc nhất cho mọi Ki-tô hữu”. Nhớ lại khi còn sống tại thế, mỗi lần gặp khó khăn, hoạn nạn, đau khổ, v.v..., ngài luôn viết lời khẩn cầu vào mảnh giấy nhỏ, rồi đặt dưới chân tượng Thánh Giu-se, và cầu nguyện đêm ngày. Hầu hết, các Thánh nhân có lòng tôn kính Thánh Cả, đều để lại lời lẽ vàng son cùng cảm nghiệm quý giá qua nhiều tác phẩm thiêng liêng, đạo đức như sách Tuần Cửu Nhật kính Thánh Giu-su của Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, Thánh Al-phong-xô đờ Ri-gô-ri-ô. Và sau đó, chẳng ai ngờ tới, việc đạo đức bình dân này đã lan toả khắp nơi trong các cộng đoàn giáo xứ, hội dòng, nơi thành thị cũng như làng quê xa xôi.

Nói sao cho hết lòng tôn kính vô song của các Thánh đối với Thánh Cả Giu-se! Lúc còn sinh thời, Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-zi-ô đã xưng mình là ‘tôi tớ của Thánh Giu-se’. Một lần nọ, khi ngài dâng lễ tại Nhà thờ Chính Toà Ly-on, ngôi thánh đường được cung hiến cho Thánh Cả Giu-se, ngài trở nên chóng mặt đến nỗi muốn ngã quỵ dưới chân bàn thờ. Tình cờ cha phụ tá đi ngang qua nhà nguyện thấy, liền khẩn xin Thánh Giu-se cứu giúp ngài. Khi được ơn khoẻ trở lại, Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-zi-ô thắm thĩ rằng: “Từ nay, con sẽ trở thành tôi tớ đáng kính Thánh Cả mỗi ngày”. Về sau, ngài lập dòng các sơ Thăm viếng, mỗi khi hướng dẫn đời sống thiêng liêng cho các chị em, ngài luôn luôn nói về tính cần thiết đặc thù lòng tôn kính Thánh Giu-se hằng ngày.

Các Thánh tỏ lộ sự yêu mến đối với Thánh Cả theo cách thức khác nhau và riêng biệt ở mỗi thời đại; tuy nhiên trong số ấy, Thánh Tê-rê-sa A-vi-la lại có lòng kính yêu Thánh Giu-se vượt trội, đến độ ngài gọi Thánh Cả là ‘cha’. Một câu nói mãi tới giờ vẫn còn vang vọng, phổ biến: “Cha Thánh không bao giờ để ai cầu khẩn ngài về tay không cả!” Trong cuộc đời của Thánh nữ, ngài chẳng quen biết

nhiều người, nên mỗi lần gặp hoạn nạn, khó khăn, ngài đều chạy đến van xin Thánh Cả hướng dẫn, giúp đỡ giải quyết mọi chuyện. Tục ngữ Việt Nam có câu “mẹ nào con nấy”. Vì thế, noi gương mẹ thiêng liêng Tê-rê-sa A-vi-la, Thánh nữ Tê-rê-sa Hải Đòng Giê-su đã hết lòng sùng kính Thánh Cả Giu-se. Trong cuốn sách thuật lại quá trình điều tra hồ sơ phong Thánh của Thánh Tê-rê-sa Hải Đòng Giê-su, có đoạn viết như sau:

“Thánh nữ đã hết lòng kính mến và tôn sùng Thánh Cả Giu-se. Trước khi bước vào tu viện dòng Kín, ngài đã trang hoàng căn phòng nhỏ của mình với tượng Thánh Giu-se, và mỗi ngày hướng về tượng Thánh, đọc kinh khẩn xin giữ trọn lòng khiết tịnh. Đến khi được chính thức vào tu viện, Thánh nữ noi gương mẹ thiêng liêng của mình là Thánh Tê-rê-sa A-vi-la, hằng dào sâu lòng tôn kính Cha Thánh Giu-se. Đặc biệt, mỗi lần rước lễ, ngài đều khẩn xin Thánh Giu-se giúp mình trở nên xứng đáng rước Chúa Giê-su vào lòng cách cung kính nhất. Có lúc, một chị em hỏi ngài rằng: “Khi dùng bữa, Sơ thường suy nghĩ điều gì vậy? Sơ áp ủ thực hiện điều gì chẳng?” Thánh nữ liền đơn sơ trả lời: “Em luôn nghĩ như một trẻ thơ thôi. Khi dùng bữa, em thường tưởng tượng em đang ăn cùng với gia đình Thánh Gia. Giả như cá hôm ấy bị mặn chát, thức ăn không được ngon, thì em dâng cho Thánh Giu-se, còn đồ ngọt và hoa quả thì em dâng cho Mẹ Ma-ri-a, những lúc lễ mừng tiệc tùng thức ăn ngon thì em dâng cho Chúa Giê-su”. Hơn nữa, mỗi khi tĩnh tâm và trong giờ nguyện, ngài cầu nguyện sốt sắng với Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a thế nào, thì cũng hết lòng khẩn cầu với Thánh Cả Giu-se như vậy. Vài tuần trước khi ngài từ giã cõi đời, ngài cứ ngân nga, tự sáng tác: “Ôi, lạy Thánh Giu-se khiết trinh! Trước mắt con, hiện ra tỏ tường cuộc đời ngài nơi làng Na-da-rét thân thương. Ôi Thánh Cả Giu-se cao vời khôn ví!”. Rồi ngài quay sang nói với Sơ đang chăm sóc mình: “Chị ơi, tâm hồn em giờ đây được tăng thêm sức. Em được nghiệm thấy tường tận cuộc đời dương thế của Cha Thánh Giu-se, một cuộc sống hoàn toàn đơn sơ, giản dị đến lạ thường tại làng Na-da-rét”.

Lòng kính mến Thánh Giu-se cách lạ lùng của Thánh nữ Tê-rê-sa Hải Đòng Giê-su là thế. Các Thánh nam nữ khi còn sống đã chiêm ngắm cuộc đời thâm lặng, mộc mạc, nhưng tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa của Thánh Giu-se là vậy. Còn chúng ta, không biết mau mau chạy đến lạc viên Thánh Gia, mà múc lấy mật ngọt nhân đức, đặc biệt, cây hoa huệ trắng tinh vẹn tuyền, hoa trái tốt lành là Thánh Cả Giu-se nữa?

NGỌI KHEN THIÊN CHÚA VÌ THÁNH CẢ GIUSE

Các nhà thần học phân biệt các loại thờ kính. Họ dành cho Thiên Chúa sự tôn sùng – gọi là Latria - sự phụng thờ. Đối với Mẹ Maria thì đó là Hyperdulia— sự tôn kính cao vời. Đối với các vị thánh thì đó là Dulia - sự tôn kính. Cuối cùng, Thánh Giuse nhân hậu có một dạng sùng mộ và tôn kính đặc biệt gọi là Protodulia—có nghĩa là, sự tôn kính hàng đầu! Theo một nghĩa nào đó, Thánh Cả Giuse có một đẳng cấp riêng cho mình, do sự thánh thiện, sự cao cả và sứ mệnh cao vời của Ngài!

Thánh Bernadette thành Siena và Thánh Phanxicô Salêsiô chỉ ra rằng Thiên Chúa sẽ luôn ban cho mỗi người những ân sủng cụ thể cần thiết để thực hiện sứ mệnh hoặc ơn gọi cụ thể của họ trong cuộc sống, một cách trung tín. Bí tích Hôn phối sẽ ban cho đôi vợ chồng đầy đủ ân sủng để yêu thương nhau cho đến khi họ lìa đời, chung thủy cho đến cuối cùng, chấp nhận và nuôi dạy con cái trong sự kính sợ Thiên Chúa và yêu mến thánh ý Ngài. Bí tích Truyền Chức Thánh sẽ giúp con người thi hành nhiệm vụ linh mục là rao giảng, cử hành Hy Tế Thánh Thể trong Thánh Lễ, và giao hòa các linh hồn với Thiên Chúa qua Bí tích Hòa giải với ân sủng và sự trọn lành. Dĩ nhiên những người lãnh nhận các Bí tích ấy phải trung tín, tương ứng với các ân sủng đặc thù liên kết với các Bí tích đó.

Thánh Giuse & Sứ mệnh của Ngài

Vì Thánh Giuse nhân lành đã được mời gọi thực hiện một sứ mệnh cao cả nhất, do đó Thiên Chúa chắc chắn đã ban cho Thánh Giuse những ân sủng tương xứng với sứ mệnh cao cả nhất của Ngài. Nói cách khác, Thiên Chúa sẽ không bao giờ ra lệnh cho bất kỳ ai thực hiện một sứ mệnh - dù là nhỏ bé hay cao cả - mà không ban cho người đó đủ ân sủng để thực hiện sứ mệnh đó một cách trung thành và với tình yêu lớn lao.

Hai nghĩa vụ cao cả của Thánh Giuse trong Sứ mệnh và Ôn gọi Duy nhất của Ngài

Sau Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria, không ai được trao cho một sứ mệnh và ơn gọi cao cả như Thánh Giuse. Trên thực tế, Thánh Giuse đã được trao cho hai trong số những nghĩa vụ cao cả nhất trong lịch sử nhân loại! Đó là những nghĩa vụ nào? Thánh Giuse được mời gọi làm chồng của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Thánh Giuse cũng được Thiên Chúa mời gọi làm cha nuôi của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống. Thật là một sứ mệnh và ơn gọi cao cả của Thánh Cả Giuse nhân lành.

Thế giới tuyệt vời nhất của hai thế giới

Đây chính là trường hợp này, Thánh Giuse cho đến nay vẫn là người chồng tốt lành nhất trong lịch sử nhân loại. Vì vậy, tất cả những người nam đã chọn ơn gọi cao cả nhất là Hôn nhân Thánh thiện nên khiêm tốn cầu xin Thánh Giuse nhân lành nguyện hay cầu giúp ban ơn để sống trọn ơn gọi làm chồng của họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu có người nào đã chọn Bí tích Hôn phối Thánh thiện và khiêm tốn khẩn cầu và kêu xin sự chuyển cầu của Thánh Giuse nhân lành, thì vị Thánh thánh thiện này sẽ ban cho người ấy những ân sủng phi thường.

Thánh Têrêsa thành Avila nói rằng tất cả các vị thánh đều có quyền lực để giúp chúng ta. Tuy nhiên, thánh nữ không bao giờ nói rằng Thánh Giuse đã khiến thánh nữ thất bại khi kêu cầu sự hiện diện linh thiêng của Ngài. Hơn nữa, Thánh Têrêxa nói rằng một số vị thánh trì hoãn việc cầu bầu của các ngài, nhưng với Thánh Giuse nhân lành thì không như vậy. Ngài hành động nhanh chóng và hiệu quả!

Người cha tốt lành nhất trong những người cha

Thánh Giuse không những là người chồng tốt nhất, mà còn là người cha tốt lành nhất trong tất cả những người cha. Một lần nữa, những người nam đã chọn Bí tích Hôn phối Thánh thiện và mở ra cho sự sống, nghĩa là sinh sản và có con, phải cố gắng trở thành những người cha tốt nhất. Vì lý do này, những người nam này phải khiêm tốn kêu cầu Thánh Cả Giuse nhân lành để có được ân sủng thực hiện ơn gọi cao cả làm cha của họ với tình yêu, sự hiến thân, hy sinh và sẵn sàng chịu đau khổ. Nghĩa vụ chính của những người làm cha theo Kitô giáo là giúp con cái, và dĩ nhiên, giúp người vợ của họ về đến quê thiên đàng an toàn.

Đáng bảo vệ vợ & con

Một trong những điểm nổi bật trong cuộc đời của Thánh Giuse nhân hậu là Ngài không chỉ chu cấp cho Thánh Gia, mà Ngài còn bảo vệ họ. Điều này được thấy rõ nhất khi vua Hêrôđê độc ác và ganh tị ra lệnh loại bỏ tất cả trẻ em nam từ hai tuổi trở xuống ở Bêlem và vùng phụ cận. Hêrôđê đã làm như vậy với nhiều Thánh Anh hài! Tuy nhiên, Thánh Giuse nhân hậu, được một thiên thần cảnh báo trong giấc mơ, đã nhanh chóng chỗi dậy trong đêm khuya lạnh giá, và mang theo cả Mẹ Maria và Chúa Hài đồng chạy trốn sang Ai Cập cho đến khi vua Hêrôđê băng hà và con nguy hiểm qua đi.

Thánh Giuse phù giúp chúng ta: những người chồng và người cha

Giờ đây, hơn bao giờ hết, có quá nhiều nguy cơ và hiểm họa cho gia đình, nên chúng ta thực sự cần Thánh Giuse nhân lành hơn bao giờ hết. Chỉ một vài trong số những nguy cơ và hiểm họa tột cùng mà những người cha hiện nay phải đương đầu và chiến thắng với sự giúp đỡ của Thánh Giuse nhân hậu là: chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa khoái lạc, ăn phẩm khiêu dâm, nổi tuyệt vọng, hoạt động băng đảng, chương trình nghị sự đồng tính, não trạng ly hôn, chủ trương chết êm dịu, thuyết bất khả tri và

chủ nghĩa vô thần hung hăng, sự nổi loạn và bất tuân (đặc biệt là ở giới trẻ), chủ trương tự do phóng túng, thuyết tương đối về mặt đạo đức và sự lầm lạc theo số đông.

Giờ đây, hơn bao giờ hết, những người nam được mời gọi sống đời sống gia đình, được mời gọi yêu thương vợ mình, được mời gọi yêu thương và bảo vệ con cái, phải ngược mắt, hướng trí óc, trái tim và linh hồn mình lên Thánh Giuse Vinh Hiển.

Chúng ta biết rằng không ai chạy đến kêu cầu sự bảo vệ của Thánh Giuse Vinh hiển mà lại không bao giờ được cứu giúp!

Niềm tin vào Thánh Cả Giuse

Vì vậy, tất cả chúng ta hướng về vị thánh vĩ đại này, là người đã được ban cho rất nhiều danh hiệu vinh quang — Bỏ mạng các người cha, Bỏ mạng các người chồng, Đấng bảo trợ các gia đình, Người trang trí cho cuộc sống gia đình, Gương mẫu cho người lao động, Đấng kiên nhẫn và thanh khiết, Bậc Thầy Đời sống nội tâm (của lời cầu nguyện), Nỗi kinh hoàng của ma quỷ, Hình mẫu của sự tuân phục, và Đấng bảo trợ chết lành và thánh thiện— và chúng ta khiêm tốn cầu xin Ngài giúp chúng ta hướng về Mẹ Maria, bạn trăm năm của Ngài và Mẹ thánh thiêng của chúng ta, và hướng về Chúa Giêsu, là Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ của chúng ta, và chúng ta cầu xin cho chúng ta ơn bảo vệ đặc biệt nhất thoát khỏi mọi sự dữ, nhất là tội lỗi, và được ân sủng để sống một cuộc đời thánh thiện và chết một cái chết lành thánh. [1]

Các Thánh nói về Thánh Giuse

Với Thánh Giuse, chân lý hiển nhiên cổ xưa “Hành động thì lớn lao hơn lời nói.” – luôn luôn xuất hiện trong tâm trí của Ngài. Các vị thánh qua nhiều thế kỷ có lòng sùng kính Thánh Giuse đã biết tường tận điều đó và cho chúng ta thấy chúng ta cũng có thể có được tình bạn và sự đồng hành với Thánh Giuse như thế nào.

Thánh Têrêxa Avila rất sùng kính Thánh Giuse đến nỗi thánh nữ đặt tên tất cả các tu viện của mình theo tên Ngài. “Tôi coi Thánh Giuse vinh hiển là người bênh vực và lãnh chúa của tôi và tha thiết phó thác chính mình tôi cho Ngài; và tôi thấy rằng người cha và lãnh chúa này của tôi đã giải cứu tôi khỏi rắc rối này cũng như những rắc rối khác lớn hơn liên quan đến danh dự của tôi và sự hư mất linh hồn của tôi, và tôi thấy rằng Ngài đã ban cho tôi những ân phúc lớn hơn những gì tôi có thể xin Ngài ban.”

“Tôi thậm chí không nhớ rằng tôi đã có bao giờ xin Ngài bất cứ điều gì mà Ngài lại không cho. Tôi ngạc nhiên về những ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho tôi qua vị thánh đầy ơn phúc này, và tôi ngạc nhiên trước những hiểm nguy mà Ngài đã giải thoát tôi, cả về thể xác lẫn tâm hồn.” - Thánh Têrêxa Avila, tiến sĩ Hội Thánh.

“Đối với các vị thánh khác, Chúa dường như đã ban ân sủng để thu phục giúp đỡ chúng ta trong một số nhu cầu cần thiết của chúng ta, nhưng đối với vị thánh vinh

hiện này, kinh nghiệm của tôi là Ngài giúp đỡ chúng ta trong tất cả các nhu cầu cấp thiết ấy và rằng Chúa muốn dạy chúng ta điều đó như chính Ngài là thần dân của Thánh Giuse trên trần thế (vì, Thánh Giuse là người giám hộ của Chúa Giêsu và được gọi là cha của Chúa Giêsu, nên Thánh Giuse có thể ra lệnh cho Chúa Giêsu), vì vậy ở trên Thiên đàng, Chúa Giêsu vẫn làm tất cả những gì Thánh Giuse yêu cầu. Đây cũng là kinh nghiệm của những người khác mà tôi đã khuyên họ nên tự phó thác mình cho Thánh Giuse; và thậm chí ngày nay có rất nhiều người có lòng sùng kính lớn lao đối với Thánh Giuse nhờ vừa mới trải nghiệm chân lý này.” - Thánh Têrêxa Avila, tiến sĩ Hội Thánh.

“Từ vài năm nay, tôi nghĩ, tôi đã đưa ra một số lời khẩn xin Ngài mỗi năm vào lễ của Ngài, và tôi đã luôn nhận được điều tôi xin đó. Nếu lời khẩn xin của tôi không đúng chút nào, Ngài sẽ điều chỉnh lời khẩn xin đó cho đúng vì lợi ích lớn lao cho hơn tôi.” - Thánh Têrêxa Avila, tiến sĩ Hội Thánh.

“Tôi ước mình có thể thuyết phục mọi người hết lòng với vị thánh vinh hiển này, vì tôi có kinh nghiệm tuyệt vời về những ân phúc mà Thánh Giuse có thể nhận được từ Thiên Chúa. Tôi chưa bao giờ biết bất cứ ai thực sự tận hiến cho Thánh Giuse và làm những việc kính mến Ngài cách cụ thể mà lại không tiến bộ về mặt nhân đức cách đáng kể, vì Thánh Giuse đã giúp đỡ rất thực cho những linh hồn phó thác mình cho Ngài” - Thánh Têrêxa Avila, tiến sĩ Hội Thánh.

“Vì tình thương của Thiên Chúa, tôi van nài bất cứ ai không tin tôi cứ thử làm những gì tôi nói, và bằng kinh nghiệm, người ấy sẽ thấy những lợi ích to lớn nào xảy đến từ việc phó thác bản thân mình cho vị tổ phụ vinh hiển này và có lòng sùng kính đối với Ngài.” - Thánh Têrêxa Avila, tiến sĩ Hội Thánh.

“Có rất nhiều vị thánh mà Thiên Chúa đã ban cho quyền năng để trợ giúp chúng ta trong những nhu cầu cần thiết của cuộc sống, nhưng quyền năng được ban cho Thánh Giuse là không giới hạn: Quyền năng được ban cho Thánh Giuse mở rộng cho mọi nhu cầu của chúng ta, và tất cả những ai có lòng tin mà cầu xin Ngài chắc chắn sẽ được lắng nghe.” - Thánh Tôma Aquinô, tiến sĩ Hội Thánh.

“Sẽ không có gì Thánh Giuse xin mà bị từ chối, dù là xin từ Đức Mẹ cũng như xin từ Người Con hiển vinh của Ngài.” - Thánh Phanxicô Salêsiô, tiến sĩ Hội Thánh.

“Không có gì phải nghi ngờ về điều đó: Cũng giống như Chúa Giêsu Kitô muốn phục tòng Thánh Giuse ở trần gian như thế nào, thì Ngài cũng muốn làm mọi điều thánh Giuse yêu cầu ở trên trời”. - Thánh Anphongsô Liguori, tiến sĩ Hội Thánh.

“Gương mẫu thánh thiện của Chúa Giêsu Kitô, khi còn ở trần gian, đã tôn kính Thánh Giuse rất mực và đã vâng phục Ngài trong suốt cuộc đời, đủ làm nức lòng mọi người cần phải sùng kính vị thánh này.” - Thánh Anphongsô Liguori, tiến sĩ Hội Thánh.

“Lòng sùng kính đối với Thánh Giuse là một trong những ân sủng tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho một linh hồn. ... Khi Thiên Chúa muốn nâng một linh hồn lên những tầm cao lớn lao hơn, Ngài đã kết hợp linh hồn đó với Thánh Giuse bằng cách ban cho linh hồn đó một tình yêu mãnh liệt dành riêng cho vị thánh nhân lành.” - Thánh Phêrô Julianô Eymard, Đấng thiết lập hội dòng các linh mục chuyên tôn thờ Thánh Thể.

“Khi bạn cầu khẩn Thánh Giuse, bạn không cần phải nói nhiều. Bạn biết Cha của bạn ở trên trời biết những gì bạn cần; thế thì, Thánh Giuse, bạn của Chúa Cha cũng biết những gì bạn cần. Hãy thưa với Thánh Giuse, ”Lạy Thánh Giuse, nếu Ngài ở vị trí của con, Ngài sẽ làm gì? Thôi thì, xin Ngài cầu nguyện điều này thay cho con.”- Thánh André Bessette.

“Trong khoảng thời gian sau hết này, một cuộc chiến khùng khiếp và ghê tởm nhất đã được tuyên bố chống lại Giáo hội của Chúa Kitô... chúng ta nên khẩn cầu lòng từ bi của Thiên Chúa một cách hiệu quả hơn qua công lao và sự chuyên cần của Thánh Giuse...” - Chân phước Giáo hoàng Piô IX.

“Thánh Giuse, đã bảo vệ Chúa Giêsu với tình yêu thương và lòng quảng đại, cũng sẽ bảo vệ linh hồn bạn. Thánh Giuse đã bảo vệ Chúa Giêsu khỏi Hêrôđê, cũng sẽ bảo vệ linh hồn bạn khỏi ma quỷ, là Hêrôđê hung dữ nhất! Tất cả sự chăm sóc mà Thánh Tổ phụ Giuse dành cho Chúa Giêsu, Ngài cũng dành cho bạn và sẽ luôn giúp bạn bằng sự bảo trợ của Ngài. Ngài sẽ giải thoát bạn khỏi sự bắt bớ của Hêrôđê gian ác và kiêu ngạo, và sẽ không để cõi lòng bạn bị ghe lạnh xa khỏi Chúa Giêsu. *Ite ad Ioseph!* Hãy đến cùng Giuse! Hãy đến với Thánh Giuse với sự tin tưởng tốt độ, bởi vì tôi cũng giống như Thánh Têrêxa Avila, không nhớ mình đã cầu xin Thánh Giuse điều gì mà lại chưa được điều đó một cách dễ dàng ”. - Thánh Piô Pietrelcina Năm Dấu (Padre Pio).

“Tôi không biết làm thế nào mà lại có người có thể nghĩ tưởng đến Nữ Vương các Thiên Thần, trong thời gian Mẹ chịu nhiều đau khổ với Chúa Hài Nhi Giêsu, mà không tạ ơn Thánh Cả Giuse về cách thế Ngài đã giúp đỡ họ”. - Thánh Têrêxa Avila, tiến sĩ Hội Thánh.

“Thánh Giuse là hình ảnh sống động của Người bạn trăm năm đồng trình của Ngài; hai ngài giống nhau như hai viên ngọc trai.” - Thánh Bernardine thành Siena.

“Thánh Giuse luôn luôn ủng hộ bằng cách bảo vệ đặc biệt những linh hồn nào ghi tên mình vào danh sách những người muốn sống theo chuẩn mực của Đức Maria.”

- Thánh Maria Mađalêna Pazzi.

“Trong thời đại của chúng ta, Đức Mẹ giúp chúng ta hiểu và yêu mến người chồng thân yêu và trinh khiết của Mẹ, là Thánh Giuse. Mẹ kể cho chúng ta nghe về

mâu nhiệm chung quanh Thánh Giuse và về sự vĩ đại của Ngài. Mẹ đã cho chúng ta biết điều gì đó về tình yêu của Mẹ đối với Thánh Giuse, vị thánh đáng yêu nhất, người đã giữ Ngôi Lời đã hóa thành xác thịt trong vòng tay của mình nhiều năm.” - Chân phước Gabriele Allegra

“Một tôi tớ của Mẹ Maria thì sẽ có lòng sùng kính dịu dàng đối với Thánh Giuse, và bằng lòng tôn kính và tình yêu đạo hạnh của mình, người đó sẽ nỗ lực để xứng đáng với sự bảo vệ của vị thánh vĩ đại này.” - Chân phước William Joseph Chaminate

“Nếu quả thực Đức Trinh Nữ là Đấng gìn giữ mọi ân sủng trên trời, thì tình yêu của Mẹ dành cho những người được chọn là nguồn gốc của vinh quang và hạnh phúc của họ, thì điều gì phải là vinh quang của Thánh Cả Giuse, người mà Mẹ đã yêu thương trên hết các thánh, cũng giống như một người vợ tốt lành yêu thương chồng mình trên tất cả mọi người.” – Chân Phước Boleslava Lament.

“Xin Thánh Cả Giuse ban cho chúng ta khả năng của Thánh Đa Minh, Thánh Vincent Ferrer và Chân phước Alan de la Roche để cổ vũ Kinh Mân Côi.” - Chân phước Gabriele Allegra

“Xin Thánh Cả Giuse, Đấng đã cứu mạng sống của Đấng Cứu Độ của mình, chịu trách nhiệm bảo vệ con người của anh em. Xin Ngài gánh vác công việc cứu rỗi anh em.” - Chân phước William Joseph Chaminate.

“Xin Thánh Cả Giuse, người bảo trợ của gia đình bạn, và bạn sẽ sớm có bằng chứng hữu hình về bàn tay bảo vệ của Ngài.” - Thánh Peter Julian Eymard

“Thánh Cả Giuse là bằng chứng cho thấy để trở thành một môn đồ tốt và chân chính của Chúa Giêsu Kitô, không cần những điều cao cả - chỉ cần có những đức tính bình dân, giản dị và nhân bản là đủ, nhưng chúng cần phải chân chính và đích thực.” - Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI.

“Hỡi những tôi tớ sùng mộ Thánh Giuse, hãy vui mừng lên vì anh em đã gần đến thiên đàng; bậc thang dẫn lên đó chỉ có ba bậc thang, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse.” - Thánh Leonard of Port Maurice

“Tất cả vì Chúa Giêsu, tất cả nhờ Mẹ Maria, tất cả theo gương sáng của Thánh Giuse, Lạy Thánh Tổ Phụ Giuse.” - Đức Thánh Cha Piô X. [2]

Xin cho chúng con được ở cùng Thánh Cả Giuse trên trời để ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi đến muôn đời. Amen.

Phêrô Phạm Văn Trung biên dịch.

[1] LM Ed Broom, OMV, catholicexchange.com.

[2] ncregister.com.

SỰ THÁNH THIỆN CỦA HÔN NHÂN KITÔ GIÁO: MỘT ĐIỀU RẤT THIẾT THỰC

Khi bạn nghĩ về sự thánh thiện, bạn nghĩ đến điều gì? Đối với nhiều người trong chúng ta, khái niệm về sự thánh thiện thường liên quan đến những điều rất “thiên liêng”: đọc Kinh Thánh; đi lễ nhà thờ; trước sau như một trong cuộc sống tận tụy của chúng tôi; cầu nguyện nhiệt thành và lâu giờ; sống chứng tá. Đương nhiên, tất cả những điều này *có thể* là dấu hiệu của sự thánh thiện trong cuộc sống của chúng ta.

Nhưng thánh thiện là gì? Về cốt lõi, sự thánh thiện của Kitô hữu có nghĩa là chúng ta phản ánh đặc tính của chính Thiên Chúa. Chúa có yêu thương không? Thế thì, chúng ta phản ánh sự thánh thiện trong tình yêu thương mà chúng ta thể hiện với người khác. Chúa có trong sạch không? Thế thì, chúng ta phản ánh sự thánh thiện trong sự trong sạch của cuộc sống của chúng ta. Chúa có kiên nhẫn không? Thế thì, chúng ta phản ánh sự thánh thiện bằng sự kiên nhẫn của chúng ta với người khác. Nói tóm lại, sự thánh thiện trong cuộc sống của chúng ta tự hình thành nên *những* cách sống rất *thiết thực*. Điều này đặc biệt đúng với sự thánh thiện trong hôn nhân: đó là một điều rất *thực tế*.

Chương 5 trong Thư gửi tín hữu Galát là một minh họa tuyệt đẹp về điều này. Trong Galát 5, chúng ta đọc về những hoa trái của *Thánh Thần*. Có nghĩa là, các loại hoa trái khác nhau được đề cập ở đây đều là minh họa cho đặc tính *thánh thiện* của Thiên Chúa. Hãy xem kỹ những hoa quả này là gì: “yêu thương, vui vẻ, bình an, nhẫn nại, nhân từ, tốt lành, trung tín, dịu dàng, tiết độ” (Galát 5,22-23). Bạn nhận thấy có bao nhiêu loại hoa trái này là những thứ mà chúng ta cần phải làm chứng tá – hoặc nên chứng tá – *trong bối cảnh của các mối tương quan*? Tình yêu... niềm vui... sự bình an... sự kiên nhẫn... lòng tốt... sự dịu dàng... sự tự chủ. Những hoa trái này của Chúa Thánh Thần là những điều cốt lõi rất thiết thực, chúng tự phát huy tác dụng trong cuộc sống hàng ngày và trong mối quan hệ hàng ngày của chúng ta với những người xung quanh.

Khi chúng ta chỉ nghĩ về sự thánh thiện về những điều “thiên liêng” như đọc Kinh thánh hoặc cầu nguyện, chúng ta đã mắc phải hai sai lầm. Sai lầm đầu tiên là chúng ta có thể đánh giá thấp những cách khác nhau mà những người xung quanh, đặc biệt là người phối ngẫu của chúng ta, thể hiện đức tính thánh thiện của Thiên Chúa.

Điều này xảy đến với tôi khi Tim, người bạn của tôi, chia sẻ về cuộc hành hương của chính mình với sự hiểu biết về sự thánh thiện. Khi còn là một tín hữu trẻ tuổi, anh ấy nghĩ sự thánh thiện là những điều “thiên liêng” được liệt kê ở trên. Kết quả là, khi không thấy vợ cầu nguyện hay đọc Kinh thánh nhiều như anh nghĩ, anh kết luận: cô ấy không thánh thiện lắm. Nhưng điều mà Tim không hiểu, không nhận ra là sự *vui vẻ* và *hiền lành* của vợ (xem lại Galát 5,22). Cô luôn tươi cười và có tinh thần rất nhẹ nhàng. Nói cách khác, cô ấy đang bày tỏ những hoa trái của *Chúa Thánh Thần*. Tuy nhiên, Tim đã bỏ lỡ những khía cạnh này của sự thánh thiện nơi vợ mình, vì anh ấy chỉ đo lường sự thánh thiện là những điều “thiên liêng” hơn như đọc Kinh thánh và cầu nguyện.

Sai lầm thứ hai mà chúng ta mắc phải là chúng ta có thể đánh giá quá cao sự thánh thiện của chính mình! Nếu chúng ta nghĩ về sự thánh thiện chỉ khi thực hiện các nhiệm vụ của Kitô hữu, như đọc Kinh thánh hoặc cầu nguyện, thì sự thánh thiện trở thành một công việc mà chúng ta đánh dấu bên cạnh khi chúng ta hoàn thành. Sự thánh thiện của Kinh Thánh khác biệt biết bao! Sự thánh thiện của Kinh Thánh tự thể hiện trong một đời sống được biến đổi bởi quyền năng của *Chúa Thánh Thần* để chúng ta phản ánh đặc tính của chính Thiên Chúa! Đây không chỉ là một nhiệm vụ mà chúng ta đặt dấu kiểm tra bên cạnh khi hoàn thành. Không, đó là một sự biến đổi căn bản trong cõi lòng và cuộc sống của chúng ta, có tác động sâu sắc đến cách chúng ta tương quan với những người khác, bao gồm cả vợ/chồng của chúng ta! Kết quả là, sự thánh thiện có tác động rất *thiết thực* đến hôn nhân, bởi vì khi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa hơn, chúng ta có khả năng tương quan với người vợ hoặc chồng của mình bằng “tình yêu, niềm vui, sự bình an, sự kiên nhẫn, lòng tốt, sự tốt lành, dịu dàng, tự chủ”.

Sự thánh thiện thì như thế nào trong hôn nhân?

Bạn đã nghĩ như thế nào về sự thánh thiện? Sự hiểu biết của bạn về sự thánh thiện liên quan đến việc hoàn thành một nhiệm vụ “thiên liêng” nào đó hay bạn cũng hiểu sự thánh thiện là một sự biến đổi của trái tim và cuộc sống, thể hiện theo những cách rất thiết thực trong các mối tương quan hàng ngày của chúng ta?

Chúng ta đọc lại những hoa quả của *Chúa Thánh Thần*: “yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, tốt lành, trung tín, dịu dàng, tiết độ” (Galát 5,22-23a). Làm thế nào để những thứ hoa trái này tự biểu lộ trong cách bạn liên hệ với người phối ngẫu của mình? Làm thế nào các thứ hoa trái này của Chúa Thánh Thần *nhận* tự biểu lộ trong mối quan hệ hôn nhân của bạn? Hãy cố gắng trở nên thực tế nhất có thể.

Chúng ta hãy luôn nhớ rằng: Thiên Chúa đã ban *Chúa Thánh Thần* cho chúng ta để giúp chúng ta trở nên giống Ngài hơn. Trở thành thánh không phải là vấn đề tự biến

đôi. Đó là vấn đề ngày ngày nhìn lên Thiên Chúa trong sự hoán cải và đức tin và tìm kiếm sự giúp đỡ của Thiên Chúa để trở nên giống Ngài hơn.

Khi bạn nghe ai đó nói rằng người khác là “cặp đôi hoàn hảo”, bạn có thường cho đó chỉ là cách nhìn bề ngoài của một mối quan hệ không? Hôn nhân là một bí tích đẹp đẽ, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm vẻ hoàn hảo bên ngoài và không tìm cách trưởng thành trong sự thánh thiện với người vợ/chồng của mình, bạn đang tự tạo cho mình sự thất vọng.

Gần đây nữ phóng viên Đài phát thanh Công giáo Hoa Kỳ, Timmerie, đã thảo luận về sự nguy hiểm của việc theo đuổi cái gọi là *sự hoàn hảo* trong hôn nhân hơn là *sự thánh thiện*. Cô ấy thừa nhận, “Chủ nghĩa hoàn hảo thường ảnh hưởng đến rất nhiều người trong chúng ta. Tuy nhiên, chủ nghĩa hoàn hảo không phải là để có một mối quan hệ tốt. Đó chỉ là sự hoàn hảo ở bên ngoài vì đó chỉ là những gì người khác cảm nhận về các mối quan hệ của chúng ta, hay đôi khi chỉ là những gì chúng ta muốn vợ/chồng mình nhìn thấy.”

Vậy chúng ta nên tiếp cận vấn đề của chủ nghĩa hoàn hảo như thế nào, với tư cách là người Công giáo? Timmerie gợi ý rằng thay vì nhấn mạnh chủ nghĩa hoàn hảo trong sự nghiệp, trong việc nuôi dạy con cái và hôn nhân, chúng ta nên nói về sự thánh thiện thay vào đó.

“Bạn thấy đấy, hôn nhân là một con đường dẫn đến sự thánh thiện,” cô nói. “Đó là một trong những ơn gọi mà chúng ta được trao ban để thực hiện cuộc *hành trình hướng về Thiên Chúa*, và trong trường hợp này là *cùng với một người khác*. Và tôi nghĩ nó khá gọn gàng, bởi vì Giáo hội cung cấp cho chúng ta một số hướng dẫn đáng kinh ngạc về cách chúng ta có thể sống trong *hôn nhân thánh thiện*. Và đó là một đòi hỏi khá cao mà chúng ta cần những lời nhắc nhở liên tục này.”

Timmerie thừa nhận, “Tôi nghĩ rất nhiều người trong chúng ta muốn đi sâu hơn vào hành trình đức tin của mình với vợ/chồng, cho gia đình của mình. Nhưng chúng ta không thực sự biết phải làm gì. Chúng ta nói, ‘Tôi chỉ muốn mối quan hệ này trở nên hoàn hảo, nhưng đôi khi chúng ta lại bỏ lỡ mất cách để đạt được điều đó.’”

Một cách để học cách trưởng thành trong sự thánh thiện của hôn nhân của bạn là suy gẫm điều Kinh thánh nói với chúng ta về cách vợ và chồng nên yêu thương nhau.

Timmerie đề nghị, “Tôi muốn khuyến khích các cặp vợ chồng, hãy cầu nguyện với Êphêô chương 5”. “Thánh Phao-lô đã viết về các ơn gọi khác nhau của vợ chồng, và có rất nhiều sự khôn ngoan có thể được giải bày. Các cặp đôi, đã kết hôn hoặc ngay cả khi bạn đang chuẩn bị kết hôn hãy đọc riêng Êphêô 5,1-33. Và sau đó dành thời gian

sau đó cùng nhau đọc những lời này, những lời khôn ngoan về hôn nhân, và sau đó thảo luận về chúng”.

Khi suy ngẫm về Kinh thánh, Timmerie gợi ý rằng vợ hoặc chồng hãy tự hỏi: “Tôi cần làm gì, để thay đổi, để hướng tới sự thánh thiện của tín hữu Chúa Kitô trong hôn nhân? Không phải sự hoàn hảo, mà là sự thánh thiện”.

Một trở ngại phổ biến để phát triển sự thánh thiện trong hôn nhân là nhiều gia đình chỉ đơn giản là không có thời gian ở bên nhau, vì họ có quá nhiều đòi hỏi về thời gian và sự quan tâm.

Trong thư chung của Đức Cha Thomas Olmsted, Giám mục Địa phận Phoenix, Hoa Kỳ, “*Complete My Joy*” (Hãy làm niềm vui của tôi tràn đầy), Đức Giám Mục viết rằng nhiều gia đình tham gia vào rất nhiều hoạt động (thậm chí là tốt!) nhưng làm tiêu hao năng lượng và thời gian, khiến các gia đình cảm thấy kiệt quệ và mất liên kết.

Timmerie hỏi, “Làm thế nào để chúng ta khắc phục tình trạng mất liên kết gây kiệt quệ này mà các gia đình đang gặp phải? Chúng ta phải đi đâu, và liên tục chạy đến đâu, và cố gắng trở nên hoàn hảo và làm hài lòng tất cả mọi người mãi sao?”

Để chống lại trở ngại phổ biến này, Timmerie khuyên các gia đình nên suy ngẫm về những câu hỏi đơn giản này, và trả lời theo cách đặt sự thánh thiện trong gia đình lên trên về ngoài hoàn hảo.

“Câu hỏi của tôi dành cho bạn, bất kể bạn đang ở trong trạng thái nào của cuộc sống: Làm thế nào để bạn vượt qua suy nghĩ duy hoàn hảo? Bạn cần loại bỏ điều gì trong cuộc sống của mình để sự thánh thiện có thể đến trước?”

Khi xã hội của chúng ta thường xuyên nhắc nhở chúng ta, hôn nhân không phải là một việc dễ dàng. Để sống trọn vẹn với hôn nhân, đòi hỏi rất nhiều sự hy sinh và tự kỷ luật. Trong Bí tích Hôn phối, cả người chồng và người vợ đều tuyên hứa trước mặt Thiên Chúa rằng sẽ tiếp tục cam kết trong mối quan hệ này cho dù mọi việc có khó khăn đến đâu. Họ hứa sẽ sát cánh bên nhau và an ủi nhau trong mọi hoàn cảnh. Họ sẽ cùng nhau đối mặt với bất cứ thử thách và khó khăn nào và họ sẽ cùng nhau hưởng những ân phúc lớn nhất trong đời, nhưng mục tiêu cuối cùng của một cuộc hôn nhân liên quan nhiều hơn đến việc họ sẽ *được hưởng cuộc sống vĩnh cửu*.

Thiên Chúa dùng hôn nhân để giúp chúng ta *trưởng thành trong sự thánh thiện*. Thiên Chúa cho chúng ta thấy điểm mạnh và điểm yếu của chúng ta trong cung cách chúng ta đáp lại người bạn đời của mình. Ngài kêu gọi chúng ta hoàn toàn tin cậy nơi Ngài và kế hoạch của Ngài dành cho gia đình chúng ta trong các quyết định hàng

ngày. Các cặp vợ chồng phải cố gắng khuyến khích nhau phát triển trong mối quan hệ với Chúa Giêsu để cuối cùng họ có thể dẫn nhau đến phần thưởng của Thiên đàng.

Trong Tông Huấn *Amoris Laetitia*, *Niềm Vui Yêu Thương*, Đức Thánh Cha Phanxicô nói một cách rõ ràng rằng “linh đạo hôn nhân và gia đình là một linh đạo kết thành bởi hàng ngàn cử chỉ nhỏ mọn nhưng có thực chất” (*Amoris Laetitia* 315) và “những ai có khát vọng linh đạo sâu sắc không nên cảm nhận rằng gia đình đánh giá thấp việc họ lớn lên trong *sự sống Thần Khí*, nhưng đúng hơn họ coi sự sống này như con đường Chúa muốn dùng để dẫn họ tới đỉnh cao của việc *kết hợp huyền nhiệm*” (AL 316). Mọi sự, “những lúc vui, thư giãn, cử hành, và ngay cả làm tình cũng có thể được cảm nghiệm như một tham dự vào *cuộc sống trọn vẹn của phục sinh*” (AL 317).

Ngài nói tới việc cầu nguyện dưới ánh sáng Phục Sinh, tới linh đạo của tình yêu độc chiếm và tự do trong thách đố và hoài mong được về già với nhau, luôn phản ảnh lòng chung thủy của Thiên Chúa (AL 319).

Đức Giáo hoàng cũng nói đến linh đạo chăm sóc, an ủi và khuyến khích: Ngài dạy rằng “mọi cuộc sống gia đình đều là một ‘việc chẩn trị’ trong lòng thương xót. Mỗi người chúng ta, qua yêu thương và săn sóc, đều để lại dấu ấn lên đời người khác” (AL 322). “Ngắm nhìn người thân yêu của chúng ta bằng con mắt của Thiên Chúa và thấy Chúa Kitô trong họ chính là một *kinh nghiệm thiêng liêng*” sâu sắc (AL 323).

Đức Phanxicô khẳng định: “không gia đình nào rơi xuống từ trời đã hoàn toàn được hình thành ngay; các gia đình luôn cần được *lớn lên và trưởng thành trong khả năng yêu thương*... Tất cả chúng ta đều được kêu gọi tiếp tục cố gắng hướng tới *một điều gì đó lớn hơn chính chúng ta và gia đình chúng ta*, và mọi gia đình phải cảm nhận được sự thúc đẩy này. Chúng ta hãy thực hiện cuộc hành trình này như các gia đình, chúng ta hãy tiếp tục tiến bước với nhau. (...) Chớ gì ta đừng ngã lòng vì các giới hạn của mình hay ngừng việc tìm kiếm *sự viên mãn của tình yêu và tình hiệp thông mà Thiên Chúa đang bày tỏ trước mặt ta*” (AL 325).

Phêrô Phạm Văn Trung chuyển ngữ và biên tập từ:

<https://relevantradio.com/2020/08/pursuing-holiness-rather-than-perfection-in-your-marriage/>

<https://www.crosswalk.com/family/marriage/holiness-in-marriage-a-very-practical-thing-11596385.html>

<https://hddmvn.net/tom-luoc-tong-huan-amoris-laetitia-niem-vui-yeu-thuong-ve-gia-dinh/>

Nguồn: <https://giaoxutanviet.com/>

ĐẠI DỊCH THẦM LẶNG

Những kẻ giết người thầm lặng hiện đang hoành hành khắp thế giới. Cứ mỗi năm chúng lấy đi hơn 40 triệu sinh mạng con người. Chúng là ai vậy? Chúng ta phải làm gì để không cho tình trạng ghê gớm ấy xảy ra nữa?

Hơn một năm nay thế giới đã phải hứng chịu nạn dịch Covid-19 và đã té nhào. Tất cả mọi chính phủ và nhà nước đã đưa ra đủ hết kế hoạch để bảo vệ người dân, cố gắng làm ra thuốc chủng vaccine thật nhanh, ở yên trong nhà, tránh tụ họp đông người. Cơ quan y tế kêu gọi mọi người rửa tay thường xuyên, đeo mặt nạ, giữ khoảng cách xã hội và chích ngừa ngay khi có thể.

Những tin tức đó được truyền thông báo chí nhắc nhở hàng ngày. Chính phủ không ngại tốn kém, hành động bằng mọi cách để đối phó với nạn dịch gây nhiễm đó. Cho đến khi viết bài này thì khắp thế giới đã có hơn 2,5 triệu sinh mạng bị mất. Riêng tại Hoa Kỳ con số đó đã tới hơn nửa triệu.

Đồng thời trong cùng một lúc, một đại dịch khác đang hoành hành ngay giữa chúng ta, mà không một cố gắng nào được thực hiện để ngăn chặn. Chúng ta ít nghe thấy nói về con số tử vong do nạn dịch này, bởi vì đa số truyền thông cũng rơi vào khoảng trống thầm lặng ấy - ngoại trừ khi họ lên tiếng chống đối những người ngăn cản họ. Lạ kỳ hơn nữa là chính phủ và một số người cầm quyền hiện nay lại cố động và yểm trợ cho tình trạng chết người đó bằng cách dùng tiền thuế người dân đóng để cấp cho những cơ quan và bệnh viện giết người đó tiếp tục hoạt động.

Trong năm 2020 nạn dịch kinh khủng ấy đã lấy đi *gần 43 triệu sinh mạng con người* - nghĩa là cứ *mỗi một giây đồng hồ thì có hơn một người chết*. Số người chết này cao hơn cả số tử vong trong thế chiến I. Nhưng đây chỉ là con số mỗi năm mà thôi. Riêng tại Hoa Kỳ, số trẻ bị giết do nạn dịch này trong năm 2020 đã vượt quá số người chết vì Covid-19 là 2,300%!

Tại ách tàn ác này là gì vậy? Là đại dịch thầm lặng PHÁ THAI. Nó đi xa và rộng hơn cả *kẻ sát nhân tàn ác nhất thế giới*.

Theo tường trình của tin Breitbart và thống kê Worldometer thì: “Trên khắp thế giới, số trẻ chết vì phá thai trong năm 2020 nhiều hơn số người chết vì ung thư, sốt rét, HIV/AIDS, hút thuốc lá, nghiện rượu và tai nạn lưu thông cộng lại. Thực vậy, con số tử vong kinh ngạc vì phá thai đó, đã khiến một số quan sát viên phải gọi hành động phá thai đó là ‘*căn nguyên công bằng xã hội của thời đại*’, bởi vì tai hại rộng lớn này đã hoàn toàn vượt quá những vấn đề nhân quyền khác” (Thomas Williams, Ph.D., “Abortion Leading Global Cause of Death in 2020 With 42.7 Million Killed,” Jan.1, 2021).

VĂN HÓA SỰ CHẾT

Đại dịch phá thai này - một loại văn hóa sự chết không lường được hiện đang hoành hành ngay trước mắt chúng ta - đã trở thành một thảm cảnh được chấp nhận bởi một phần của xã hội. Nhưng người dân đã nghe biết được gì từ truyền thông báo chí giòng chính về những con số tử vong kinh khủng ấy gây ra bởi những kẻ sát nhân này? *Không nghe biết gì hết! Chỉ có yên lặng!* Thay vào đó, đa số truyền thông báo chí, giải trí và chính phủ nhà nước hiện nay lại đang yểm trợ, giúp đỡ cho những kẻ ủng hộ để tham dự và hoàn thành công việc tàn ác ghê gớm ấy.

Trong số 195 nước trên thế giới, chỉ có El Salvador, Nicaragua và Cộng Hòa Dominic là hoàn toàn không chấp nhận phá thai. Ngoài ra, phá thai lại rất thường thấy ở một số quốc gia mà ngừa thai lại là phần chính. Báo Foreign Policy magazine đã tường trình là “Ngừa thai là phương cách chính mà nhiều phụ nữ Nga đã dùng để phá thai. Báo cáo chính thức cho biết hàng năm có tới 930,000 phụ nữ Nga đã chấm dứt thai kỳ” (Amie Ferris-Rotman, “Putin’s Next Target Is Russia’s Abortion Culture,” Oct. 3, 2017).

LifeNews.com cho biết “theo một bản tin mới của viện Guttmacher chuyên ủng hộ phá thai, thì hơn một nửa phụ nữ ở Mỹ đã phá thai trong khoảng những năm 2008 và 2014; họ là những bà đã có ít nhất là một con rồi (Micaiah Bilger, “Women Using Abortion as Birth Control: 59% Already Had One Child, 33% Had Two Kids,” May 13, 2016).

Buồn thay, phá thai - một hành động chủ tâm giết người bằng thuốc khi con người chưa được sinh ra - thì đơn giản đã trở thành một hình thức khác gọi là hạn chế sinh đẻ bằng thuốc trên hầu hết thế giới.

Cái gì đứng đằng sau tình trạng làm ăn ghê tởm ấy? Như Breitbart nhận xét, “Vụ án ô danh ngày 22-1- 1973 do Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ quyết định về vụ *Roe v. Wade*, cùng với vụ án năm 1992 *Planned Parenthood v. Casey*, đã vô hiệu hóa luật của 50 tiểu bang *rời cho phép phá thai do yêu cầu trên toàn quốc Hoa Kỳ.*”

Những quyết định khủng khiếp đó, lần đầu tiên từ năm 1973, đã gây ra những cái chết thể thảm không thương tiếc cho hơn 64 triệu con trẻ vô tội chưa được chào đời ở Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, con số lớn hơn dân số của nhiều quốc gia trên thế giới!

NHỮNG NẠN NHÂN VÔ TỘI KHÔNG ĐƯỢC TỰ VỆ

Khi mà mình quyết định chọn làm điều TỐT hay XẤU, THIỆT hay ÁC thì mình đã lôi kéo cả cái xã hội chung quanh mình trở thành như vậy.

Tuy nhiên, điều đó xem ra chưa đủ để tạo ra cái chết! Từ nhiều năm nay, nhiều cố gắng đã bắt đầu để nói lỏng hoặc giảm thiểu những giới hạn của luật phá thai. Thí dụ gần đây là ngày 22-1-2019 kỷ niệm 46 năm vụ quyết định Roe v. Wade.

Hôm đó, thống đốc Nữu Ước Andrew Cuomo đã ký luật Reproductive Health Act. Luật này hủy bỏ một phần của Ý Tế Công Cộng Tiểu Bang, là *hủy bỏ việc bảo vệ hài nhi vừa sinh ra do phá thai nhưng còn sống* - nghĩa là cứ để cho những hài nhi bé tí xíu ấy chết sau khi sinh ra, không cần cứu sống và bảo vệ. Đó là hành động giết con trẻ! Cái luật kinh tởm đó cũng cho phép phá thai ở thai kỳ tháng thứ 9 khi “sức khỏe và mạng sống của người mẹ bị lâm nguy” được khai báo trước khi thụ thai.

Phản ứng thế nào của Truyền Thông Báo Chí giòng chính đối với luật phá thai của Nữu Ước? Hoàn toàn câm lặng! Tin thế giới cho biết: *“Không một đài truyền hình chính nào của quốc gia đã nhắc đến câu chuyện New York này. Cái vẻ câm điếc hoàn toàn này trái ngược với tin báo ồn ào khi luật ‘quyền phá thai’ của tiểu bang được thông qua”* (Brandon Jones, Media Avoiding Coverage of New York’s ‘Ghoulish Radical’ Abortion Law, Jan. 29, 2019).

Tiếp theo Nuru Ước, có 5 tiểu bang khác cũng phê chuẩn một luật phá thai tương tự như vậy. Chẳng hạn thống đốc tiểu bang Massachusetts đã ký luật cho phép phá thai bất cứ lúc nào ở thai kỳ 3 (28-40 tuần), là thời gian mà hài nhi có thể sống bình thường ngoài bụng người mẹ. *Cơ quan Kiểm Chứng Quốc Gia (National Review)* cho biết là “định nghĩa trung dung này về bản chất là cho phép phá thai cho đến lúc sinh để theo yêu cầu” (Alexandria DeSantis, “Massachusetts Bill Would Allow Abortion Until Birth,” Jan. 3, 2020).

SỐ TRẺ THƠ TỬ VONG GIA TĂNG KHÔNG NGỜ

Mức độ giết hài nhi do phá thai đã gia tăng ở nhiều tiểu bang khi chính phủ Biden mới lên cầm quyền vào đầu năm 2021. Ngày 28-1-2021 Joe Biden chính đôn lại ngân khoản cấp cho quỹ dân số của LHQ, một cơ quan có trách nhiệm về việc gọi là “Sức Khỏe Sinh Sản” (Reproductive Health), trong đó có phá thai. Trước đó, tháng 4 năm 2017, TT Donald Trump đã chấm dứt không cấp cho cơ quan này 32.5 triệu, vì nó tài trợ cho Tàu trong chương trình buộc phải phá thai và triệt sản theo đạo luật mỗi cặp chỉ có 2 con.

Cũng vậy, ngày 28 tháng 1, TT Biden chỉ thị cho bộ Y Tế Sức Khỏe hủy lệnh hành pháp 2019 của TT Trump đã từng cắt bỏ cả hàng chục triệu Mỹ kim tài trợ cho Kế hoạch hóa gia đình (Planned Parenthood) và những cơ quan chuyên phá thai khác. Tuy nhiên theo trang mạng của bà Jessica Lea (ChurchLeaders.com), dù Kế Hoạch Hóa Gia Đình đã mất một lượng tài trợ rất lớn trong nhiệm kỳ của TT Trump, họ vẫn “thực hành 354,871 vụ phá thai trong năm 2019-2020 và nhận được \$618.1 triệu trợ cấp từ chính phủ.”

Bốn phận của những vị đại diện chính phủ và công chức là *bảo vệ và bênh vực* mạng sống của người dân, kể cả những người không thể tự bảo vệ và tự bênh vực. Những thí dụ trên cho thấy những vị lãnh đạo nhà nước đã không làm tròn trách nhiệm của mình mà còn tích cực làm ngược lại, tạo nên một nền văn hóa phá thai ghê tởm và ác độc.

QUYỀN CĂN BẢN CỦA NẠN NHÂN BỊ TƯỚC ĐOẠT

David Kupelian, nhà báo và chủ bút WND.com (trước kia là WorldNetDaily) đã viết trong cuốn sách của ông năm 2015 có tựa đề là *The Snapping of the American Mind*: “Trong cái thế giới kỳ lạ đang đi song hành này, cùng một cách giết một đứa nhỏ nếu xảy ra ở một thế giới thật thì sẽ làm chúng ta nổi điên lên và đem truy tố ra tòa, rồi tù tội và có thể bị tử hình, nhưng nay đã được biến đổi một cách kỳ diệu thành một ‘*phẫu thuật y khoa*’ và ‘*quyền hiến định*’ được ban cho kỹ nghệ phá thai và được bảo vệ rất cẩn mật bởi đủ thứ quyền lực của nhà nước và, tiền giúp giết người đó lại là tiền người dân đóng thuế” (In this strange parallel World, the same killing of a baby that in the real world outrages us and results in prosecution, prison, and possibly execution, is mysteriously transformed into a ‘medical procedure’ and ‘constitutional right’ provided for and fiercely defended by a multibillion-dollar (abortion) industry and all the powers of government -and funded by taxpayers” (p.179).

Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ xác nhận “Tất cả mọi người nam nữ - nghĩa là loài người - khi sinh ra đều bình đẳng, được Tạo Hóa ban cho những quyền lợi không thể chuyển nhượng được, trong đó có quyền được *Sống*, được Tự Do và theo đuổi Hạnh Phúc.” Nhưng chúng ta đã thấy những gì đã và đang xảy ra? Hàng ngày, những quyền căn bản ấy đã được Thiên Chúa ban cho đều bị tước đoạt, hàng ngàn đứa trẻ đang lớn lên, phát triển, sắp được sinh ra thì mạng sống của chúng bị hủy diệt một cách tàn nhẫn bằng đủ thứ dụng cụ như kim, kẹp, kéo, thìa mức nạo, ống hút v.v...

Tại sao vậy? Điều gì đã xảy ra ở Mỹ Quốc, nơi đã tạo ra cái kết quả ghê rợn này khi mà hành động phá thai ở nhiều thập niên trước đã được xác định rõ ràng?

Bắt đầu ở thập niên 1960 và 1970, một số rất đông dân chúng ở Hoa Kỳ đã từ chối, quay mặt khỏi nền tảng luân lý của họ mà nguyên thủy đã được bắt nguồn từ Kinh Thánh. Phong trào gọi là “tự do duyên ái” đã mọc rễ từ đó. Nó liên quan đến cách sống chung chạ lẫn lộn nam nữ bừa bãi, có nhiều bồ bịch. Thuốc ngừa thai thì đầy dẫy và dễ dàng có, lại được khuyến khích bởi phim ảnh, báo chí. Những thứ đó đã đảo lộn và làm yếu hẳn đi những cơ chế hôn nhân và gia đình, ngay cả cái nền tảng vững chắc là xã hội.

Sự xuống dốc văn hóa có nọc độc ung thư này đang tiếp tục vận hành không cần che giấu, là hiện nay bất cứ hình thức hay khuynh hướng sắc dục nào cũng đều được

chấp nhận và coi là “*bình thường*” - và nó lại được khuyến khích cổ động một cách tích cực bởi xã hội của những người gọi là lãnh đạo.

Điều gì sẽ xảy ra khi mà luân lý của Thiên Chúa bị bỏ quên, luật khôn ngoan của Tạo Hóa bị coi rẻ, trong một quốc gia có nền móng được xây dựng từ nguyên khởi là để vinh danh Thiên Chúa và tuân phục luật lệ của Ngài? Qua lời của tiên tri Hosea, Thiên Chúa đã cảnh cáo như sau: “Dân Ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết. Bởi vì các ngươi đã từ chối hiểu biết nên Ta sẽ từ chối các ngươi không cho làm tư tế (đại diện) của Ta. Bởi vì các ngươi đã quên lẽ luật của Thiên Chúa các ngươi nên Ta cũng sẽ quên con cháu các ngươi” (Hosea 4:6).

THỨC ĐẦY MỘT SÚ ĐIỆP PHÁ HOẠI

Qua nhiều thập niên, hậu quả của luân lý suy đồi như thế đã khiến gia đình đổ vỡ, tội ác tràn lan, bạo động hoành hành, thêm kiêu căng, bệnh hoạn thể xác và tâm thần, khiếm nhã, khinh miệt Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, đáng bảo vệ và quan phòng (2Tm 3:1-5).

Buồn thay, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đang chu toàn những lời Tiên Tri Isaiah viết: “*Khôn thay dân tộc tội lỗi, chông chất lỗi lầm, giống nòi gian ác, con cái hư hỏng lại chối bỏ Chúa, khinh khi Đức Thánh của Israel và quay lưng bỏ đi. Biết đánh các ngươi vào chỗ nào nữa, hồi những kẻ cứ khăng khăng phản loạn! Đau các ngươi chỗ nào cũng đau và tìm chỗ nào cũng nát cả rồi!*” (Is 1: 4-5).

Khi chọn cho mình điều tốt hay xấu hoặc thiện hay ác thì con người cũng biến “xã hội mình sống thành ra như vậy”, kể cả những cách thức sắc dục mà họ hành động. Thiên Chúa đã phán trong Kinh Thánh là tình dục được dùng *chỉ* để tỏ tình yêu, thực hiện tình liên đới hôn nhân, nhưng con người đã từ bỏ ý tưởng đó và cho rằng mình biết hơn Thiên Chúa là Đấng đã dự liệu và tạo ra tình dục!

Vì chối từ những luân lý căn bản của Thiên Chúa nên ngày nay người ta đã tạo ra một loại văn hóa hỗn loạn, đòi truy, móc ngoặc, sống chung bừa bãi, trai với trai, gái với gái, trai gái lẫn lộn lung tung mà vẫn coi là bình thường, rồi còn chính thức tạo thành hôn nhân, cả đối với những tay đôi giống trai thành gái hay gái thành trai. Cung cách và thái độ ứng xử tội lỗi, loạn luân, ngược đời như thế đã từng bị Chúa kết án nặng nề như ghi trong Kinh Thánh (x. Mt 5:28; Lv 18:22; Đnl 22:5; Rm 1:26-29; St 5:2).

Vậy, có ai thắc mắc về cái văn hóa gọi là “văn hóa phá thai theo đòi hỏi” quá kinh tởm ấy không? Thảm hại vô cùng, cái văn hóa ấy lại đang lan tràn khắp thế giới, đi đến chỗ giết hại cả những thành viên vô tội nhất của mình một cách vô cùng thâm hiểm. Để làm gì? Để những người khác có thể hưởng thụ những thú vui đòi truy của mình rồi tự an ủi và tha thứ cho chính mình (x. 2Tm 3:1-5).

SỰ SỐNG DUY NHẤT LÚC THỤ THAI

Rất nhiều người, không hiểu sao, lại tự dối mình cho rằng đứa nhỏ chưa sinh ra chỉ là “một cục thịt” của người mẹ, và người mẹ có “quyền” muốn làm gì trên nó cũng được. Hoặc một cắt nghĩa sai lạc khác là đời sống con người chỉ bắt đầu lúc đứa bé gần sinh ra khi nó có thể tự sống được. Và đây là lần ranh mà những chuyên viên phá thai đã vạch ra và cho là đủ. Họ nói với những phụ nữ là, vì bào thai sống nhờ vào sự sống của người mẹ nên nó không thể sống tách rời mẹ nó được, do đó phá thai là hoàn toàn chấp nhận được vì là quyền của người mẹ.

Nhưng về mặt khoa học và Thiên Chúa thì sao? Đời sống con người bắt đầu từ lúc thụ thai. Tại thời điểm đó, sự sống trở thành hiện hữu với căn tính di truyền riêng của mình bao gồm tất cả mọi sự mà con người nhỏ xíu đó sẽ thành hình, từ chiều cao, màu sắc của mắt, nhân tính và nhiều thứ khác nữa...

Từ đó, một tiến trình lớn lên và phát triển rất kỳ diệu sẽ xảy ra nơi con người mới này ở trong bụng người mẹ. Chỉ trong vòng 18 ngày nhịp tim đập đã nghe được. Vào khoảng 3 tuần, mắt, xương sống, bộ máy tiêu hóa bắt đầu hình thành. Khoảng chừng 43 ngày sống não có thể nhận thấy được. Khoảng 60 ngày, ngón tay ngón chân bắt đầu xuất hiện. Chừng 65 ngày, tuyến giáp trạng, tuyến thượng thận bắt đầu làm việc và bào thai có thể nuốt cũng như đáp trả tiếng động.

Vào khoảng 70 ngày, đứa bé chưa sinh ra - về căn bản, đã có đủ mọi cơ quan như một đứa bé mới sinh ra. Đến 84 ngày, đầu tay thành hình; chiều cao chừng hơn 3 inches, cân nặng khoảng 1 ounce. Đến 125 ngày, đứa bé có thể cử động và đá. Nó cũng biết đau, sờ, lạnh, đáp ứng lại âm thanh và ánh sáng, có thể nấc cục, bú ngón tay, có thể thức / ngủ theo chu kỳ, có thể mỉm cười, biết cảm xúc, có thể biết tiếng mẹ nói, biết ngáp và cả mộng mơ nữa!

THIÊN CHÚA, ĐÁNG TẠO HÓA NÓI GÌ?

Kinh Thánh cắt nghĩa là Thiên Chúa đã hình dung con trẻ chưa sinh ra như một cá nhân riêng biệt với mẹ nó. Chẳng hạn Thiên Chúa đã xác định chọn Jeremiah làm tiên tri/ngôn sứ/ủy viên đặc biệt. Thiên Chúa nói với Jeremiah, “*Trước khi cho người thành hình trong bụng mẹ, Ta đã biết người.* Trước khi người lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa người. Ta đặt người làm ngôn sứ cho chư dân” (Gr 1:5). Ngoài ra, tổ phụ Job đã nói về chính mình và những người khác: “Đáng tạo ra tôi trong bụng mẹ không phải là đáng tạo ra nó hay sao? Không phải cũng một Thiên Chúa đã tạo ra tất cả chúng tôi sao? (G 31:15).

Chúng ta cũng thấy là, Lời được Thiên Chúa linh hứng cho biết, Đáng Tạo Hóa của chúng ta đã xem đứa bé trước khi sinh ra, - ngay cả những giây phút đầu tiên của đời nó và sự phát triển của nó - như một cá nhân mới độc nhất và quý giá. Nó có

quyền - giống như tất cả mọi người là - để sống, để chơi, để cười, để học hỏi và để mơ mộng! Vậy, dù phá thai không được trực tiếp nói đến trong Kinh Thánh, nhưng đoạn trên hiển nhiên cho thấy Thiên Chúa xem những đứa trẻ chưa được sinh ra như là những cá nhân con người. Điều đó có nghĩa là giết những đứa trẻ chưa được sinh ra một cách tùy tiện là *sát nhân, phạm tội điều răn thứ 5 trong 10 điều răn của Thiên Chúa là không được giết người*.

Bây giờ chúng ta thử nhìn vào một mức độ cao hơn, vượt qua mức vật chất đi vào khung trời thiêng liêng thật quan trọng là *mỗi cá nhân con người đối diện với Đấng Tạo Hóa vĩnh cửu của chúng ta thế nào?* Mặc dù Ngài tạo dựng nên mọi sự, gồm có vũ trụ và tất cả mọi sự trong đó, nhưng bạn có biết con người là *một linh vật vĩ đại nhất và vô cùng quý giá không?*

Thực vậy, kế hoạch chính thật kỳ diệu và đặc biệt của Thiên Chúa nhắm vào con người chính là mạng sống con người. Hãy để ý đến những lời kinh của David, vua Israel cổ đại do Thiên Chúa mặc khải:

“Khi tôi ngắm Tầng Trời do tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì *con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phạm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân: Nào chiên bò đừ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương...* (Tv 8:3-9).

Cũng vậy trong Tân Ước cũng có những lời cắt nghĩa tán tụng số mệnh nhân loại rất kinh ngạc và thật đầy đủ:

“... *đặt muôn loài muôn sự dưới chân con người, bắt chúng phải phục quyền con người*”. Khi bắt muôn loài muôn sự phải phục quyền con người, Thiên Chúa không để cho một sự gì không phục quyền con người. Thật ra, hiện nay chúng ta chưa thấy muôn loài muôn sự phục quyền con người. Nhưng *con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn*, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa *ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên*, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó chính là Chúa Giesu. Thật vậy, Chúa Giesu phải nếm sự chết là để cho mọi người được cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa. Quả thế, vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang nên Thiên Chúa đã làm một việc thích đáng là cho Chúa Giesu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn họ đến nguồn ơn cứu độ (Dt 2:8-10).

MỤC ĐÍCH CỦA MẠNG SỐNG CON NGƯỜI

Tạo hóa đã có mục đích rất phấn khởi cho tất cả chúng ta. Mạng sống của muôn dân, của cả những hài nhi trước khi sinh ra đều quý giá vô cùng. Như chúng ta vừa nghe, sứ mệnh của Chúa Giesu Kito là mang vinh quang cho “nhiều con cái”. Nhưng

đó nghĩa là gì? Chú ý và mục đích của Thiên Chúa trong việc tạo dựng nên loài người là để thiết lập chính gia đình Thiên Chúa của Ngài. Thiên Chúa đã nói một câu rõ ràng trong thư gửi tín hữu Corinto: “*Ta sẽ là Cha các người, và các người sẽ là con trai con gái của Ta*, Thiên Chúa toàn năng phán như vậy (2Cr 6:18). Ngài sẽ hoàn thành việc này qua một tiến trình nhờ ở máu thịt của mỗi cá nhân rồi được biến đổi thành những con người linh thiêng trong ngày sống lại từ cõi chết.

Tác động sinh sản loài người là một tác động vật chất đi song hành với tiến trình thiêng liêng dẫn đến việc sinh ra những đứa trẻ của Thiên Chúa thành một gia đình thiêng liêng bất tử của Thiên Chúa! Khi con người kết thúc đời sống của một hài nhi trước khi được sinh ra là họ đã *xúc phạm và phá đổ chương trình, kế hoạch của Thiên Chúa một cách điên rồ*. Vậy, đời sống của tất cả những đứa trẻ chưa được sinh ra phải nhìn nhận là quý giá vô cùng. Thiên Chúa đã có kế hoạch trước cho từng đứa trẻ đó là chúng có một số mệnh huy hoàng ở tương lai.

Với những ý nghĩ đó trong đầu, nếu bạn biết có ai có ý định phá thai thì hãy khuyên họ, khuyến khích họ đến những cơ quan từ thiện, thiện nguyện, bác ái tư nhân hay tôn giáo sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ cả mẹ lẫn con.

Thiên Chúa ước mong tất cả chúng ta thực sự từ bỏ cái nền *văn hóa sự chết* đầy dẫy tội ác đang hoành hành trên thế giới hiện nay. Nó bị ảnh hưởng bởi một quyền lực vô hình ẩn núp trong bóng tối, lại có sức mạnh không ngờ. (x. Ep 2:2; 6:12; 2Cr 11:14). Nhìn sự lớn mạnh của tội ác hiện nay, bây giờ là thời điểm quyết định chúng ta phải quay lại với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kito và thực hành những giáo huấn của Ngài (Mt 5:19).

Sau cùng, nếu trong quá khứ chúng ta đã phạm tội thì hãy ăn năn thống hối xin Thiên Chúa toàn năng tha thứ. Ông Chúa luôn luôn sẵn sàng, chỉ cần chúng ta bước tới và thực lòng cải đổi. Bạn có thể bỏ lại đằng sau những lỗi lầm và xây dựng cuộc sống mới để chuẩn bị cho một tương lai huy hoàng nơi Vương Quốc mai sau.

Đúng vậy, Thiên Chúa toàn năng có một kế hoạch rất phần khởi, một mục đích tuyệt vời cho tất cả mọi người, trong đó có bạn. Thực vậy, bạn đã được Thiên Chúa hứa ban cho một đời sống mai sau thật đầy đủ nằm trong gia đình thiêng liêng của Thiên Chúa, không gì có thể so sánh được.

Hãy nhớ là tất cả mạng sống của con người, trong đó có cả mạng sống của những hài nhi chưa được sinh ra, đều siêu việt và quý giá vô cùng đối với Thiên Chúa.

Fleming Island, Florida

June 10, 2021

Bác sĩ NGUYỄN TIẾN CÁNH, MD.

BÁO CÁO CÁC QUỸ CỦA GIÁO ĐOÀN

QUỸ GIÚP ƠN GỌI LINH MỤC TU SĨ

Giáo Xứ Takatori-Kobe	5.000 yen
Vườn rau Tình Thương Himeji	1.000 yen
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân	3.000 yen
Cô Ngọc (Fujisawa)	3.000 yen
AC Hương-Huyền (Yao)	10.000 yen
Tổng kết tháng này	22.000 yen
Tổng kết từ trước tới nay	124.000 yen

QUỸ GIÚP TRẺ EM BỊ NHIỄM HIV-AIDS TẠI VN

Vườn Rau Tình Thương Himeji	1.000 yen
Cô Ngọc (Fujisawa)	3.000 yen
Quốc Nam (Isesaki-Gunma)	10.000 yen

QUỸ GIÚP THỰC HIỆN TỜ PVLC

Giáo Xứ Takatori (Kobe)	20.000 yen
CĐ/CG Tokyo	20.000 yen
CĐ/CG Fujisawa	15.000 yen
CĐ/CG Hamamatsu	5.000 yen
CĐ/CG Yamato	10.000 yen
CĐ/CG Isesaki-Gunma	10.000 yen
CĐ/CG Kawagoe	10.000 yen
CĐ/CG Mizonoguchi	5.000 yen
CĐ/CG Himeji	15.000 yen
Bà con Công Giáo Vùng Kamata	4.000 yen
Giáo Xứ Kushiro, Hokkaido	4.500 yen



**KHO
HÔN
PHỐI**

Gioan **TRẦN VĂN HUYỆN**

Sinh ngày: 20/08/1990

Con Ông: Gioan Trần Văn Hiền

Và Bà: Maria Tạ Thị Huyền

Hiện trú tại: Saitama-Shi, Saitam-Ken, Nhật Bản

Muốn kết hôn với:

Maria **NGUYỄN THẢO PHƯƠNG**

Sinh ngày: 22/07/1994

Con Ông : Nguyễn Huy Phú

Và Bà: Nguyễn Thị Chinh

Hiện trú tại: Saitama-Shi, Saitama-Ken, Nhật Bản

PHÂN ƯU



THẢO PHƯƠNG

PHÂN ƯU

Được tin buồn: **Anh Phêrô TRẦN ĐÌNH SƠN,**

Chồng của chị Nguyễn thị Bích Đào (CD Yamato) đã được Chúa gọi về với Ngài vào lúc 2g30 sáng ngày 27 tháng 06 năm 2021 tại bệnh viện Kose, Ayase, Kanagawa-Ken, hưởng dương 60 tuổi.

Xin thành kính phân ưu với chị Bích Đào cùng toàn thể tang quyến. Nguyên xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, sớm đưa linh hồn Phêrô về hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật

Liên CD Đức Mẹ La Vang

Cộng Đoàn Công Giáo Yamato

Gia Đình Linh Mục Tu Sĩ Việt Nam tại Nhật

PHÂN ƯU



TRỊNH MINH ĐỨC

PHÂN ƯU

Được tin buồn: **Cụ Quản Anrê ĐINH VĂN NGỌ,**

Ông ngoại của anh Trịnh Minh Đức (Cộng Đoàn Tokyo) đã được Chúa gọi về với Ngài vào lúc 03g15 (giờ Việt Nam) ngày 13 tháng 07 năm 2021 tại Giáo Xứ Đền Thánh Kiên Lao, Giáo Phận Bùi Chu, Việt Nam, hưởng thọ 88 tuổi.

Xin thành kính phân ưu với anh Trịnh Minh Đức cùng toàn thể tang quyến. Nguyên xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, sớm đưa linh hồn Anrê về hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật

Liên CD Đức Mẹ La Vang

Cộng Đoàn Công Giáo Tokyo

ĐỊA CHỈ CÁC LINH MỤC VIỆT NAM TẠI NHẬT

Giáo phận Sapporo:

Lm Phanxicô Assisi Trần Thanh Lam OFM
Francisco Sapporo Shudoin ☎ 065-0011
2-2-20 Kita 11 Jo; Higashi-Ku, Sapporo-Shi; Hokkaido
Tel.070-8504.5892; Email: thanhlamofm@yahoo.com

Giáo phận Nigata

Lm Giuse Nguyễn Thành Hy SVD
Catholic Odate Church
1-7-45 Ariura, Odate-Shi, Akita-Ken ☎ 017-0043
Tel: 0186-42-1272; mobile: 080-6658.4866;
Email: hynguyensvd@hotmail.co.jp

Lm Phanxicô Xavie Từ Đăng Phúc SVD
Catholic Honjo Church ☎ 015-0874
100-1 Kyujin-Cho, Yurihonjo-Shi, Akita-Ken Tel.
0184-23.3700; Email: tudangphuc@yahoo.com

Giáo phận Saitama:

Lm Gioankim Nguyễn Quốc Định
Cell: 090-8746.1944; Email: gktanik@gmail.com

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Toàn
Catholic Takasaki Church: ☎ 370-0829
16 Takamatsu-Cho, Takasaki-Shi, Gunma-Ken
Tel: 0273-22.6243; Email : Toan1216@yahoo.co.jp

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quang Thuận
Catholic Higashimatsuyama Church
2-9-3 Shimmei-Cho, Higashimatsuyama-Shi,
Saitama-Ken 355-0021
Tel. 049-322.1239. Email: asukathuan@yahoo.co.jp

Giáo phận Tokyo:

Lm Giuse Ngô Quang Định
Catholic Narashino Church
1385-2 Nagasaki-Cho, Hanamigawa-Ku; Chiba-Shi,
Chiba-Ken ☎ 262-0044
Tel. 043-216.0035; Email: nqdingh@vesta.dti.ne.jp

Lm P.M. Nguyễn Hữu Hiền
Catholic Meguro Church; ☎ 141-0021
4-6-22Kamiosaki Shinagawa-Ku,Tokyo
Tel. 03-5435.8416; Fax.03-3491.6527;
Cell.09016562693;pmnguyenhuuhienjp@gmail.com

Lm Micaer Nguyễn Minh Lập SDB
Salesio Seminary: ☎ 182-0033
3-21-12 Fujimi-Cho, Chofu-Shi, Tokyo
Tel.042-482.3117; Fax.042-489.7645;
Cell.090.1216.1959;Email: mi_nobito@yahoo.co.jp

Lm Joseph Nguyễn Thanh Nhã SJ
Jesuit Social Center:
Kojimachi 6-5-1 Chiyoda-ku, Tokyo, ☎ 102-0033
Tel: 03-5215-1944/ Fax: 03 5215-1845
Cell:080-4208.2309; Email: josephnhasi@gmail.com

Lm Gioankim Nguyễn Xuân Tiến SC
Catholic Gôi Church
2430 Gôi, Ichihara-Shi, Chiba-Ken ☎ 290-0081
Tel.043-621.3830; Cell. 080-5098.6818;
Email: tienssc@hotmail.com

Lm Đaminh Nguyễn Cao Trí
Karasans Sudoin
4-5-12 Komaba; Meguro-Ku, Tokyo ☎ 153-0041
Mobile:0904247.3929; Email: caotri77@yahoo.com

Lm GioanBaotixita LÊ PHẠM NGHĨA PHÚ SDB
Machida Salesio
4-6-28 Oyamagaoka,Machida, Tokyo ☎ 194-0215
Cell. 070-8365.3343; email: jblphu@yahoo.com

Lm Anrê Dũng Lạc Đặng Trung Tín SC
Catholic Meguro Church
4-6-22 Kamiosaki; Shinagawa-Ku, Tokyo 141-0021
Tel. 080-5918.4769; Email: dunglactin@gmail.com

Giáo phận Yokohama:

Lm Giuse Đoàn Tận Hiến, SDB
Catholic Hamamatsu Church
2662 Tomitsuka-Cho, Naka-Ku,Hamamatsu-Shi,
Shizuoka-Ken ☎ 432-8002
Tel. 053-474.3314; Cell.090-6644.2405;
Email: misericordiae2016@gmail.com

Lm Phanxicô Xavie Phạm Đình Sơn
Catholic Atsugi Church: ☎ 243-0014
2-7-11 Asahi-Cho, Atsugi-Shi, Kanagawa-Ken
Tel. 046-228.4164; email: phamdson@gmail.com

Lm Gioan Baotixita Mai Tâm
Catholic Ninomiya Church
88 Ninomiya Machi, Naka-Gun, Ninomiya-Shi,
Kanagawa-Ken ☎ 259-0123
Tel. 0463-71-0300; Fax: 0463-71-2939
Cell.080-4275-5293; Email: jbmaitam@yahoo.com

Lm Phaolô Hà Minh Tú
Catholic Nakahara Church
17-3 Imaiminami-Cho, Nakahara-, Kawasaki-Ku,
Kanagawa-Ken ☎ 211-0064
Tel. 044-722.6060

Giáo phận Nagoya:

Lm Phêrô Trần Đức Điềm SVD
Shingenkai House
11-15 Minami Yama-Cho; Showa-Ku, Nagoya-Shi,
Aichi-Ken ☎ 466-0835
Email: ducdiem2001@yahoo.com
Mobile: 080-4849.5408

Lm Gioan Đàm Xuân Lộ
Catholic Kanazawa Church ☎ 920-0962
1-1-54 Hirosaka, Kanazawa-Shi, Ishikawa-Ken
Tel. 076-264.2536 – Cell. 080-3357.1059;
Email: damxlo@yahoo.com

Lm Phêrô Hoàng Minh Mẫn SVD
Catholic Gotanjou Church
27 Futase-Cho, Nakamura-Ku
Nagoya-Shi, Aichi-Ken ☎ 453-0837
Tel. 052-412.3456; Cell. 090-6573-1666;
Email: manhoang@nifty.com

Linh Mục Trần Nam Phong SVD
Catholic Nanzan Church ☎ 466-0835
1 Minamiyama-Cho, Showa-Ku, Nagoya-Shi
Tel.052-831.9131; Mobile: 070-7517.0497;
Email: phongtransvd@gmail.com

Lm Anton Vũ Khánh Tường SVD
Divine Word Seminary ☎ 466-0823
70-9 Yagumo-cho, Showa-ku, Nagoya-shi
Tel: 052-832-2082, Mobile: 090-4262-4345
Email: vkтуong@gmail.com

Giáo phận Kyoto:**Lm Antôn Bùi Duy Thủy SDB**

Yokkaichi Salesio Shigan In: ☎ 510-0882
1-8-26 Oiwake, Yokkaichi-Shi. Mie-Ken
Tel. 059-345-5609; Cell: 090-9171-1193;
Email: takeibuisdb@gmail.com

Giáo phận Osaka:**Lm Đaminh Lưu Vĩnh Cửu**

Catholic Kinokawa Church: ☎ 649-6434.
160-1 Nakamitani, Kinokawa-shi, Wakayama-ken.
Tel/fax:0736-60-8712, Cell.:080-1436-7430.

Lm Emmanuel Trần Văn Bình OFMConv

Catholic Nigawa Church: ☎ 663-8006
4-2-11 Danjo-Cho Nishinomiya-Shi, Hyogo-Ken
Tel.0798-51-0176; Fax. 0798-51.9863;
Cell. 080-3399.6467;Email: fr_vanbinh@yahoo.co.jp

Lm Giuse Trương Đình Hải

Fujidera Catholic Church
11-3 Mifune-Cho: Fujidera-Shi, Osaka Fu 583-0021
Tel. 0729-55.4743; Email: johaisvd@yahoo.com

Lm Têphanô Nguyễn Văn Năng CMF

Catholic Imaichi Church
1-1-27 Taishibashi, Asahi-ku; Osaka-Shi 535-0001
Tel.080- 3132.2612;Email:vannang2612@gmail.com;

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Sinh Sác

Catholic Takarazuka Church: ☎ 665-0011
1-7-7 Minamiguchi, Takarazuka-Shi, Hyogo-Ken
Tel. 0797-72.4628; Cell: 090-7108.5632.
Email: sinh sac2003@yahoo.com

Lm Đaminh Nguyễn Quốc Thuần

Catholic Suzurandai Church
1-23-1 Suzurandai Nishi Machi,
Tel.080-2459.5381. Email: domthuan@gmail.com

Giáo phận Hiroshima:**Lm GB Phan Đức Định SJ**

Catholic Hosoe Church; ☎ 750-0016
Hosoe Cho 1-9-15, Shimonoseki Shi, Yamaguchi Ken
Phone: 0832222294; Mobile: (+81) 07032875715;
Email: jbdinh sj@gmail.com

Lm Phêrô Hoàng Đức Lợi

Catholic Mizushima Church: ☎ 712-8032
2-17-36 Kitase, Kurashiki-Shi, Okayama-Ken
Tel. 086-455-5718; Cell: 090-9969-2478
Email: prhdloi2002@gmail.com

Lm Đaminh Cao Sơn Thân SJ

Nagatsuka Residence ☎ 731-0136.
2-1-36 Nagatsuka Nishi, Asaminami-ku, Hiroshima-shi.
Tel. 090-3849-7087; Fax 082-875-4505,
Email: takasinsjgp@yahoo.co.jp

Lm Gioan Nguyễn Quang Thuần

Catholic Higashi Hiroshima Church
5-5-1 Takamigaoka, Takaya; Higashi Hiroshima-Shi,
Hiroshima-Ken ☎ 739-2115
Tel. 082-439-0520; Cell. 090-4109-9005;
Email: kojunjohn@yahoo.com.au

Giáo phận Takamatsu:**Lm Giuse Ngô Văn Thành,**

Catholic Imabari Church ☎ 794-0028
1-2-13 Kitahorai-Cho, Imabari-Shi, Ehime-Ken Tel.
0898-32.2348; mobile: 090-9693.9592
Email: Josephthanh.ngo@gmail.com

Giáo phận Oita:**Lm Phêrô Phạm Hoàng Trinh**

Catholic Oita Church
3-7-30 Chujo Machi; Oita-Shi, Oita-Ken 870-0035
Tel. 097-532.2452; Cell: 090-6594-9899;
Email: maranathapeter@yahoo.com

Giáo phận Kagoshima:**Lm Phaolô Phạm Minh Anh**

Catholic Aira Church: ☎ 899-5421
2668 Hagashimochida, Aira-Shi, Kagoshima-Ken
Tel. 099-566.3256; Cell.090-9560.1705
Email: paul_scs@yahoo.com

Lm Gabriel Dương Văn Quốc Tiễn

Catholic Mizobe Church
3616-4 Fumoto, Mizobe-Cho, Kirishima-Shi,
Kagoshima-Ken, 899-6404
Tel. 0995-58-2994, cell. 090-6864.8421;
Email: gabrielquoctien@yahoo.com

Lm Giuse Nguyễn Hồng Tâm

Catholic Daikuma Church
21-1 Daikuma Machi, Naze Amami-Shi,
Kagoshima-Ken ☎ 894-0009
Tel. 0997-54-3216; Cell. 090-5923.9339;
Email: nguyentam776@yahoo.com

Giáo phận Naha:**Lm Peter Chanel Phạm Văn Chế**

Catholic Koza Church
1-4-1 Kamara, Okinawa-Shi ☎ 904-0005
Tel. 098-937.7064;
Email: peterchanelche70@yahoo.com

Lm Giuse Bùi Đức Dũng

Catholic Awase Church
1-5-1 Tobaru, Okinawa-Shi, ☎ 904-2164
Tel. 098-937-3598, Cell. 08039951909;
Email: josbdung@gmail.com

Lm Gioankim Phan Đình Hoài

Catholic Ishikawa Church
2539 Ishikawa, Uruma-Shi, Okinawa ☎ 904-1106
Cell. 080-3966.4430, Email:
joachimhoai@yahoo.com

Lm Bosco Dương Trung Tín

Catholic Nago Church
2-1-20 Onishi, Nago-Shi, Okinawa-Ken ☎ 905-0018
Tel. 0980-52.2241; hoac: 090-6864.3244;
Email: bosco.tudohanhphec@yahoo.com

Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Đức Tiễn

Catholic Asato Church
3-7-2 Asato, Naha-Shi, Okinawa-Ken ☎ 902-0067
Tel. 098-863.2021; Mobile: 090-9652.1309;
Email: ductien76@yahoo.com

Lm Micae Nguyễn Xuân Vinh

Catholic Ishigaki Catholic Church; ☎ 907-0022
67 Azaoukawa, Ishigaki-Shi, Okinawa-Ken
Tel: 0980-82-2322, Mobile: 080-3963.1979;
Email: glory200679@yahoo.com

Công tác nước ngoài:**Lm Phanxicô Xavie Trần Văn Hoài OFMConv**

Sacro Convento di S. Francesco in Assisi
Piazza San Francesco, 2-06081 Assisi Perugia, Italia;
Email: fxhoai@yahoo.com

Lm Bernard Phạm Hữu Quang pss

Japan Catholic Seminary; ☎ 814-0131
1-1-1 Matsuyama, Jonan-Ku, Fukuoka-Ken
Email: phamquang9@yahoo.com

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT CỦA CÁC CỘNG ĐOÀN

- 31/07 : 19g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Kakogawa, Hyogo-Ken (Cha Sắc)
 19g30 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Ignatio, Tokyo (Cha Nhã SJ)
- 01/08 : 07g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Thuần)
 10g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Nanao, Ishikawa-Ken (Cha Lộ)
 13g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken (Cha Tường SVD)
 14g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Higashi Hiroshima, (Cha Quang Thuần)
 14g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Định SJ)
 14g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD)
 14g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Taniyama, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)
 14g00 : Thánh Lễ ẽ rửa tội tại nhà thờ Kawaguchi, Saitama-Ken (Cha Nhã SJ)
 14g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Omuta, Fukuoka-Ken (Cha Trinh)
 15g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Kanazawa, Ishikawa-Ken (Cha Lộ)
 15g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Nigawa, Osaka (Cha Binh OFM Conv.)
 15g30 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka (Cha Sắc)
 16g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
 16g30 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka-Ken (Cha Quang)
 17g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken (Cha Định)
- 07/08 : 11g00 : Thánh Lễ ẽ hôn phối tại nhà thờ Ignatio, Tokyo (Cha Nhã SJ)
- 08/08 : 07g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Quốc Thuần)
 11g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Takaoka (Cha Lộ)
 12g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Yamato (Cha Phú SDB)
 12g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Suzuka, Mie-Ken (Cha Thủy SDB)
 12g15 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Kakegawa, Shizuoka-Ken (Cha Tận Hiến)
 13g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Nhã SJ)
 13g00 : Thánh Lễ ẽ tại bãi biển Aoshima, Miyazaki-Ken (Cha Trinh)
 13g30 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Yamato (Cha Lập SDB)
 14g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Seishin Toyota, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD)
 14g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Điềm SVD)
 14g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Atsugi, Kanayama-Ken (Cha Sơn)
 14g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Toyama, Toyama-Ken (Cha Lộ)
 14g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Kure, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần)
 14g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Misasa, Hiroshima-Ken (Cha Thân SJ)
 15g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Mizonoguchi (Cha Tú)
 15g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Okayama, Okayama-Ken (Cha Lợi)
 15g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Ignatio, Tokyo (Cha Tin, Cha Nhã SJ)
 15g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Kusanagi, Shizuoka-Ken (Cha Tận Hiến)
 15g30 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka (Cha Sắc)
 17g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Kure, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuần)
- 14/08 : 09g00 : Thánh Lễ ẽ hôn phối tại nhà thờ Kawaguchi, Saitama-Ken (Cha Nhã SJ)
 11g00 : Thánh Lễ ẽ hôn phối tại nhà thờ Ignatio, Tokyo (Cha Nhã SJ)
- 15/08 : 07g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Quốc Thuần)
 11g30 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Komatsu, Ishikawa-Ken (Cha Lộ)
 12g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ chính tòa Oita, Oita-Ken (Cha Trinh)
 12g00 : Thánh Lễ ẽ tại nhà thờ Suzuka, Mie-Ken (Cha Thủy SDB)

- 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Anjo (Cha Tường SVD)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hamamatsu, Shizuoka-Ken (Cha Tận Hiến)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Izumi, Kagoshima-Ken (Cha Quốc Tiến)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kanazawa, Kanazawa-Ken (Cha Lộ)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Tokyo (Cha Trí)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Hải)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuận)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Osaka (Cha Sắc)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Oyama, Tochigi-Ken (Cha Nhã SJ)
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken (Cha Định)
- 22/08 : 07g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Quốc Thuận)
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Sabae, Fukui-Ken (Cha Lộ)
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu (Cha Tận Hiến)
11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Thân)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Komaki, Aichi-Ken (Cha Phong SVD)
12g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuận)
13g00 : Sinh hoạt và Thánh Lễ tại Oratorio, Dòng Salesio, Chofu (Cha Lập)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Imabari, Ehime-Ken (Cha Thành)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Trinh)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nanzan, Nagoya (Cha Tường SVD)
14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Sendai, Kagoshima-Ken (Cha Quốc Tiến)
14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukui, Fukui-Ken (Cha Lộ)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Tokyo (Cha Nhã SJ)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Quang Thuận)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà chung Thánh Tâm Chúa Giêsu Okayama (Cha Lợi)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka (Cha Sắc)
- 29/08 : 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken (Cha Tường SVD)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ube, Yamaguchi-Ken (Cha Định SJ)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isahaya, Nagasaki-Ken (Cha Trinh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Tokyo (Cha Nhã SJ)
- 04/09 : 14g00 : Thánh Lễ truyền chức linh mục của thầy Toàn tại nhà thờ Ignatio, Tokyo
- 05/09 : 07g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Thuận)
10g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nanao, Ishikawa-Ken (Cha Lộ)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Hiroshima, (Cha Quang Thuận)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken (Cha Tường SVD)
14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kanazawa, Ishikawa-Ken (Cha Lộ)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nigawa, Osaka (Cha Bình OFM Conv.)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Tokyo (Cha Toàn SJ, Cha Lập SDB)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka (Cha Sắc)
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa (Cha Tú)
16g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yosuidori, Fukuoka-Ken (Cha Quang)
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken (Cha Định)