



GIÁO ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI NHẬT

在日ヴェトナム人・カトリック共同体

みことば

PHỤNG VỤ
LỜI CHÚA

Số 488

Tháng 02 Năm 2025

488号 02月 2025年



CẦU NGUYỆN CHO GIÁO HỘI VÀ TỔ QUỐC VIỆT NAM

Lịch Phụng Vụ Tháng 02 năm 2025

CHỦA NHẬT	THỨ HAI	THỨ BA	THỨ TƯ	THỨ NĂM	THỨ SÁU	THỨ BẢY
 <p>Tính dễ bị tổn thương được trải nghiệm trong những năm gần đây, cùng với nỗi sợ hãi về bạo lực của chiến tranh, chỉ làm cho tình trạng con người trở nên nghịch lý hơn: một đàng, thì cảm thấy sức mạnh vượt trội của công nghệ quyết định thời hiện đại; đàng khác, lại nhận thức sự bất bình và lo lắng về tương lai của mình.</p> <p>"Những người hành hương của Hy vọng" đã được chọn làm chủ đề của Năm Thánh 2025 sắp tới. Đức Tổng Giám mục Fisicella giải thích: "Điều này thể hiện nhu cầu hiểu rõ về hiện tại để có thể chuẩn bị cho một động lực thực sự vào tương lai để đón nhận và ứng phó với những thách thức khác nhau nảy sinh theo thời gian."</p>						 1 Ansgar, Gm Dt 11:1-2, 8-19/ Mc 4:35-41
 2 DẰNG CHỮA VÀO ĐỀN THÁNH Mal 3:1-4/Dt 2:14-18/ Lc 2:22-40 hay 2:22-32	 3 Biasiô, Ansgariô Dt 11:32-40/ Mc 5:1-20	 4 Rabanus Maurus Dt 12:1-4/ Mc 5:21-43	 5 Agatha, Tn Dt 12:4-7, 11-15/ Mc 6:1-6	 6 Phaolô Miki và các Bạn từ đạo Dt 12:18-19, 21-24/ Mc 6:7-13	 7 Colette, Tn Dt 13:1-8/ Mc 6:14-29	 8 Giêrônômô Êmilianô Dt 13:15-17, 20-21/ Mc 6:30-34
 9 05 THƯỜNG NIÊN Miguel Fabres Cordero Is 6:1-2a, 3-8/1 Cor 15:1-11 hay 15:3-8, 11/ Lc 5:1-11	 10 Scholastica, Tn St 1:1-19/ Mc 6:53-56	 11 Đức Mẹ Lộ Đức St 1:20-2:4a/ Mc 7:1-13	 12 Benedict of Aniane St 2:4b-9, 15-17/ Mc 7:14-23	 13 Catherine dei Ricci St 2:18-25/ Mc 7:24-30	 14 Thánh Valentine St 3:1-8/ Mc 7:31-37	 15 Claude la Colombière St 3:9-24/ Mc 8:1-10
 16 06 THƯỜNG NIÊN Gilbert Sempringham Gr 17:5-8/1 Cor 15:12, 16-20/ Lc 6:17, 20-26	 17 Bây Thánh Dòng Tôl Tô Đức Mẹ St 4:1-15, 25/ Mc 8:11-13	 18 Cp Gioan Fiesole St 6:5-8; 7:1-5, 10/ Mc 8:14-21	 19 Conrad Piacenza St 8:6-13, 20-22/ Mc 8:22-26	 20 Giaxinta và Phanxicô St 9:1-13/ Mc 8:27-33	 21 Phêrô Damianô St 11:1-9/ Mc 8:34-9:1	 22 Tông tòa Thánh Phêrô 1 Pt 5:1-4/ Mt 16:13-19
 23 07 THƯỜNG NIÊN Polycarp 1 Sm 26:2, 7-9, 12-13, 22-23/1 Cor 15:45-49/ Lc 6:27-38	 24 Cp Luca Belludi Hc 1:1-10/ Mc 9:14-29	 25 Ethelbert Hc 2:1-11/ Mc 9:30-37	 26 Apollonia Hc 4:11-19/ Mc 9:38-40	 27 Gabriel Francis Possenti Hc 5:1-8/ Mc 9:41-50	 28 Angela of Foligno Hc 6:5-17/ Mc 10:1-12	



Thách Phao-lô LÊ VĂN LỘC

(1830-1859) Linh Mục (Xử Trám)

Tử đạo ngày 13 tháng 2 (x. Tr 154)

“Cha Lộc tự xác nhận Ngài là Linh mục. Ngài xin tha cho các đồng đạo, một mình Ngài nhận hết trách nhiệm”

Thách Phao-lô Lộc sinh năm 1830 tại xã An Nhơn, phủ Tân Bình, Sài Gòn, trong một gia đình đạo đức. Ngài được cha sở họ đạo Chợ Quán nhận nuôi dưỡng và gửi cho đi học ở chủng viện Cái Nhum.

Năm 1843, Thầy được gửi sang chủng viện Penang (Malaysia). Năm 1850, Thầy trở về Việt Nam dạy giáo lý cho người tân tông và phụ trách phụng vụ tại họ Chợ Quán.

Ngày 7/2/1857, Thầy chịu chức Linh Mục, sau đó được bổ nhiệm làm giám đốc tiểu chủng viện tại Thủ Đức; sau dời về Thị Nghè.

Ngày 13/12/1857, Cha bị bắt khi đang ẩn trú tại nhà của một cựu chủng sinh. Họ ngạc nhiên vì thấy Đạo Trưởng còn quá trẻ.

Ngày 13/2/1859, tại pháp trường Trường Thi, Cha Lộc lãnh án xử trảm, khi mới 29 tuổi, với 2 năm Linh Mục.

Cuộc đời vị chứng nhân đức tin tuy ngắn ngủi, nhưng đậm đà tình yêu dân hiến.

Phụng Vụ Lời Chúa xin thành thật cảm ơn Quý Cộng Đoàn, Quý Bạn đã đóng góp ý kiến, bài vở, công sức cũng như tài chánh cho PVLC tháng này. Sau đây là chủ đề cho các tháng tới :

Tháng 03: Mùa Chay.

Tháng 04: Mùa Phục Sinh, Cầu nguyện xin ơn hồi cải.

Mã QR được in ở cuối thư ngỏ của PVLC mỗi tháng sẽ cho phép mọi người đọc được nội dung PVLC của tháng đó.

Mã QR được in bên tay phải của trang bìa sau của cuốn PVLC sẽ cho phép đọc PVLC trên trang Facebook của Giáo Đoàn.

Mã QR được in bên tay trái của trang bìa sau của PVLC sẽ cho phép đọc PVLC trên trang web của Giáo Đoàn.

Phụng Vụ Lời Chúa luôn ước mong nhận được mọi sự đóng góp tích cực của Quý Cộng Đoàn, Quý Bạn đọc, để PVLC thực sự là chiếc cầu liên lạc hữu hiệu của Giáo Đoàn. Mọi liên lạc về PVLC xin gửi bài vở, thư từ trước ngày 20 mỗi tháng qua;

Lm P.M. Nguyễn Hữu Hiến ; Pocket Tel: 090-1656-2693

Email: pmnguyenhuuhienjp@gmail.com



Home: <http://vietcatholicjp.net> * Facebook: Công Giáo Việt Nam Tại Nhật



Thơ Ngỏ

Vào tối ngày 24 tháng 12 năm 2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc Năm Thánh 2025. Năm Thánh thường lệ được diễn ra mỗi 25 năm một lần, đây là thời gian “ân sủng thời gian cứu độ”, là cơ hội để mọi người công giáo được hưởng ơn toàn xá với điều kiện sạch tội trọng và cầu nguyện và hành hương nơi các nhà thờ theo các hướng dẫn của Giáo Hội.

Xin anh chị em hãy lợi dụng thời gian cứu độ này, để lãnh nhận thật nhiều ơn Chúa để nhường lại cho các linh hồn đang đền tội trong luyện ngục, để các linh hồn sớm được Chúa tha thứ và sớm được hưởng hạnh phúc với Chúa trên thiên đàng.

Tháng hai, Giáo Đoàn dành thời gian này để cầu nguyện cho Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam. Đất nước chúng ta, tuy hôm nay xem ra đã có một sự phát triển kinh tế, nhưng trong thực tế, vẫn là một quốc gia nghèo, nhất là một quốc gia chưa có thực sự tự do, nhất là trong lãnh vực tôn giáo, chính quyền vẫn có một thái độ nghi kỵ với các tôn giáo, đặc biệt là công giáo. Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều hơn cho quê hương chúng ta, cho mọi người đang sống trong mảnh đất Việt Nam được có một cuộc sống hạnh phúc, tự do thật sự và được tôn trọng trong tất cả mọi lãnh vực và mọi nơi.

Kính Chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả mọi người năm mới Ất Tỵ bình an, hạnh phúc và năm mới tràn đầy ơn lành.



PVLC



LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH

Ngày 02 tháng 2

BÀI ĐỌC : Hr 2, 14-18

Đức Giêsu đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành vị Thượng tế nhân từ.

Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Do Thái.

Thưa anh em, vì con cái thì đều chung một huyết nhục, nên Đức Giêsu đã cùng mang lấy huyết nhục đó. Như vậy, nhờ cái chết của Người, Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ, và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ. Vì những kẻ được Người giúp đỡ không phải là các thiên thần, mà là con cháu Abraham. Bởi thế, Người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách.

Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 23

Đáp: *Lạy Chúa Tể càn khôn, chính Người là Đức Vua vinh hiển.*

Xướng: Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

Xướng: Đức Vua vinh hiển đó là ai? Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng. Đức Chúa oai hùng khi xuất trận.

Xướng: Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

Xướng: Đức Vua vinh hiển đó là ai? Là Chúa Tể càn khôn, chính Người là Đức Vua vinh hiển.

TUNG HÔ TIN MỪNG

Halleluia, Halleluia. Đức Kitô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel Dân Chúa. Halleluia.

TIN MỪNG: Lc 2, 22-32

Chính mắt con được thấy ơn cứu độ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môisen, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo luật Chúa truyền: là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon. Ông là người conga chính và sung đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hải Nhi Giêsu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo Luật dạy, thì ông ẵm lấy Hải Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này, được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel Dân Ngài”.

Đó là Lời Chúa

SUY NIỆM LỜI CHÚA LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH Ngày 02 tháng 02

DÂNG HIẾN CHO CHÚA

Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội hân hoan mừng kính lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giê-su vào Đền Thánh. Trước hết, chúng ta cùng nhau đọc lại Tông huấn “Marialis Cultus” (năm 1974, nói về việc sùng kính Đức Trinh Nữ Maria), trong đó, Thánh Giáo hoàng Phao-lô VI đã gọi Mẹ là “Trinh nữ hiến dâng”, ngài viết: “Lễ ngày 2 tháng 2 được cải tên là Lễ Dâng Chúa Vào Đền Thánh, cũng cần nhắc nhở để hưởng nguồn phong phú lớn lao của ân sủng Chúa Giê-su và Ma-ri-a đi song song. Đức Ki-tô thực hiện mầu nhiệm cứu độ. Đức Mẹ Ma-ri-a mật thiết kết hợp với Chúa chịu khổ hình, để thực hiện một sứ mạng vừa thuộc về Dân Chúa của Cựu Ước, vừa là hình ảnh của Dân Chúa của Tân Ước luôn bị bắt bớ gian khổ, thử thách đức tin và lòng trông cậy” (số 7b).

Hơn nữa, từ năm 1997, Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đặt ngày lễ dâng Chúa Giê-su trong đền thờ làm ngày của Đời Sống Thánh Hiến. Chúa Giê-su được dâng hiến cho Chúa Cha nên trọn vẹn thuộc về Cha. Suốt đời, Ngài sống cho Cha, thi hành thánh ý Cha, vâng lời Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá, “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha“, đây là cuộc hiến dâng trọn vẹn nhất. Những người sống đời thánh hiến muốn noi gương Chúa Giê-su, dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa. Theo lời khuyên của Phúc âm, các tu sĩ tự nguyện sống đời trong sạch, nghèo khó và vâng phục.

Thế nhưng, lễ hôm nay đâu phải chỉ dành cho những ai đang sống trong bậc thánh hiến mà thôi, cho bằng mời gọi cả gia đình biết sống dâng hiến cho Chúa mọi ngày, mọi trạng hưởng cuộc đời, v.v... Là người bố trong gia đình, Thánh Giu-se đã quán xuyến, chăm lo cho Mẹ Ma-ri-a và Chúa Giê-su. Dù Đức Mẹ không cần phải tẩy rửa sau khi sinh theo luật Do Thái, vì Mẹ sinh Con Thiên Chúa bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, chứ không phải bởi người nam. Cũng vậy, Chúa Giê-su chính là Con Một Chúa Cha, nên chẳng cần phải làm nghi thức chuộc con trai đầu lòng theo luật định. Tuy nhiên, các ngài vẫn tuân giữ và thi hành luật Do Thái: “*Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa*” (Lc 2, 22). Sự khiêm nhường của các ngài toát ra bên ngoài bằng sự vâng phục, bằng hành động hạ mình. Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô nói: “Rất Thánh Trinh Nữ tự ý

tuân giữ luật thanh tẩy vì Mẹ yêu mến và kính trọng Thiên Chúa. Mẹ hay Con Mẹ không buộc phải vâng phục, nhưng vì tình mến làm cho Mẹ tuân giữ. Mẹ tuân giữ luật để làm gương cho những người khác”.

Dừng lại tại điểm này, chúng ta thấy dù ở bậc sống nào: dâng hiến hay gia đình hoặc độc thân vì lý tưởng cao, thì cũng cần trở nên gương mẫu với lòng mến và sự khiêm cung. Ngôn sứ Ma-la-khi đã tiên báo: “*Bỗng nhiên Chúa Thượng mà các người tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của Người. Kìa, vị sứ giả của giao ước mà các người đợi trông đang đến*” (Ml 3, 1). Thật vậy, Chúa Giê-su đã tiến vào Đền Thánh, chẳng phải ngồi uy nghi trên ngai vàng, mà khiêm nhường hạ mình thực thi luật Do Thái, và hoàn tất sứ mạng như lời của tác giả thư gửi cho tín hữu Do Thái xác tín: “*Bởi thế, Người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách*” (Dt 2, 17-18).

Ngoài ra, dù bậc sống thánh hiến hay gia đình, thì mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trung thành với đời sống cầu nguyện như nền tảng của đời sống tu đức, đời sống thiêng liêng. Chuyện dân gian Scot-len kể lại rằng: Một thanh niên kia được nhận vào làm vườn trong gia đình giàu có, nhưng anh thôi việc sau hai tuần. Bạn thân anh biết thế, hỏi:

- Công việc quá ư cực nhọc à bạn?
- Không, công việc rất nhàn.
- Có phải lương quá ít chăng?
- Không, lương bổng khá lắm, trên cả ước mong!
- Hay thức ăn ở đó không hợp khẩu vị?
- Cũng chẳng phải. Đồ ăn nước uống rất ngon, không chê chỗ nào.
- Vậy tại sao anh thôi việc?
- Vì nhà đó ‘không có mái che’!

Đối với người Scot-len, thành ngữ ‘nhà không có mái che’ nghĩa là gia đình không biết cầu nguyện.

Noi theo mẫu gương của Mẹ Ma-ri-a, Chúa Giê-su và Thánh Cả Giu-se, chúng ta luôn biết sẵn sàng dâng hiến, sống trọn vẹn bậc sống của mình với cả lòng mến, sự khiêm nhu, và kết hiệp mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện hằng ngày. Thánh An-phon-sô đã nói: “Con Đức Bà là con nhà thiên quốc, con Đức Mẹ là con Nước Thiên Đàng”!

Lm. Xuân Hy Vọng

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Chúa là Ánh Sáng chiếu soi cho muôn người. Để đón nhận Ánh Sáng của Chúa và trở nên ánh sáng cho đời, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. “Đức Kitô là ánh sáng muôn dân”. Xin cho Hàng phẩm trật trong Giáo hội và những người sống đời thánh hiến được Chúa Thánh Thần đổi mới không ngừng, trung thành với điều đã cam kết, và luôn sẵn sàng để Chúa dẫn dắt họ trở nên ánh sáng cho trần gian. **Chúng con cầu xin Chúa.**

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

2. Đức Maria luôn trung thành tuân giữ Lễ Luật Chúa, đã dâng Chúa Giê-su vào Đền Thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo quốc gia, biết thực thi lễ luật nghiêm minh và đầy tinh thần trách nhiệm, hầu kiến tạo một xã hội công bằng và văn minh hơn. **Chúng con cầu xin Chúa**

3. “Người đã nên giống anh em mình trong mọi sự”. Xin cho mọi Kitô hữu, cách riêng các bạn trẻ biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi, sẵn sàng hiến trọn cuộc đời phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân; dù sống giữa những bận rộn trần thế vẫn luôn nhớ đến ơn gọi Kitô hữu của mình, để luôn biết nhiệt tâm chu toàn nhiệm vụ làm chứng nhân. **Chúng con cầu xin Chúa**

4. “Gia đình là vườn ươm ơn gọi”. Xin cho các gia đình Kitô hữu, đặc biệt là các gia đình trẻ, biết quyết tâm sống ơn gọi nên thánh, để bầu khí thánh thiện, yêu thương của gia đình khơi dậy và vun trồng nhiều ơn gọi hiến dâng, hầu Tin Mừng Chúa được loan truyền khắp thế giới. **Chúng con cầu xin Chúa**

Chủ tế: Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có, và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con, lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. **Amen.**



CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

Ngày 02 tháng 2

BÀI ĐỌC I: Gr 1, 4-5. 17-19

Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia.

Dưới thời vua Giôsigiahu, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Còn ngươi, ngươi hãy thất lạng. Hãy trở dậy! Hãy nói với chúng tất cả những gì ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ; nếu không, trước mặt chúng, chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn. Nay, hôm nay, chính Ta sẽ làm cho người nên thành trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ: từ các vua Giuđa đến các thủ lãnh, các tư tế và toàn dân trong xứ. Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được, vì – sấm ngôn của Đức Chúa – có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi”.

Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 70

Đáp: *Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.*

Xướng: Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để để con phải tủi nhục bao giờ. Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con, ghé tai nghe và thương cứu độ.

Xướng: Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con, núi đá và thành trì bảo vệ con chính là Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ.

Xướng: Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy Thiên Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân. Từ thửa sơ sinh, con nương tựa vào Ngài, Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ.

Xướng: Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. Từ độ thanh xuân, lạ Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12, 31 – 13, 13

Hiện nay, đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Thưa anh em, trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trở vượt hơn cả.

Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chẳng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn. Vì chừng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.

Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG

Halleluia, Halleluia. Chúa đã sai tôi đi loan báo tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Halleluia.

TIN MỪNG: Lc 4, 21-30

Như các ngôn sứ Êlia và Elisa, Đức Giêsu không phải chỉ được sai đến với dân Do Thái mà thôi.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Hôm ấy, tại hội đường Nazareth, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaia, Đức Giêsu bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe”. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra. Họ bảo nhau: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Carphanaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!” Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Sarepta, miền Sidôn. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syria thôi”.

Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi – họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

Đó là Lời Chúa



CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

Ngày 09 tháng 02

BÀI ĐỌC I: Is 6, 1-2a. 3-8

Dạ, con đây, xin sai con đi.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

Năm vua Utdigiahu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. Phía bên trên Người, có các thần Seraphim đứng châu. Các vị ấy đối đáp tung hô: “Thánh! Thánh! Thánh! Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!”

Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp đền thờ khói tỏa mịt mù. Bấy giờ tôi thốt lên:

“Khốn thân tôi tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh!”

Một trong các thần Seraphim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gấp từ trên bàn thờ. Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: “Đây, cái này đã chạm đến môi người, người đã được tha lỗi và xá tội”.

Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán: “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Tôi thưa: “Dạ, con đây, xin sai con đi”.

Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 137

Đáp: *Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần, này con xin đàn ca kính Chúa*

Xướng: *Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.*

Xướng: Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.

Xướng: Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ, khi nghe những lời miệng Ngài phán ra. Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa: “Vinh quang Chúa vĩ đại dường bao!”

Xướng: Chúa đã rat ay uy quyền giải thoát con: việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất; lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 1-11

Chúng tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. Nhờ Tin Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích.

Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Đức Kitô đã chết vì tội chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trở dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với Nhóm Mười Hai. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến, Người hiện ra với ông Giacôbê, rồi với tất cả các Tông Đồ. Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non.

Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông Đồ, tôi không đáng được gọi là Tông Đồ, vì đã ngược đãi Hội Thánh của Thiên Chúa. Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi không vô hiệu; trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi.

Tóm lại, dù tôi hay các vị khác rao giảng, thì chúng tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy.

Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG

Halleluia, Halleluia. Chúa nói: các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Halleluia.

TIN MỪNG: Lc 5, 1-11

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Một hôm, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Giêênêzareth, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền, Người giảng dạy đám đông.

Giảng xong, Người bảo ông Simon: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. Ông Simon đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: “Lạy Thầy, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giêbêđê, là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simon: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

Đó là Lời Chúa

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN
Ngày 09 tháng 02

Vâng Lời Thầy, Tôi Sẽ Thả Lưới!

Lời Chúa trong Chúa nhật tuần này mời gọi mỗi người khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của mình, để cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa. Nhờ đó, bản thân có thể nhận được điều Thiên Chúa ban cho hơn những gì mình có thể làm được hay mong đợi.

Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaia đã sợ hãi và lo lắng khi đối diện trước nhan Thiên Chúa. Ngài nói: “khôn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, ... thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh!” Khi đối diện với nhan Thiên Chúa, vị ngôn sứ đã nhận ra thân phận yếu đuối của mình, ngài sợ hãi ru rầy, khi đối diện với sự thánh thiện của Thiên Chúa. Trước sự hoang mang lo lắng ấy, thiên thần của Thiên Chúa đến thanh tẩy môi miệng của vị ngôn sứ để ông được tha thứ lỗi lầm và được xóa tội. Hơn thế nữa, Thiên Chúa mời gọi ông cộng tác với Ngài, để Ngài sai ông đi làm sứ giả, làm ngôn sứ cho Ngài. Khi đó, Isaia đã sẵn sàng thưa với Thiên Chúa: “xin hãy sai con đi”.

Trong bài Tin Mừng, khi giảng dạy cho dân chúng tại bờ biển, Chúa Giêsu bị chen lấn bởi họ quá đông, khiến cho Ngài không thể đứng trên bãi biển để giảng được. Nên, Ngài đã xuống thuyền của Simon Phêrô và xin ông chèo ra xa bờ một chút, để Ngài có thể giảng dạy cho dân chúng. Phêrô đã không ngần ngại cộng tác với Chúa chèo thuyền ra cho Ngài, cho dù ông đang mệt mỏi, đang phải giặt lưới sau một đêm vất vả mà không bắt được con cá nào. Sau khi giảng dạy, Chúa lại nói với ông chèo thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Lúc này, về mặt vất vả và mệt mỏi sau một đêm thất bại lộ rõ trên khuôn mặt của Phêrô. Ông đã trả lời với về mệt nhọc rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Qua niềm tin và sự vâng phục, Phêrô và các bạn đã đạt được kết quả lớn hơn những gì các ông có thể nghĩ tới hay làm được. Các ông đã bắt được một mẻ cá mà cả đời chài lưới của mình chưa bao giờ có. Chỉ một mẻ lưới thôi, mà hai chiếc thuyền chở đầy cá đến gần chìm. Trước sự ngỡ ngàng của mẻ cá lạ lùng vừa bắt được, Phêrô đã nhận ra thân phận yếu đuối và tội lỗi của mình. Ông đến sấp mặt xuống dưới chân Chúa Giêsu và

nói rằng: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”. Trước thái độ chân thành và khiêm tốn của Phêrô, Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi ông cộng tác với sứ mạng của Ngài. Ngài nói: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Sau đó, các ông bỏ lại chài lưới mà đi theo Chúa Giêsu.

Trong cuộc sống thường nhật của mình, có lẽ không ít lần bản thân cảm thấy mình còn quá nhiều giới hạn và yếu đuối: giới hạn về khả năng, giới hạn về sức khỏe, giới hạn có thể thấy và không thấy; yếu đuối về thể chất, yếu đuối về tinh thần, yếu đuối về đức tin, v.v. Ngược lại, bản thân cũng không dễ gì bỏ cái tôi của mình, không dễ gì bỏ ý riêng làm theo ý người khác, không dễ gì chấp nhận sự thua kém của mình. Có khi, người ta tự hào với chuyên môn của mình, tự hào về nghề nghiệp hay khả năng có được, cuối cùng không thoát ra khỏi cái tôi của chính mình. Vì thế, nó khiến cho cuộc sống cứ loay hoay với chính bản thân mình; cứ lằm lũi trong những vất vả; cứ cơ cực trong các chọn lựa; cứ bị giam cầm trong các ý riêng của mình. Thế rồi, chẳng bao giờ thấy Chúa hiện diện trong cuộc đời; chẳng bao giờ nghe thấy tiếng Chúa gọi; chẳng bao giờ thấy được lời mời gọi cộng tác của Thiên Chúa. Bởi vì chính bản thân mình đã đóng cửa lòng mình lại từ bao giờ rồi. Không thấy Chúa là lúc chúng ta để cho cái tôi của mình quá lớn, khiến nó che lấp Thiên Chúa trong cuộc đời, làm mờ hình ảnh anh chị em trong đôi mắt của mình.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta học nơi Isaia để cho Thiên Chúa thanh tẩy, để cho Thiên Chúa biến đổi mình để sẵn sàng cộng tác với Thiên Chúa, làm ngôn sứ cho Ngài. Chúng ta cũng được mời gọi học nơi Phêrô nhận thấy giới hạn của bản thân, nhưng sẵn sàng cộng tác với Thiên Chúa, để Ngài làm chủ, để Ngài hướng dẫn cuộc sống của mình. Nhờ đó, Phêrô và các bạn đã đánh bắt được mẻ cá kỳ diệu. Chúng ta sống không phải để than trách mà để thấy được Chúa đang mời gọi mình cộng tác với Ngài bằng những khả năng Chúa đã ban cho chúng ta. Điều còn lại, hãy để chính Thiên Chúa quyết định, khi đó cuộc sống của mỗi người sẽ gặt hái được niềm vui, bình an và hạnh phúc.

Năm thánh Người Lữ Hành Hy Vọng, chúng ta hướng nhìn lên Thiên Chúa trong niềm tin yêu và hy vọng, để nhờ ánh sáng đức tin soi chiếu, chúng ta nhận thấy giới hạn yếu đuối của mình để hoán cải mỗi ngày, để nhận được sự tha thứ, để nhận sứ mạng Thiên Chúa trao ban, để cuộc đời chúng ta trở nên người cộng tác với Thiên Chúa trong sứ mạng loan báo Tin Mừng tình thương và hy vọng. Amen.

Dominic Nguyễn Văn Thế SJ

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Chúa thương chọn chúng ta làm tông đồ để ra đi truyền giảng đạo thánh Chúa. Chúng ta hãy thành tâm cảm tạ Chúa và khẩn khoản nài xin:

1. “*Vì lời Thầy, con sẽ thả lưới*”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn vâng theo Thánh Ý, sống và thi hành sứ mạng với tâm hồn khiêm tốn và hân hoan, để mọi việc các ngài làm đều tôn vinh Chúa và đem lại lợi ích cho các linh hồn.

Chúng con cầu xin Chúa.

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

2. “*Này tôi là người thế nào là nhờ ơn Chúa*”. Xin cho các tín hữu hiểu được giá trị của ơn gọi Kitô hữu, để họ tích cực hơn trong việc trau dồi đời sống thiêng liêng, hầu đời sống của họ sẽ là lời mời gọi nhiều người đến với Chúa. **Chúng con cầu xin Chúa.**

3. “*Này con đây xin hãy sai con*”. Xin cho có nhiều bạn trẻ dù là sống trong ơn gọi hôn nhân hay độc thân, luôn quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi, hân hoan sống có ý nghĩa, để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. **Chúng con cầu xin Chúa.**

4. “*Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa*”. Xin cho các gia đình công giáo biết nhiệt thành cầu nguyện và góp sức cho công cuộc truyền giáo, nhất là biết xây dựng gia đình thành một cộng đoàn thánh thiện - yêu thương và làm chứng cho tình yêu cứu độ của Chúa. **Chúng con cầu xin Chúa.**

Chủ tế: Lạy Chúa, xin giúp chúng con vượt thắng được bản thân trong việc đóng đinh ý riêng vào Thánh Giá Chúa, để chúng con xây dựng Giáo hội nơi chúng con đang sống, thành một cộng đoàn yêu thương và hiệp nhất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. **Amen.**



CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Ngày 16 tháng 02

BÀI ĐỌC I: Gr 17, 5-8

Đáng nguyện rửa thay kẻ tin ở người đời; phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Chúa.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia.

Đức Chúa phán như sau: Đáng nguyện rửa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa! Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa, chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ, hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không một bóng người. Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trở sinh hoa trái.

Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 1

Đáp: *Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa.*

Xướng: Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhằm đi nhằm lại suốt đêm ngày.

Xướng: Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đứng mùa là hoa quả trở sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi cũng sẽ thành.

Xướng: Ác nhân đâu được vậy: chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 12. 16-20

Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Thưa anh em, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói: không có chuyện kẻ chết sống lại? Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì Đức Kitô cũng đã không. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.

Nhưng không phải thế! Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu.

Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG

Halleluia, Halleluia. Chúa nói: anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Halleluia.

TIN MỪNG: Lc 6, 17. 20-26

Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó. Khốn cho các người là những kẻ giàu có.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Một hôm, Đức Giêsu ở trên núi xuống cùng với Nhóm Mười Hai, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, có nhiều môn đệ của

Người, và đoàn lũ dân chúng đến từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tirô và Sidôn.

Thấy vậy, Đức Giêsu ngược mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các người là những kẻ giàu có, vì các người đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các người, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các người sẽ phải đói. Khốn cho các người, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các người sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các người khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế”.

Đó là Lời Chúa

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN
Ngày 16 tháng 02

Các Mối Phúc Thật

Bài tin mừng hôm nay là bài giảng khai mạc của Chúa Giêsu trong bối cảnh tin mừng theo thánh Luca. Thánh Luca cố tình sắp xếp bài giảng mà chúng ta vừa nghe hôm nay như bài giảng khai mạc của chương trình cứu độ nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của nội dung được nói đến ở đây. Ngang qua bài giảng về Các Mối Phúc Thật này, thánh Luca muốn giới thiệu cho chúng

ta thấy tư tưởng và đường lối hoạt động của Chúa Giêsu, thấy đích điểm mà Chúa Giêsu muốn hướng chúng ta đến qua việc đề cập đối xứng bốn mối phúc và bốn mối họa. Ở đây thánh Luca chỉ nói đến 4 mối phúc thay vì 8 mối phúc như thánh Mat-thêu (Mt5, 1-12): phúc thay ai nghèo khó, ai đang đói, ai đang phải khóc và ai bị ghét bỏ, loại trừ vì Chúa.

Ba mối phúc đầu tiên liên quan đến những bất hạnh của con người. Nghèo khó, đói, đau khổ là một phần của cuộc sống con người. Đức Phật đã thốt lên “đời là bể khổ”. Trong thế giới này nhìn đâu chúng ta cũng có thể thấy sự hiện diện của khổ đau. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu không có ý cho rằng nghèo đói, đau khổ là điều tốt. Bởi vì nếu như thế thì chúng ta không cần phải cố gắng vươn lên để làm gì vì càng nghèo khổ càng tốt vì càng được Chúa thương. Không phải như thế! Điều mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây là những con người đang đau khổ đó, họ sẽ có được hạnh phúc trong Nước Chúa. Những người không có gì để hy vọng thì chính Chúa sẽ là niềm hy vọng của họ. Những người không có gì sẽ được chính Nước Thiên Chúa là gia nghiệp. Có nghĩa là với niềm tin vào Chúa Giêsu, những đau khổ, những bi thương của cuộc đời này sẽ có một lối thoát. Niềm hy vọng của chúng ta là ở đây. Nếu không có Chúa phần đông nhân loại đang sống trong đau khổ sẽ kết thúc cuộc đời mình trong tuyệt vọng. Thiên Chúa không tạo ra đau khổ. Sách Sáng Thế Ký chương 1 cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa dựng nên mọi sự thật tốt đẹp. Chính tham vọng, sự kiêu căng và bất phục tùng của con người đã làm cho thế giới này ngập tràn khổ đau. Tuy nhiên, với niềm tin vào Chúa Giêsu, những khổ đau của chúng ta có được một cái kết tốt đẹp.

Mối phúc thứ 4 chính là mối phúc dành cho những người dám sống vì Nước Trời. Đây là mối phúc dành cho các ngôn sứ thật. Trở nên ngôn sứ có nghĩa là trở nên người đón nhận Lời Chúa và nói lại điều đó cho dân. Vì Lời Chúa lắm khi đi ngược lại với thị hiếu của con người nên các ngôn sứ thường hay bị người đời, đặc biệt những người có thế giá trong dân ghét bỏ, loại trừ. Nếu ai dám vượt qua mọi khó khăn tủi nhục vì Danh Chúa, người đó sẽ được lãnh mối phúc của những ngôn sứ. Đây là ơn gọi của tất cả chúng ta.

Thánh Luca đi xa hơn nữa khi đề cập đến 4 mối họa: khôn cho các người là những kẻ giàu có, những kẻ đang no nê, những kẻ đang vui cười và những kẻ đang được ca tụng. Bốn mối họa này đối xứng với 4 mối phúc bên trên.

Ba mối họa đầu tiên làm chúng ta cảm thấy khó hiểu. Ai chẳng muốn được giàu có, ai chẳng muốn no nê, ai chẳng thích vui cười nhưng ở đây những điều đó được xem là các mối họa. Chúng ta có thể hiểu về những mối họa này cũng giống như cách chúng ta suy nghĩ về các mối phúc. Sự giàu có, sự no đầy vật chất và niềm vui tự bản chất không phải là điều xấu. Nói đúng hơn nó là những điều tốt mà có lẽ tất cả chúng ta đang muốn đạt được. Tuy nhiên, vấn đề là nếu chúng ta chỉ tìm thỏa mãn ở những điều này thì chúng sẽ trở thành mối họa cho chúng ta. Cái nguy hiểm là của cải vật chất có nguy cơ làm chúng ta quên mất Chúa và khi đó đời chúng ta sẽ thật sự trở thành thảm họa. Kinh nghiệm thường ngày trong cuộc sống giúp chúng ta hiểu được điều này. Của cải, hạnh phúc trần thế vì không bền vững nên không thể là chỗ dựa cho chúng ta. Cho nên điều quan trọng là chúng ta sử dụng chúng như thế nào để không quên đi cái điểm tựa bền vững là chính Chúa. Vì Chúa là Đấng Trường Tồn nên chỉ có Ngài mới có thể là chỗ dựa cho chúng ta khi ở đời này và ngay cả đời sau.

Cuối cùng là mối họa dành cho các ngôn sứ giả. Nếu như những ngôn sứ thật vì nói lời Chúa nên bị ghét bỏ, bách hại thì các ngôn sứ thật lại được nhiều người yêu mến vì tuyên bố những điều hợp ý họ. Vì nói những điều hợp ý dân nên các ngôn sứ giả thường được ca tụng, tung hô. Nhưng chính vì thế họ sẽ bị án phạt vì đã không làm theo ý Chúa mà lại theo ý người đời. Cái họa của chúng ta là ở đó. Là khi chúng ta vì muốn làm hài lòng ai đó mà lại bỏ ngoài tai điều Chúa muốn chúng ta làm.

Tóm lại, Phúc hay họa là do chúng ta chọn lựa. Những niềm vui dễ đến thì cũng chóng qua. Nếu chúng ta chỉ bám vào chúng thì chắc chắn đời ta sẽ trở nên mối họa. Tin yêu và làm theo ý Chúa lắm khi đòi hỏi chúng ta dám chấp nhận hy sinh, chấp nhận quên mình quên đi những mối lợi lộc đến từ thế gian nhưng chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc thật. Khôn ngoan và can đảm để lựa chọn hạnh phúc thật với Chúa là ơn mà chúng ta cần cầu xin từng ngày.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Chúa hứa ban hạnh phúc thiên đàng cho những ai tin cậy Người. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện:

1. *“Phúc thay cho người tin tưởng vào Chúa”* Xin cho Hội Thánh được Chúa luôn phát triển theo thánh ý của Chúa, cho các Đấng bậc trong Hội thánh luôn biết cậy trông vào Chúa, để thực thi những đòi hỏi của Tin Mừng, hầu trở nên dấu chỉ sống động của Nước Trời giữa lòng trần thế. **Chúng con cầu xin Chúa.**

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

2. *“Nếu Đức Kitô không sống lại, thì lòng tin của anh em cũng là hão huyền”*. Xin cho những người anh chị em chưa nhận biết Chúa được ơn đức tin vào Đức Kitô phục sinh; hầu các hoạt động của họ trong xã hội mang đậm tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa, nhằm mưu tìm hạnh phúc cho mọi người. **Chúng con cầu xin Chúa.**

3. *“Phúc cho các người là những kẻ nghèo khó”*. Xin cho các Kitô hữu đang sống và làm việc mưu sinh ở đất khách quê người, không đánh mất khát vọng Nước Trời, biết tìm đến lương thực thiêng liêng và biết sống theo tinh thần Tám Mối Phúc thật, yêu thương và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. **Chúng con cầu xin Chúa.**

4. *“Phúc cho những ai bây giờ phải khóc lóc, vì sẽ được vui cười”*. Xin cho những ai đang khổ đau nơi thân xác hoặc tâm hồn biết kết hợp khổ đau đời mình với Đức Kitô chịu đóng đinh, để đức tin thêm vững mạnh và lòng cậy trông vào ơn cứu độ Chúa thêm vững vàng. **Chúng con cầu xin Chúa.**

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con chỉ trở nên môn đệ đích thực của Chúa, khi chúng con tuân giữ trọn vẹn lề luật của Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con mãi mãi tin yêu và sống theo luật Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. **Amen.**



CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

Ngày 23 tháng 02

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23

Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, nhưng con đã không muốn tra tay.

Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ nhất.

Hồi ấy, vua Saolê lên đường và xuống sa mạc Díp, cùng với ba ngàn quân tinh nhuệ của Israel, để tìm bắt ông Đavít trong sa mạc Díp. Đang đêm, ông Đavít và ông Avisai đến chỗ quân binh. Vua Saolê đang nằm ngủ trong trại binh, cây giáo của vua cắm xuống đất, ở phía đầu vua, còn ông Ápnê và quân binh thì nằm chung quanh. Ông Avisai nói với ông Đavít: “Hôm nay Thiên Chúa đã nộp kẻ thù của cậu vào tay cậu. Bây giờ xin cho cháu dùng giáo ghim nó xuống đất, một nhát thôi; cháu không cần đâm nhát thứ hai” Ông Đavít nói với ông Avisai: “Đừng giết vua! Có ai tra tay hại đáng Đức Chúa đã xúc dầu tấn phong mà vô sự đâu?” Ông Đavít lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu vua Saolê, rồi cả hai người ra đi. Không ai thấy, không ai hay, không ai thức dậy. Họ đều ngủ cả, vì Đức Chúa đã cho một giấc ngủ mê ập xuống trên họ.

Ông Đavít đi sang phía bên kia và đứng trên đỉnh núi, ở đằng xa; có một khoảng cách lớn giữa họ. Ông Đavít nói: “Cây giáo của đức vua đây. Một trong các đầy tớ hãy sang mà lấy. Xin Đức Chúa thưởng công cho mỗi người tùy theo sự công chính và lòng trung thành của họ: hôm nay Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, nhưng con đã không muốn tra tay hại đáng Đức Chúa đã xúc dầu tấn phong”.

Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 102

Đáp: *Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.*

Xướng: Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

Xướng: Chúa tha cho người muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật người. Cứu người khỏi chôn vùi đáy huyết, bao bọc người bằng ân nghĩa với lượng hải hà.

Xướng: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm.

Xướng: Như đồng đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 15, 45-49

Như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Thưa anh em, con người đầu tiên là Ađam được dựng nên thành một sinh vật, còn Ađam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí; loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó. Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất; còn người thứ hai thì từ trời mà đến. Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra, còn những kẻ thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến. Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến.

Đó là Lời Chúa

TUNG HÔ TIN MỪNG

Halleluia, Halleluia. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Halleluia.

TIN MỪNG: Lc 6, 27-38

Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy cho, ai lấy gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dần, đã lác và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.

Đó là Lời Chúa

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN
Ngày 23 tháng 02

YÊU THƯƠNG KẼ THÙ

Bài đọc I:

Vua Sa-un dẫn một đạo quân đi lùng bắt Đavít. Một đêm, Sa-un nằm ngủ trong trại thì Đavít đột nhập vào. Người tùy tùng của Đavít thấy đây là dịp may, nên xui Đavít giết chết Sa-un. Nhưng Đavít không nghe theo. Ông chỉ lấy cây giáo của Sa-un mà thôi. Cách hành xử của ông Đavít cho thấy ông xứng đáng được Thiên Chúa thưởng công vì sự công chính và lòng trung thành (x. 1 Sm 26,23). Trả thù dường như là một phản ứng tự nhiên của con người khi bị xúc phạm hay bị đe dọa, nhưng vượt thắng được hành động trả thù mới là phẩm chất của con cái Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa, Đấng ban sự sống, mới có quyền quyết định trên sự sống và cái chết của con người.

Bài đọc II:

Đức Kitô Phục Sinh thay đổi thân phận con người từ tình trạng giống Adam đầu tiên, chỉ có **sinh khí** và bởi đất mà ra, trở nên con người có **thần khí**, vì được chia sẻ sự sống thần linh của Đức Kitô. Con người không thể tránh khỏi cái chết nhưng có thể mặc lấy sự sống bất diệt của Đức Kitô khi sống theo lời Người và nên một với Người nhờ bí tích Thánh Thể. Đức Kitô Phục Sinh thật là niềm hy vọng lớn lao và là cùng đích viên mãn cho mọi Kitô hữu.

Tin Mừng:

Thông thường, chúng ta chia người khác ra làm nhiều hạng và đối xử tùy theo mối quan hệ với họ. Điều này cũng phù hợp với lý trí vốn đòi hỏi sự công bình, nên luật Mô-sê dạy “*mắt đền mắt, răng đền răng...*” Đây cũng là tiến bộ lắm rồi, vì nó ngăn ngừa không cho trả thù cách vô độ, vẫn còn hơn kiểu “*tru di tam tộc!*”

Đức Giê-su lại xoá bỏ nguyên tắc “*ăn miếng trả miếng*”. Ngài đòi hỏi các môn đệ phải khước từ báo oán, phải tha thứ, yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù nữa. Cứ lý mà xét, thì lời dạy bảo của Đức Giê-su thật chói tai cả về từ ngữ lẫn nội dung mà từ ngữ chuyên đạt. **Chẳng lẽ Ki-tô giáo lại dạy con người cách sống nhu nhược, bệnh hoạn và chịu khuất phục trước kẻ ác?** Không phải thế!. Cần

nắm bắt cho được tinh thần của Lời Chúa. Tinh thần ấy là lòng yêu thương không biên giới, không phân biệt bạn thù, nhưng hướng tới mọi người ở mức độ tuyệt đối. Bởi vì, mức độ của tình yêu là yêu thương không mức độ. (Dimensions de la charité) (chiều kích của đức ái).

Tình thương ấy bắt nguồn từ đâu ? Tin Mừng trả lời: Đó là tình thương của Chúa Cha, *Đấng cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt.*

Tình thương ấy tỏ hiện nơi Chúa Con, với lời cầu xin tha thứ trên thập giá. Như vậy, Đức Ki-tô không chỉ dạy lý thuyết mà còn dạy những điều mà chính Ngài đã sống và truyền lại cho ta như một kinh nghiệm. Kinh nghiệm yêu thương tha thứ ấy được uỷ thác cho ta tiếp tục thực hiện, để một mặt phá vỡ cái vòng luẩn quẩn của sự báo thù, *ăn miếng trả miếng*. Mặt khác, giúp ta dần dần trở nên hoàn thiện như cha trên trời là Đấng hoàn thiện.

Gợi ý suy nghĩ:

1-Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ của Người thoát ra khỏi lối sống tính toán theo kiểu thế gian mà sống theo những tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Là con cái của một Thiên Chúa nhân từ, hay thương xót và quảng đại thứ tha, người môn đệ cũng được mời gọi theo gương Thầy Giêsu sống trao ban cách quảng đại, rộng lượng thứ tha và yêu thương cả những người mình không ưa thích.

2- Yêu thương tha thứ phải được định hướng và soi dẫn bởi sự thật. Không có sự thật thì tình thương trở thành mù quáng. Yêu hoa, không có nghĩa là yêu luôn cả những con sâu ẩn núp trong hoa. Đức Ái Ki-tô giáo đòi hỏi phải đấu tranh tích cực để khử trừ tội ác và cứu vớt con người, biến kẻ thù thành anh em, biến con người thành con Chúa. Đó là lý tưởng phải phấn đấu suốt cuộc đời.

3-Càng sống nhân hậu với hết mọi người, trao ban mà không tính toán, và tha thứ cách vô điều kiện, người Kitô hữu càng trở nên giống Thiên Chúa, Đấng sẽ ân thưởng cách dư tràn cho những ai sống theo đường lối của Người.

4-Việc thực hành lề luật phải được hướng dẫn bởi tình thương. Có như vậy, thì lề luật mới không trở thành rào cản, nhốt kín ta trong sự an toàn giả hiệu, nhưng sẽ là cột mốc chỉ đường, dẫn ta đến chỗ sống chan hoà với Chúa và với anh em.

Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim bao dung, độ lượng và cảm nghiệm được tình yêu sâu xa của Chúa, để chúng con thật tình tha thứ cho nhau. Amen.

Gabriel Dương Văn Quốc Tiến.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Thiên Chúa là Cha nhân lành hằng thương yêu cứu giúp kẻ dữ cũng như người lành. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin:

1. “*Các con hãy ăn ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ*”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết sống xứng đáng với thiên chức Chúa tuyển chọn và sự trọng kính của tha nhân, để đời sống thánh thiện, lòng nhân từ của các ngài luôn tôn vinh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. **Chúng con cầu xin Chúa.**

ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

2. “*Có ai đưa tay phạm đến Đấng Chúa đã xức dầu mà vô tội đâu*”. Xin cho những người đang chống đối và quay lưng lại với Thiên Chúa, biết thức tỉnh và dừng lại những hành vi và lời nói phạm Thánh của mình, biết quý trọng, yêu mến và cộng tác với Hội Thánh Chúa hầu được ơn cứu rỗi. **Chúng con cầu xin Chúa.**

3. “*Các con hãy yêu thương kẻ thù*”. Xin cho các sắc tộc, các tôn giáo biết đón nhận lẫn nhau, chung sống hòa bình trong tinh thần tôn trọng và cộng tác, để không còn ai chịu đau khổ vì những cuộc xung đột sắc tộc và tôn giáo. **Chúng con cầu xin Chúa.**

4. “*Chúa sẽ báo đáp mỗi người tùy theo sự công minh và thành tín*”. Xin cho mỗi người chúng ta luôn nhiệt thành phụng sự Chúa, hết lòng yêu mến tha nhân và nỗ lực hoàn thiện bản thân, vì tin vào phần thưởng đời đời lớn lao Chúa dành cho những ai yêu mến Người. **Chúng con cầu xin Chúa.**

Chủ tế: Lạy Chúa, thánh Phaolô đã nói: “Ai yêu người thì đã chu toàn lề luật” Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp chúng con có thể chân thành yêu thương hết thảy mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. **Amen.**

Lá Thư MỤC VỤ



Anh chị em rất thân mến

Là những người Việt Nam sống xa quê hương, chúng ta luôn nhớ đến quê nhà, với những kỷ niệm thật đẹp của thời thơ ấu, đặc biệt những ngày cuối năm và tết nguyên đán: những bộ áo quần mới, những đồng tiền lì xì, những tiếng kêu lóc lác của bầu cua, cá ngựa, mọi người đón tết trong tình thương yêu và sự bình an v.v... Hôm nay mùa xuân lại về trên quê hương đất nước chúng ta, một mùa xuân xem ra không mấy hạnh phúc vì tình hình kinh tế xuống dốc, không có công ăn việc làm, kèm theo những luật lệ bất công, vô lý đè nặng trên dân chúng.

Chính phủ Việt Nam luôn tìm cách tuyên truyền, tô vẽ trước mặt thế giới một nước Việt Nam phát triển, tự do, công bằng để ăn mày viện trợ, kêu gọi đầu tư và khuyến khích du lịch. Song song với chiến dịch tuyên truyền đó, thì đảng cộng sản lại áp dụng trong nước một chính sách độc tài ngu xuẩn với những luật lệ bóp chết tự do, sáng kiến của người dân, làm cho người dân chỉ còn là một tập thể nô lệ không hơn không kém cho một guồng máy độc tài, chỉ biết hối lộ tham nhũng. Ví dụ điển hình là luật giao thông mới được ban hành và áp dụng trong mấy ngày qua tại Sài Gòn đã gây ra bất ổn trật tự xã hội, xáo trộn đời sống dân chúng và gây biết bao nhiêu khó khăn cho toàn thể dân chúng.

Luật pháp là một công cụ giúp cho người dân có một cuộc sống ổn định, bình an và hạnh phúc, luật lệ được dùng để bảo vệ trật tự công cộng, làm cho người dân yên tâm sống và làm việc trong sự hài hòa. Ngược lại, chính quyền Việt Nam đã tìm hết mọi cách để tạo ra những bộ luật giết chết tự do, sáng kiến của dân chúng, làm cho cuộc sống của họ trở nên bần cùng, để chính quyền dễ kiểm soát và cai trị hơn.

Chúng ta, những người Việt sinh sống tại Nhật hay tại hải ngoại, lâu lâu chúng ta mới có dịp về Việt Nam, chúng ta dễ dàng bị ảo tưởng khi thấy thành phố Sài Gòn, Nha Trang hay Đà Nẵng cũng có những tòa nhà chọc trời, những địa điểm ăn chơi, du lịch, và chúng ta có cảm tưởng đất nước Việt Nam đã giàu có, tự do không thua gì Nhật Bản hay một quốc gia phát triển nào trên

thế giới. Nhưng nếu chúng ta có một cái nhìn chính xác và quan sát đời sống của người dân, chúng ta sẽ thấy dân chúng thật vất vả, chẳng mấy ai có thời gian, tiền bạc để có thể có một cuộc sống tự do, thoải mái, được hưởng thụ một cách chính đáng những kết quả của lao công do mình làm ra, như dân chúng ở các quốc gia khác; và chúng ta cũng tự hỏi: nếu Việt Nam đã tự do, giàu có như Nhật, Mỹ, thì tại sao hầu hết, ngay cả tất cả người trẻ, nếu có điều kiện, đều tìm cách đi làm việc ở Nhật, Đại Hàn, Âu châu và Mỹ?

Vào những ngày tết nguyên đán, khi nhớ về cha mẹ, những người thân của chúng ta đang ở trong nước, chúng ta tạ ơn Chúa đã cho chúng ta một tổ quốc, một gia đình, chúng ta biết ơn cha mẹ và các vị ân nhân đã dày công dưỡng dục chúng ta, đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho quê hương đất nước chúng ta, xin cho tổ quốc Việt Nam sớm được thực sự tự do, xin cho các nhà cầm quyền biết thương dân, yêu nước, và biết tìm hết mọi khả năng để làm cho Việt Nam trở lại xinh đẹp, hiền lành, hiếu khách như trước năm 1975. Xin cho người dân Việt sớm có được một cuộc sống ổn định, thịnh vượng trong sự được tôn trọng và được hưởng mọi quyền lợi chính đáng của một con người theo quy định của nhân quyền thế giới.

Ngày 12 tháng 1 vừa qua, trong thánh lễ do Đức Giám Mục Giáo Phận Oita chủ tế tại nhà nguyện của Dòng kín Trappist Ajmu, Oita-Ken, 3 sơ Maria Đôminica Hằng, Sơ Gabriela Luong và sơ Cécilia Mai đã được khấn trọn đời. Xin chúc mừng 3 sơ và xin Thiên Chúa, Đấng đã chọn 3 sơ làm hiền thê, ban cho quý sơ sức khỏe, ơn lành để tiếp tục sống ơn gọi chiêm niệm để cầu nguyện cho Giáo Hội và mọi người trong sự âm thầm lao động và chiêm niệm.

Vào ngày 24 tháng 2, Giáo Đoàn sẽ có thêm một tân phó tế, đó là thầy Ân, Dòng Tên, sẽ được Đức Cha Andre Lembo, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Tokyo, truyền chức phó tế tại nhà thờ thánh Ignatio, Yotsuya, Tokyo. Xin chân thành chúc mừng và tạ ơn Chúa với thầy, Giáo Đoàn luôn đồng hành với thầy trong hành trình chuẩn bị chịu chức linh mục. Xin Đức Kitô, Linh Mục đời đời, ban cho thầy thật nhiều niềm vui để thầy luôn quảng đại phục vụ dân Chúa.

Trong Năm Thánh hy vọng này, xin cho chúng ta biết lợi dụng thời gian, mọi hoàn cảnh để sống một cách xứng đáng hồng ân Chúa ban, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong buổi tiếp kiến đầu tiên của Năm Thánh vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 01, Đức Thánh Cha Phanxicô đã định hình Năm

Thánh như một khoảnh khắc ân sủng, một lời mời gọi "bắt đầu lại": “Chúng ta hãy bắt đầu lại từ bản chất độc đáo này của Thiên Chúa, điều đã tỏa sáng trong Chúa Giêsu và giờ đây ràng buộc chúng ta phải phục vụ, yêu thương trong tình huynh đệ, thừa nhận mình nhỏ bé. Và nhìn thấy những người nhỏ bé nhất, lắng nghe họ và trở thành tiếng nói của họ. Đây chính là khởi đầu mới, Năm Thánh của chúng ta!”

Xin cho năm thánh hy vọng này giúp chúng ta hy vọng ngay cả trong những lúc đau khổ, thử thách, vì Đức Giêsu đã chiến thắng sự chết, chiến thắng tội lỗi, đã phục sinh và đang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, và Ngài là niềm hy vọng của chúng ta.

Kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em một năm mới Quý Ty bình an, Năm Thánh tràn đầy ơn Chúa, thánh và luôn hy vọng. Hẹn gặp anh chị em trong các thánh lễ tiếng Việt. Tôi luôn cầu nguyện cho anh chị em.

*Linh Mục của anh chị em
P.M. Nguyễn Hữu Hiến*



TIN NHÓM CHIA SẺ LỜI CHÚA

Trong tháng 01/2025, Nhóm đã nhận được học bổng giúp cho các trẻ em nghèo hiếu học tại Việt Nam niên khóa 2025-2026 của quý vị ân nhân sau đây:

- Hoài-Hiếu (Takatori, Kobe) giúp mười em: 100.000 yen
- AC Linh-Dung (Takatori, Kobe) giúp một em: 10.000 yen

Thay mặt cho các trẻ em bất hạnh tại quê nhà, Nhóm CSLC xin chân thành biết ơn các cộng đoàn, các ban đại diện, các Nhóm và tất cả quý vị ân nhân đã quảng đại chia sẻ, hầu xoa dịu những đau khổ và thiếu thốn của các em. Đây cũng là một hình thức giúp đỡ và xây dựng Giáo Hội cũng như tổ quốc Việt Nam.

Ước mong quý vị sẽ tiếp tục quảng đại tiếp tay với Nhóm trong công tác bác ái này. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa chúc lành cho quý vị.

Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa

KINH NĂM THÁNH 2025

23/12/2024

Đây là Kinh Năm Thánh 2025 được Đức Giáo hoàng Phanxicô soạn. Bản dịch Việt ngữ do Linh mục Giuse Lê Công Đức, PSS thực hiện và đã được Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phê chuẩn.

KINH NĂM THÁNH 2025

Lạy Cha trên trời,

Xin cho ơn *đức tin* mà Cha ban tặng chúng con
trong Chúa Giêsu Kitô, Con Cha và Anh của chúng con,
cùng ngọn lửa *đức ái* được thắp lên trong tâm hồn chúng con bởi Chúa
Thánh Thần,
khởi dậy trong chúng con niềm *hy vọng* hồng phúc hướng về Nước Cha trị
đến.

Xin ân sủng Cha biến đổi chúng con
thành những người miệt mài vun trồng hạt giống Tin Mừng.
Ước gì những hạt giống ấy
biến đổi từ bên trong nhân loại và toàn thể vũ trụ này,
trong khi vững lòng mong đợi trời mới đất mới,
lúc mà quyền lực Sự Dữ sẽ bị đánh bại,
và vinh quang Cha sẽ chiếu sáng muôn đời.

Xin cho ân sủng của Năm Thánh này
khởi dậy trong chúng con, là *Những Người Lữ Hành Hy Vọng*,
niềm khao khát kho tàng ở trên trời.
Đồng thời cũng làm lan tỏa trên khắp thế giới
niềm vui và sự bình an của Đấng Cứu Chuộc chúng con.
Xin tôn vinh và ngợi khen Cha là Thiên Chúa chúng con,
Cha đáng chúc tụng mãi muôn đời. Amen.

Đức Giáo hoàng Phanxicô

(Bản dịch Kinh Năm Thánh đã được Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn phê chuẩn)

CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO

Chuyện đời:

Tổng Thống tiên khởi của Hoa Kỳ George Washington (1732 - 1799) là con trai cả trong gia đình gồm sáu người con. Một trong những nhà anh hùng của nền độc lập Hoa Kỳ, ông thường được đề cao là người con hiếu thảo đối với mẹ. Sau những trận chiến cam go nơi sa trường, sau những cuộc họp căng thẳng với các chính khách, sau những công việc bề bộn của một nguyên thủ quốc gia, ông vẫn dành cả tiếng đồng hồ về nhà thăm người mẹ hiền và trò chuyện với bà nhiều giờ liền. Một hôm, thấy con đã vất vả công việc quốc gia, lại còn mất nhiều thời giờ thăm viếng, an ủi mình, bà mẹ mới hỏi: “Tại sao con lại chịu khó và mất thời giờ như vậy để ngồi bên cạnh mẹ?”

Vị Tổng thống vĩ đại của nước Mỹ đã trả lời: “Thưa mẹ, ngồi bên cạnh để lắng nghe mẹ nói, không phải là một việc mất giờ. Bởi vì, sự thanh thản và lòng nhân hậu của mẹ đã giúp con vui sống”.

Mẹ Tổng thống George Washington qua đời vì bệnh ung thư, khi ông đắc cử tổng thống. Bà chỉ sống vồn vẹn bốn tháng trong thời gian ông làm tổng thống. Trong buổi lễ nhậm chức, cuộc diễu hành tại Philadelphia được diễn ra, tổng thống George Washington đã dừng lại tại Fredericksburg để nhận lời chúc lành sau cùng của mẹ ông. Tổng thống George Washington đã lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ trong suốt hai nhiệm kỳ. Vào ngày từ giã cõi đời, trong bài diếu văn, ông được vinh danh là “người tiên phong trong trận chiến oai hùng, người tiên khởi xây dựng hoà bình, và là người đầu tiên trong lòng dân tộc”.

Chuyện đạo:

Thánh Giáo hoàng Gio-an 23 kể lại một kinh nghiệm độc đáo của đời mình như sau: “Lúc tôi mới được bầu làm Giáo hoàng để lãnh đạo Giáo Hội hoàn vũ, tôi rất lo lắng và sợ hãi trước một trách nhiệm quá lớn lao và nặng nề như vậy. Nhưng một đêm kia, trong giấc ngủ chập chờn không yên, tôi nghe có tiếng nói nhắc bảo tôi: “Này Gio-an, đừng tự xem mình là quan trọng!”

Tôi choàng tỉnh dậy, ngẫm nghĩ thấm thía về ý nghĩa giấc mơ đó. Và kể từ đạo ấy, tôi đã cố gắng áp dụng câu nói này trong đời tôi, trong mọi công việc của Giáo Hội mà tôi phải giải quyết mỗi ngày: Đừng tự xem mình là quan trọng! Và thật vậy, tôi đã ăn ngon, ngủ yên như trước khi được chọn làm Giáo hoàng.

Lm. Xuân Hy Vọng

GIA ĐÌNH NHƯ MỘT BẦU TRỜI

“Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem để tiến dâng cho Chúa”(Lc 2,22).

Qua câu Lời Chúa này, chúng ta thấy có Ông Giu-se, bà Ma-ri-a và người Con, tức là Đức Giê-su. Ba vị này làm nên Gia Đình Thánh. Gọi là Gia Đình thánh, vì trong gia đình này có ba vị thánh. Đó là Thánh Giu-se, Thánh Ma-ri-a và Đức Giê-su là Chúa các vị thánh.

Sở dĩ các Ngài trở thành những Vị Thánh là do các Ngài đã thực hành ý muốn cứu độ của Thiên Chúa. Ông Giu-se là Thánh vì đã vâng theo thánh ý Chúa mà đón Ma-ri-a vợ mình về nhà mình. Vì ông Giu-se muốn bỏ Ma-ri-a cách kín đáo, khi thấy Ma-ri-a có thai(x. Mr 1,19-21). Bà Ma-ri-a thì vâng lời Sứ Thần truyền, mà cuu mang Đấng Cứu Thế, dù không biết đến chuyện vợ chồng(x. Lc 1, 34;38). Còn Đức Giê-su thì vâng Lời Chúa Cha, xuống thế làm người: Lạy Cha, này Con xin để thì hành Thánh ý Cha(x. Dt 10-,7)

Chúng ta cùng tìm hiểu về Gia Đình trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Theo sách Giáo Lý Công Giáo thì, “Hôn nhân và gia đình được thiết lập trên sự ưng thuận của đôi vợ chồng, nhằm vào ích lợi của họ cũng như vào việc sinh sản và giáo dục con cái. Tình yêu vợ chồng và việc sinh sản con cái tạo ra những tương quan nhân vị và những trách nhiệm hàng đầu giữa những phần tử trong gia đình”(x. GLCG, số 2201). Đó chính là bản chất của gia đình trong ý định của Thiên Chúa.

“Vợ chồng và con cái tạo thành một gia đình. Gia đình tự hình thành và có trước công quyền. Người ta xem gia đình là nền tảng để từ đó xác định những tương quan khác trong thân tộc”(x. GLCG, số 2202).

“Khi tạo dựng nên người nam và người nữ, Thiên Chúa đã thiết lập gia đình và đặt nền tảng cơ bản cho nó. Các phần tử trong gia đình đều bình đẳng về nhân phẩm. Vì lợi ích chung của các phần tử và của xã hội, gia đình có một số trách nhiệm, quyền lợi và bổn phận”(x. GLCG, số 2203).

Bây giờ chúng ta nói riêng về Gia Đình Ki-tô giáo.

“Gia đình Ki-tô giáo bày tỏ và thể hiện một cách đặc biệt sự hiệp thông với Hội Thánh, vì lẽ đó...phải được coi là một “Hội Thánh tại gia”; là một cộng đoàn đức tin, đức cậy và đức mến. Tân Ước cho thấy tầm quan trọng đặc biệt trong Hội Thánh”(x. GLCG, số 2204).

Tâm quan trọng đặc biệt đó là: “Gia Đình Ki-tô giáo là một hiệp thông nhân vị; là dấu chỉ và hình ảnh của sự hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Việc sinh sản và giáo dục con cái phản ánh công trình sáng tạo

của Chúa Cha. Gia đình được mời gọi tham dự vào sự cầu nguyện và hy tế của Đức Ki-tô. Kinh nguyện hằng ngày và chăm đọc Lời Chúa cùng cố đức mến trong gia đình. Gia đình Ki-tô giáo mang sứ mạng truyền giáo là loan báo Tin Mừng”(x. GLCG, số 2205).

“Những mối tương quan trong gia đình đưa tới cảm nghĩ, những tình nghĩa, những sở thích, những quyền lợi giống nhau nhất là việc biết tôn trọng lẫn nhau. Gia đình là một cộng đoàn ưu việt được mời gọi để thực hiện “sự đồng tâm nhất trí giữa vợ chồng và sự ân cần cộng tác của cha mẹ trong việc giáo dục con cái”(x. GLCG, số 2206).

Có thể nói, trong gia đình Ki-tô giáo, mọi người đều giúp nhau nên thánh qua việc chu toàn các bổn phận.

Bổn phận của con cái.

Bổn phận của con cái là lòng tôn kính hay hiếu thảo. “Lòng tôn kính của con cái đối với cha mẹ, phát xuất từ sự biết ơn đối với những người đã cho chúng được sống và nhờ tình yêu và công lao của họ, giúp chúng lớn lên về tầm vóc, khôn ngoan và ân sủng: “Hãy hết lòng tôn kính cha con và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục, sinh thành, công ơn ấy con lấy chi đền đáp cho con” (x. GLCG, số 2215).

“Điều răn thứ tư còn cho những người con đã trưởng thành biết trách nhiệm của họ đối với cha mẹ, về vật chất cũng như tinh thần, khi các ngài già yếu, bệnh tật, cô đơn hay hoạn nạn”(x. GLCG, số 2218). “Lòng hiếu thảo tạo bầu không khí thuận hòa trong đời sống gia đình, ảnh hưởng đến các mối tương quan giữa anh chị em. Lòng hiếu thảo sưởi ấm bầu khí gia đình” nữa(x. GLCG, số 2219).

Ngày nay, chúng ta thấy, lòng hiếu thảo này dường như không còn, vì nặng về kinh tế, nặng về tiền của, nên gia đình trở thành “đầu sôi lửa bỏng”, vì tiền của mà anh chị em mà sát phạt lẫn nhau, thậm chí còn sát phạt của cha mẹ mình nữa. Thực tế, đã có bà nào đó, vì cha mẹ chia gia tài không đồng đều đã dùng xăng đốt nhà mẹ, đốt chị em, đốt cả mẹ và xui sao cháy luôn cả chính mình. Kết cục, người đốt đó bị chết cháy trước. Tiền của đâu không thấy, chỉ thấy mất mạng và nằm gọn trong hũ cốt.

“Các Ki-tô hữu còn phải biết ơn những người đã giúp mình lãnh nhận đức tin; lãnh nhận ân sủng bí tích Thánh Tẩy và sống đời thánh hiến trong Hội Thánh. Những người này có thể là cha mẹ đẻ, cha mẹ thiêng liêng; các thành viên trong gia đình; các vị mục tử, các giáo lý viên hay bạn bè,...”(x. GLCG, số 2220).

Bổn phận của cha mẹ.

“Tình yêu vợ chồng không chỉ triển nở qua việc sinh con, mà còn qua việc giáo dục đời sống luân lý và tâm linh cho chúng nữa. “Vai trò của cha mẹ trong

việc giáo dục quan trọng đến nỗi không gì thay thế được. Quyền và bổn phận giáo dục con cái là quyền và bổn phận căn bản, bất khả nhượng”(x. GLCG, số 2221).

Ngày nay, cũng vì miếng cơm manh áo mà nhiều người cha, người mẹ giao con mình cho người khác khi chúng được 3 hay 6 tháng tuổi. Kết cục là con cái lớn lên không cảm thấy được tình yêu thương gần gũi với cha mẹ và chắc chắn lòng hiếu thảo cũng không có được. Tiền của bao nhiêu chúng cũng phá hết; để rồi cuối đời, hết tiền, hết của lại mất cả con cái, tay trắng vẫn hoàn trắng tay.

“Cha mẹ phải là những người đầu tiên có trách nhiệm giáo dục con cái, họ thể hiện trách nhiệm này qua việc xây dựng một mái ấm gia đình, dựa trên tình âu yếm, lòng tha thứ, tôn trọng lẫn nhau, chung thủy và tinh thần phục vụ vô vị lợi. Mái ấm gia đình là nơi thích hợp giáo dục các đức tính. Nơi đây, con cái biết hy sinh, phán đoán lành mạnh, tự chủ, là những điều kiện cho tự do đích thực. Cha mẹ phải dạy cho con cái biết “coi trọng các chiều kích tâm linh hơn là những gì thuộc thể lý và bản năng”. Cha mẹ có trách nhiệm quan trọng là phải nêu gương cho con cái, khi biết nhìn nhận những thiếu sót của mình trước con cái. Có như thế cha mẹ mới có uy tín hơn để hướng dẫn và sửa dạy con cái mình”(x. GLCG, số 2223).

“Cha mẹ phải xem con cái mình như những người con của Thiên Chúa và tôn trọng chúng như những nhân vị. Họ phải dạy cho con cái biết chu toàn luật Thiên Chúa bằng cách chính họ cũng cho thấy mình vâng thánh ý Cha trên trời”(x. GLCG, số 2222).

“Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ tôn trọng và yêu thương chúng qua việc chăm sóc và lưu tâm dưỡng dục, đáp ứng những nhu cầu thể xác và tâm linh của chúng. Khi chúng lớn lên, cha mẹ tôn trọng và tận tụy giáo dục con cái biết sử dụng lý trí và tự do”(x. GLCG, số 2228).

Nhất là “Cha mẹ phải giáo dục đức tin cho con cái ngay từ tuổi ấu thơ. Việc giáo dục này khởi đầu ngay khi các phần tử trong gia đình giúp nhau lớn lên trong đức tin, nhờ chứng từ của một đời sống đạo phù hợp với Tin Mừng. Việc dạy giáo lý trong gia đình đi trước, đồng hành và làm phong phú thêm các hình thức giáo dục đức tin khác. Cha mẹ có sứ mạng dạy cho con cái biết cầu nguyện và khám phá ra ơn gọi làm con Thiên Chúa” hay ơn gọi tu trì(x. GLCG, số 2226).

Quả thật, khi chu toàn bổn phận làm cha làm mẹ, thì người cha sẽ nên như Mặt Trời của gia đình; người mẹ như mặt trăng của gia đình; và khi chu toàn bổn phận làm con, những người con sẽ nên như những vì sao của gia đình. Một gia đình như thế như là một bầu trời, ban ngày có mặt trời chiếu sáng; ban đêm có ánh trăng thanh và có muôn vì sao lấp lánh. Ngày đêm đáp đối, các thành viên giúp nhau nên thánh; làm nên một gia đình thánh, như Thánh Gia vậy.

Lm. Bosco Dương Trung Tín

MỎ NEO CỦA TA

“Khi thấy con, hai ông bà sùng sốt và mẹ Người nói với Người: Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế. Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con” (Lc 2,48).

Hôm nay, cùng Giáo Hội hoàn vũ, chúng ta mừng kính lễ Thánh Gia Thất. Gia đình thánh này có Thánh Giu-se, Đức Ma-ri-a và Đức Giê-su. Dù là gia đình thánh đi nữa, trong cuộc sống gia đình cũng có vấn đề xảy ra. Ví dụ như việc thánh Giu-se và Đức Ma-ri-a lạc mất con và phải lặn lội tìm kiếm. Dù lúc đó thánh Giu-se và Đức Ma-ri-a chưa hiểu biết về công việc của Đức Giê-su, nhưng Đức Ma-ri-a đã “ghi nhớ tất cả những sự ấy trong lòng”; còn “Đức Giê-su thì trở về Na-gia-rét và vâng phục các ngài”(x. Lc 2,51).

Thế đấy, Gia đình thánh mà còn như thế huống hồ là mỗi gia đình chúng ta. Có vấn đề, nhưng chúng hy vọng sẽ có cách giải quyết sao cho êm thấm và có hiệu quả, đem lại hạnh phúc cho gia đình cũng như cho mỗi thành viên trong gia đình.

Hôm nay, mỗi Giáo phận trên toàn thế giới sẽ cử hành nghi thức khai mạc Năm Thánh 2025. Chủ đề của Năm Thánh 2025 là : “Người hành hương hy vọng”. Theo Đức Phan-xi-cô thì: “Mọi người đều biết hy vọng là gì. Trong tâm hồn của mỗi người, niềm hy vọng ngự trị như sự khao khát và chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến, dù chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao. Mặc dù vậy, sự không chắc chắn về tương lai, đôi khi gây ra những cảm xúc trái ngược: từ tin tưởng, tự tin đến e ngại; từ thanh thản đến lo lắng; từ xác tín chắc chắn đến lưỡng lự, nghi ngờ. Chúng ta thường gặp những người bi quan và chán nản và hoài nghi về tương lai, như thể không có gì có thể mang lại cho họ hạnh phúc. Đối với tất cả chúng ta, ước gì Năm Thánh là cơ hội để đổi mới trong niềm hy vọng. Lời Chúa giúp chúng ta tìm ra lý do cho niềm hy vọng đó”(Trích Tông Sắc “Hy vọng không làm thất vọng”, số 1).

Hình ảnh đặc biệt về cây thánh giá có cái mỏ neo trong Lô-gô. “Thánh giá không ở thể tĩnh mà ở thể động; hướng về và gặp gỡ nhân loại, như thể không muốn bỏ rơi nhưng cung cấp sự chắc chắn về sự hiện diện của nó và sự trấn an của hy vọng. Hoàn cảnh cá nhân và đặc biệt là các biến cố xảy ra trên thế giới, cũng như trong cuộc sống của mỗi người đòi hỏi một cảm thức hy vọng lớn hơn. Đó là lý do tại sao phần dưới của cây thánh giá được kéo dài ra, biến thành mỏ neo; vốn mang tính ẩn dụ của hy vọng, chi phối sự chuyển động của sóng biển. Mọi người khắp năm châu bốn bể, cùng nhau tiến về phía trước nhờ “Ngọn gió hy vọng là Thập Giá của Chúa Ki-tô và chính Chúa Ki-tô”. Đức Phan-xi-cô giải thích về cái mỏ neo đó như sau:

Trong cuộc hành trình Năm Thánh, chúng ta hãy quay lại với Kinh Thánh và nhận ra rằng Kinh Thánh đang nói với chúng ta bằng những lời này: "Xin cho chúng ta những người nương náu nơi Người được khích lệ mạnh mẽ để nắm bắt niềm hy vọng đặt ra trước mắt chúng ta. Chúng ta có niềm hy vọng này, một mỏ neo chắc chắn và vững chắc của linh hồn, một niềm hy vọng đi vào đền thánh bên trong đàng sau bức màn, nơi Chúa Giêsu, Đấng đi trước thay mặt chúng ta, đã bước vào" (Dt 6:18-20). Những lời đó là sự khích lệ mạnh mẽ để chúng ta không bao giờ đánh mất niềm hy vọng đã được ban cho, để chúng ta bám chặt vào niềm hy vọng đó và tìm được nơi Thiên Chúa sự nương tựa và sức mạnh của chúng ta.

Hình ảnh mỏ neo hùng hồn; nó giúp chúng ta nhận ra sự ổn định và an toàn của chúng ta giữa những dòng nước hỗn loạn của cuộc sống này, miễn là chúng ta phó thác mình cho Chúa Giêsu. Những cơn bão tấn công chúng ta sẽ không bao giờ thắng được, vì chúng ta neo chặt vào niềm hy vọng sinh ra từ ân sủng, giúp chúng ta sống trong Chúa Kitô và chiến thắng tội lỗi, sợ hãi và cái chết. Niềm hy vọng này, vượt lên trên những thú vui phù du của cuộc sống và việc đạt được những mục tiêu trước mắt của chúng ta, khiến chúng ta vượt lên trên những thử thách và khó khăn, đồng thời truyền cảm hứng cho chúng

ta tiếp tục tiến về phía trước, không bao giờ đánh mất tầm nhìn cao cả của mục tiêu thiên quốc mà chúng ta đã được kêu gọi hướng tới.

Do đó, Năm Thánh sẽ là một Năm Thánh được đánh dấu bằng niềm hy vọng không hề phai nhạt, niềm hy vọng của chúng ta nơi Thiên Chúa. Xin cho nó giúp chúng ta phục hồi niềm tin tưởng vững chắc mà chúng ta cần có, vào Giáo hội và xã hội; vào các mối quan hệ liên bản vị, trong các mối quan hệ quốc tế, và vào nhiệm vụ của chúng ta là thăng tiến phẩm giá của mọi người và tôn trọng món quà sáng thế của Thiên Chúa. Ước gì chứng tá của các tín hữu trở thành men hy vọng đích thực cho thế giới chúng ta, là điềm báo trời mới đất mới (x. 2 Pr 3:13), nơi con người nam nữ sẽ sống trong công lý và hòa hợp, vui tươi chờ đợi việc nên trọn lời hứa của Chúa.

Ngay bây giờ chúng ta hãy để niềm hy vọng này thu hút chúng ta! Qua chứng tá của chúng ta, xin cho niềm hy vọng lan tỏa đến tất cả những ai đang lo lắng tìm kiếm nó. Ước gì cách sống của chúng ta nói với họ bằng rất nhiều lời: "Hãy trông cậy vào Chúa! Hãy vững vàng, can đảm và hy vọng vào Chúa!" (Tv 27:14). Xin cho sức mạnh của niềm hy vọng tràn đầy những ngày của chúng ta, khi chúng ta tin tưởng chờ đợi sự quang lâm của Chúa Giêsu Kitô, Đáng đáng được chúc tụng và vinh quang, bây giờ và mãi mãi" (số 25).

Với niềm hy vọng chắc chắn như vậy, chúng ta sẽ đi từ e ngại, tự ti đến tin tưởng và tự tin; từ lo lắng đến thanh thản; từ lưỡng lự, nghi ngờ đến xác tín, chắc chắn. Chúng ta sẽ trở thành người sống lạc quan và yêu đời; nhìn về tương lai tươi sáng và tràn trề hy vọng. Thập Giá; Lời Chúa và bao cố gắng trong cuộc sống sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc. Vậy, trong Năm Thánh này, mỗi người chúng ta hãy bám chắc vào Thập Giá Chúa; bám chắc vào Lời Chúa; bám chắc vào Chúa và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc; một thế giới công bằng và huynh đệ; một cuộc đời an bình và thanh thản nhé. Thập Giá của Đức Ki-tô cũng như chính Ngài là mỏ neo của ta đó.

Lm. Bosco Dương Trung Tín

NĂM THÁNH HY VỌNG

*Năm Thánh ân ban gọi mời
Lữ hành hoan hỷ khắp nơi đăng trình.
Hy vọng chan chứa đậm tình
Cây trồng, yêu mến, hạ mình bước theo.
Chặng đường dẫu lắm cheo leo
Đại dương rộng lớn, nhỏ neo thuyền đời.
Kim chỉ nam chính là Lời
Lý tưởng, lẽ sống tuyệt vời kết thân
Biết bao trăm lảng gian trần
Vui tươi đón lấy, ân cần thiết tha
Có Chúa luôn bước cùng ta
Đỡ nâng, chia sẻ, vang ca ngợi mừng.
Năm Thánh phúc lộc không ngừng
Dạt dào tuôn đổ, tín trung lữ hành.
Nguyện xin đoàn con chân thành
Cây tin yêu mến, thực hành thứ tha.
Người người khắp chốn gần xa
Trở nên nhân chứng của Cha trên trời.*

Lm. Xuân Hy Vọng

NĂM MỚI TUỔI ĐỜI THÁNH ÂN

Đông qua, xuân về vui ca hát
 Hoa cười đùa bát ngát hân hoan
 Năm qua mọi sự lo toan
 Năm này tươi thắm, bình an mọi nhà.

Tà áo bay thướt tha vẫy gọi
 Trẻ thơ nô nức mời đến chơi
 Giáp Thìn bao nỗi khôn vơi
 Nhường chân Ất Tỵ rạng ngời niềm tin.

Chúa Xuân đang ghé nhìn thăm thiết
 Dang đôi tay mãi miết đợi chờ
 Lòng người thôi hết thờ ơ
 Chan hoà tha thứ, nương nhờ yêu thương.

Nguyện chúc cho an trường khắp chốn
 Muôn muôn nơi nguy khốn rời xa
 Chúa Xuân ân lộc bao la
 Tuôn tràn chan chứa, ngợi ca ngàn đời.

Chúc thêm tuổi, xinh tươi sắc thắm
 Mãi đời người êm ấm toả lan
 Mến Chúa, yêu người chứa chan
 Hiếu hoà, khiêm tốn, hân hoan nụ cười.

LỮ KHÁCH CẬY TRÔNG

*Chúa là chốn con tựa nương
Là nguồn hy vọng dậm trường không phai.
Đời con như chiếc thuyền trôi
Ra khơi, cập bến thả neo cậy nhờ,
Nhờ bởi ơn Chúa đỡ nâng
Kiện toàn lối sống, ân cần dựng xây.
Năm Thánh ân sủng quý thay
Cậy trông tin thác ngất ngây lòng thành.
Dù cho ngày tháng trôi nhanh
Ơn thiêng hồng phúc vinh danh dường nào!
'Thung lũng, đồi núi tự cao'
Hạ mình, khiêm tốn bước vào trần gian
Bình an, hạnh phúc tuôn tràn
Chung tay góp sức, chia san với người.
Lữ hành nhân chứng giữa đời
Yêu thương, tha thứ mãi hoài ai ơi!*

Lm. Xuân Hy Vọng

ƠN TOÀN XÁ CŨNG “HIỂN LINH”

“Người đã mặc khải để tôi biết được mầu nhiệm của Đức Ki-tô” (Ep 3,3). Mầu nhiệm đó là : “Trong Đức Ki-tô và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng nhau chia sẻ điều Thiên Chúa hứa” (x. Ep 3,6). “Dân ngoại” được nói ở đây là những người không phải là người Do-thái. Có nghĩa là những ai không phải là người Do-thái là dân ngoại hết.

Các dân ngoại này, trong đó có những người tín hữu Công Giáo chúng ta, trong Đức Ki-tô và nhờ Tin Mừng, được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng nhau chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Theo thánh Augustino, điều Thiên Chúa hứa là : “Thiên Chúa hứa cho loài người được tham dự thần tính; cho loài phải chết là con người chúng ta được ơn bất tử; cho tội nhân được nên công chính; cho người hèn mọn được hiển vinh”.

Hôm nay, cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng kính ngày lễ Chúa Hiển Linh; tức là Lễ Ba Vua. Chúa hiển linh, không theo nghĩa của Đờng bóng, là một vị thần linh từ từ hiện ra nhập vào người nào đó. Không. Chúa Hiển Linh đây là Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, mà đại diện là ba Vị Vua hay ba vị Đạo Sĩ đến từ phương đông. Ba vị Đạo Sĩ này đã thấy Ngôi Sao lạ xuất hiện trên bầu trời và tìm tới Bê-lem để tôn thờ. Họ đã được Ngôi Sao dẫn đường đến hang đá ở Bê-lem. Các Đạo Sĩ đã thấy Hài Nhi Giê-su, với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Hài Nhi. Rồi mở nắp ra, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến Hài Nhi”.

Ý nghĩa tượng trưng của ba lễ vật như sau: Vàng, tỏ ý muốn nói Hài Nhi Giê-su là Vua. Nhũ hương, tỏ ý muốn nói Hài Nhi là Chúa. Mộc dược, tỏ ý muốn nói Hài Nhi sẽ chịu chết. Chắc nhờ số vàng đó, mà Thánh Giu-se và Đức Mẹ có tiền trang trải cho cuộc sống và sau này thánh Giu-se với nghề thợ mộc, nuôi sống gia đình. Nhũ hương sẽ được đốt để khử mùi chuồng chiên và mộc dược, 33 năm sau dùng để tắm niêm Chúa cùng với thuốc thơm của bà Ma-đa-len-na.

Ngày nay, chắc Chúa không cần đến ba lễ vật đó nữa. Vậy Chúa cần gì nơi những người tín hữu công giáo chúng ta? Theo tôi, Chúa cần chúng ta nhận biết Đức Giê-su là Vua vũ trụ; là Đức Chúa và nhất là vì cứu độ chúng ta, mà Chúa đã phải chịu nạn chịu chết trên thánh giá. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta nhận ra

Đức Giê-su là Vua, thì chúng ta là thần dân của Ngài, chúng ta hãy đi theo Ngài; hãy tuân giữ những gì Ngài đã truyền dạy. Nhận biết Ngài, không chỉ là con người như chúng ta, nhưng Ngài còn là Chúa nữa, nên chúng ta phải hết lòng tôn thờ và tôn kính Chúa. Nhận biết rằng Đức Giê-su vì chúng ta mà đã chịu chết, nên chúng ta hằng dâng lời cảm tạ và cố gắng nên thánh thiện mỗi ngày, để chúng ta lãnh nhận được tha thứ và ơn cứu độ của Chúa.

Cụ thể trong Năm Thánh 2025 này, chúng ta tích cực theo chỉ dẫn của Giáo Hội để lãnh ơn toàn xá nhé. Khi lãnh nhận ơn TOÀN XÁ, chúng ta lãnh nhận được ân sủng đặc biệt được Giáo Hội ban nhờ công nghiệp của Chúa Giê-su Ki-tô, đã chịu nạn và chịu chết vì chúng ta, để xóa bỏ những hình phạt do chúng ta phạm tội gây ra. Ân xá đó áp dụng tha những vạ, những hình phạt vì những tội chúng ta đã xưng và được tha thứ. Những hình phạt mà chúng ta phải đền sau này khi ở lửa luyện ngục, để đền bù lại những gì mà chúng ta đã xúc phạm đến Chúa hay gây hại cho người ta cách này cách khác. Ôn toàn xá đó thanh tẩy tâm hồn chúng ta làm cho chúng ta nên trong sạch như người vừa mới được rửa tội vậy.

Điều kiện tiên quyết để lãnh nhận ơn toàn xá luôn luôn là: Xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Rồi đọc kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính. Chúng ta nên để ý khi nói đến việc xưng tội. Không phải khi xưng tội thì ta mới lãnh được ơn toàn xá. Theo tôi, việc xưng tội nói ở đây là ngoài việc chúng ta sám hối và chừa tội, tâm hồn chúng ta sạch tội để được rước lễ. Vậy, nếu chúng ta không có tội trọng, chúng ta tham dự thánh lễ và rước lễ thì điều đó đã đủ điều kiện để chúng ta lãnh nhận ơn toàn xá. Nói tóm, muốn lãnh ơn toàn xá, chúng ta phải rước lễ ngày hôm đó; tham dự thánh lễ chưa đủ; tham dự Thánh Lễ mà chúng ta không rước lễ thì cũng như không thôi.

Ngoài ra còn kèm theo các điều kiện khác nữa. Ngoài việc đi hành hương đến các Đền Thánh đã được chỉ định, bình thường ở các nhà thờ Chánh Tòa hay các nhà thờ mà Giám Mục chỉ định. Ở các nơi này, người tín hữu chúng ta tham dự thánh lễ; hoặc lần hạt; hoặc Ngắm đàng thánh Giá; Đọc Phụng vụ các Giờ Kinh; châu Thánh Thể hay tham gia cử hành Phụng Vụ Lời Chúa.

Ngoài ra còn có việc đi làm việc bác ái như đi thăm các bệnh nhân; người già cả, bệnh tật, neo đơn, khuyết tật; giúp đỡ người nghèo của ăn áo mặc, chỗ ở. Hoặc ngày thứ sáu hàng tuần, tự nguyện ăn chay, kiêng thịt để đóng góp từ thiện,... Đối với những người già cả, bệnh tật, không đi tham dự được, thì có thể tham dự Thánh Lễ của Đức Thánh Cha hay của các Giám Mục trên mạng truyền thông và dâng những hy sinh đau đớn về thể xác, tuổi già,... lên Chúa.

Như vậy, dù có làm những việc trên đây, thì nhất nhất là chúng ta phải rước lễ; cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng; đọc kinh Lạy Cha; kinh Tin Kính, chúng ta mới lãnh nhận được ơn toàn xá. Làm mỗi ngày thì mỗi ngày chúng ta lãnh nhận được một ơn toàn xá. Ôn Toàn xá này mình có thể giữ riêng cho mình hay nhường cho lác linh hồn tùy ý.

Đặc biệt, trong một ngày, chúng ta có thể lãnh tối đa hai ơn toàn xá, vì mỗi ngày tối đa chúng ta chỉ rước lễ được hai lần mà thôi. Ôn toàn xá thứ hai này nếu có, thì chúng ta buộc phải nhường cho các linh hồn. Ví dụ, một ngày nào đó hay mỗi ngày chúng ta tham dự hai thánh lễ và đều rước lễ trong hai Thánh Lễ đó và làm hai việc đã kể trên kia, chúng ta lãnh được hai ơn toàn xá. Dù vậy, ơn toàn xá thứ hai, chúng ta buộc phải nhường cho các linh hồn, tức là chúng ta không thể giữ riêng cho mình. Chúng ta chỉ giữ riêng cho mình một ơn toàn xá trong một ngày mà thôi.

Nói về ơn toàn xá nhường cho các linh hồn. Ôn toàn xá này có thể của riêng mình, nhưng chúng ta bác ái, chúng ta nhường cho một linh hồn nào đó, thì Chúa sẽ áp dụng cho linh hồn đó. Hay ơn toàn xá thứ hai mà chúng ta có được, chúng ta nhường cho một linh hồn nào đó mà ta muốn nhường. Linh hồn này sẽ không lãnh hết hiệu quả của ơn toàn xá mà bay thẳng về thiên đàng, nhưng họ sẽ lãnh được phần nào đó do Chúa quyết định. Vì ơn toàn xá không do họ bỏ ra công mà có, mà do chúng ta nhường.

Nếu, các linh hồn nhận được ơn toàn xá mà được ân xá toàn phần; tha hết mọi hình phạt, các ngài sẽ bay thẳng về trời; như vậy còn đâu là sự công bằng; sẽ loạn hết cả lên. Những kẻ đầu trộm đuôi cướp; những kẻ làm hại cho biết bao nhiêu người phải khốn khổ, nay được ân xá; được tha hết mọi hình phạt thì đối với con người của chúng ta cũng khó chấp nhận, chứ chưa nói gì đến sự công bằng của Chúa. Chúa nhân từ nhưng cũng phải công bằng mới hợp tình hợp lý chứ.

Vậy, Chúa đã Hiện Linh; Chúa đã tỏ mình ra, chúng ta hãy mở lòng mà đón nhận Chúa. Ôn Toàn Xá cũng “hiển linh” đối với chúng ta, chúng ta hãy ra sức lãnh nhận ơn Toàn Xá, để chúng ta thù đắc được lời Chúa hứa ban. Đó là được tham dự thần tính của chúa; được ơn bất tử; được nên công chính và được hiển vinh.

Lm. Bosco Dương Trung Tín

CÓ QUYỀN HY VỌNG VÀ ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC VỌNG

“Như vậy, một khi được nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng ta thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng” (2Tt 3,7).

Thánh Phao-lô nói: “Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người”(x. 2Tt 2,11). Ân sủng đó, chúng ta nhận được nơi Đức Giê-su Ki-tô, Đấng mà thánh Gio-an nói: “Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta nhận hết ơn này đến ơn khác” (x.Ga 1,16). “Ân sủng đó dạy chúng ta biết từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục; mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này” (x. 2Tt 1,12). Và “Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta , khiến chúng ta thành Dân riêng của Người; một Dân hăng say làm việc thiện”(x. 2Tt 1,14).

Như thế, chúng ta biết mình phải làm gì rồi. Đó là: từ bỏ lối sống vô luân; từ bỏ những đam mê trần tục; biết sống chừng mực; sống công chính; sống đạo đức và hăng say làm việc thiện.

1. Từ bỏ lối sống vô luân. Đó là từ bỏ lối sống không có tình; không có nghĩa mà sống cho có tình, có nghĩa. Từ bỏ lối sống bất công, bất chính mà sống cho công bằng, chính trực. Từ bỏ lối sống vô ơn, bạc nghĩa, mà có lòng biết ơn với những người làm ơn cho mình; sống biết trên biết dưới: trên thì kính, dưới thì nhường, chứ đừng trên thì đội, dưới thì đạp, xấu xa lắm!!!

2. Từ bỏ những đam mê trần tục. Đó là từ bỏ sự dính bén đến tiền tài, của cải và danh vọng. Con người chúng ta, cần tiền để sống; cần có danh dự trước mặt mọi người hay trong các mối tương quan, nhưng đừng vì tiền của, danh vọng mà bán đứng người khác; mà gian dối, lừa gạt, hãm hại người khác; mà đi nói hành nói xấu người khác. Bất nhân lắm !!! Hãy ra công ra sức mà làm để mình có tiền, có của để xài; hãy nói và làm để mình có uy tín, có danh dự, được người khác kính nể và trân trọng.

3. Sống chừng mực. Nghĩa là sống quân bình, không thái quá, cũng không bất cập; không keo kiệt, cũng không xài xả láng. Xài cái gì cũng có chừng có mực; một vừa hai phải ; vừa đủ xài, vừa đủ dùng là OK. Chứ đi đến mức nghiện thì khổ, như nghiện game, nghiện rượu; nghiện cờ bạc, nghiện xì ke, ... thì A-men.

Chúng ta chừng mực trong chi tiêu, cái gì đáng xài thì mình xài, không thì thôi, không phải xài như người khác mới được. Chúng ta còn chừng mực trong công việc. Hằng ngày phải có một thời khóa biểu cho mình, để mình làm việc cho có giờ có giấc, không lười biếng, cũng không tham công tiếc việc; không rảnh, cũng không bận. Chúng ta còn chừng mực trong việc ăn uống, ngủ nghỉ nữa. Chúng ta ăn để sống, chứ không phải sống để ăn, nên phải ăn điều độ; vừa đủ no, đỡ phải bệnh tật. Và nhất là ngủ cho đúng giờ và cho đủ giờ. Tốt cho sức khỏe biết chừng nào !!!

4. Sống công chính. Sống công chính là sống theo lương tâm; sống theo Lời Chúa dạy. Có làm gì hay cư xử thì cũng phải cư xử cho công bằng; làm cho ngay chính; không lươn lẹo; không thiên vị; không bao che cho người khác; cũng không biện minh cho chính mình.

5. Sống đạo đức. Đó là sống cho tốt lành và thánh thiện; đừng làm hại ai, cũng đừng để ai hại mình; giúp được thì giúp, không giúp được thì thôi, đừng có thọc gậy bánh xe; đừng vạch lá tìm sâu; đừng tò mò tọc mạch. Thương được thì thương, không thương thì cũng đừng ghen, đừng ghét.

6. Hăng say làm việc thiện. Nghĩa là làm việc thiện cách hăng say. Cứ thấy tốt, thấy hay là làm, không quản khó nhọc, cũng không sợ gian nan; không sợ người ta đàm tiếu, cũng không sợ bị chê bai.

Chúng ta là tất cả những điều đó, vì chúng ta có niềm hy vọng. Chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi. Ngày Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang và chúng ta được thừa

hưởng sự sống đời đời. Niềm hy vọng đó chính là niềm hy vọng của chủ đề của Năm Thánh 2025: “Những người hành hương hy vọng”.

Chúng ta sống trên trần gian này là những người hành hương. Vì quê hương chúng ta là ở trên trời, chứ không phải ở dưới đất. Chúng ta là những người hành hương có niềm hy vọng. Chúng ta không chỉ hành hương đến các Đền Thánh, chúng ta còn hành hương về quê trời nữa. Đa số chúng ta không có điều kiện để đi đến các Đền Thánh trên thế giới, nhưng chúng ta nên nhớ, khi chúng ta đi từ nhà mình đến nhà thờ, đó cũng là cuộc hành hương đấy. Một cuộc hành hương mỗi ngày hay mỗi tuần. Điều này thì ai ai cũng có thể làm được.

Chúng ta đến nhà thờ, để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa cách cá vị và sống động, chứ không vì thói quen hay ù lì, ép buộc, cho qua. Vì như Đức Phan-xi-cô nói trong số 1, của Sắc lệnh công bố năm thánh 2025, “chúng ta gặp Chúa là cánh cửa của ơn cứu độ của chúng ta; là niềm hy vọng của chúng ta”. Nơi nhà thờ đó, chúng ta được nghe Lời Chúa và “Lời Chúa sẽ giúp chúng ta tìm ra những lý do cho những niềm hy vọng của chúng ta”. “Để dù chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao”; tương lai sẽ như thế nào? Nhưng chúng ta có niềm hy vọng và hơn nữa, chúng ta có quyền hy vọng một ngày mai tươi sáng và một tương lai rạng ngời. Nhờ đó mà chúng ta sẽ đi từ lo sợ đến tin tưởng; đi từ tự ti đến tự tin; đi từ chán nản đến thanh thản; đi từ nghi ngờ đến xác tín.

Vậy, hôm nay, khi mừng kính việc Đức Giê-su chịu phép rửa, Ngài được Chúa Cha tuyên bố: “Con là con của Cha, Cha hài lòng về con”, thì chúng ta cũng hy vọng, với ơn Chúa giúp, trong Năm Thánh này, chúng ta, những người hành hương hy vọng, biết cố gắng hết lòng, hết sức, để nên thánh thiện và công chính, để Chúa nhìn vào chúng ta mà nói “Con là con của Ta, Ta hài lòng về con” thì phúc cho chúng ta biết chừng nào phải không bạn !!!

Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta có quyền hy vọng như vậy và chúng ta sẽ đạt được sự ước vọng đó.

Lm. Bosco Dương Trung Tín

“BIẾT CƯỜI, MEN TẠO NÊN NIỀM VUI”. TỰ TRUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Ngày 12/1/2025, nhật báo “*Tương lai*” (Avvenire) của Hội đồng Giám mục Ý đã đăng một phần trong cuốn tự truyện của Đức Thánh Cha. Phần trích đăng này có tựa đề: “*Biết cười, men tạo nên niềm vui*”. Đức Thánh Cha nói rằng hài hước giúp chúng ta có sức mạnh đối mặt với khó khăn và vượt qua chúng. Ngài mời gọi hãy tìm lại khả năng vui cười như trẻ thơ và sống thật lòng mình.

Cuốn tự truyện của Đức Thánh Cha Phanxicô với tựa đề “*Hy vọng*”, dày 400 trang, được viết chung với ông Carlo Musso, đã được nhà xuất bản Mondadori của Ý xuất bản và phát hành tại hơn 100 quốc gia vào thứ Ba ngày 14/1/2025. Đây là cuốn tự truyện đầu tiên của một Giáo hoàng còn đương nhiệm. Ban đầu, Đức Thánh Cha chỉ muốn xuất bản tự truyện sau khi ngài qua đời. Nhưng do Năm Thánh Hy vọng được công bố vào năm 2025 và do nhu cầu của thời đại, ngài đã quyết định trao tặng di sản quý giá này ngay năm nay. Ngài muốn đặt tên cho tự truyện là “*Hy vọng*” nhân dịp Năm Thánh.

“Biết cười, men tạo nên niềm vui”

Phần tự truyện về sự hài hước bắt đầu như sau:

Hy vọng cũng là sự hài hước. Nó biết rằng sự hài hước và nụ cười chính là chất men của cuộc sống và là công cụ để đối mặt một cách kiên cường với khó khăn, thậm chí là thử thách. Sự châm biếm, trong trường hợp này, có thể đúng với một định nghĩa khôn ngoan của nhà văn Romain Gary, đó là một tuyên bố về phẩm giá, một “*khẳng định về sự cao vượt của con người so với những gì xảy ra với họ*”. [...]

Trong gia đình, khi tôi còn nhỏ, đây cũng là những đề tài mà cha mẹ dạy dỗ chúng tôi. Đối với tất cả anh em chúng tôi, phương pháp sư phạm về ý nghĩa của sự vui vẻ, sự trêu chọc lành mạnh, sự đùa giỡn được coi là điều quan trọng.

[...] Cuộc sống gia đình tôi đã trải qua nhiều khó khăn, đau khổ, nước mắt, nhưng ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, chúng tôi đã cảm nghiệm được rằng một nụ cười, một tiếng cười có thể mang lại năng lượng để bắt đầu lại. Trên hết, cha chúng tôi đã dạy chúng tôi rất nhiều điều. Vấn đề không phải là loại bỏ, giả vờ như không có gì xảy ra, giảm nhẹ các vấn đề – vì hài kịch thực ra là bị kịch được nhìn từ phía sau – nhưng đúng hơn là giữ trong lòng mình một không gian vui vẻ mang tính quyết định để đối mặt và vượt qua các vấn nạn [...].

Chính để nhấn mạnh mối liên kết không thể tách rời này, cuộc kết hợp may mắn giữa hy vọng và niềm vui mà trong những tháng trước khi mở Cửa Thánh của Năm Thánh mới, tôi đã muốn gặp gỡ tại Vatican một nhóm hơn một trăm nghệ sĩ từ giới hài kịch, thuộc nhiều quốc tịch và ngành nghề khác nhau. Một số người chỉ ra rằng đây là một bước nhảy vọt so với thời điểm khi các diễn viên và những chú hề chỉ được chôn cất ở mảnh đất không được thánh hiến, nhưng nếu một người chọn mang tên Phanxicô, “chú hề của Thiên Chúa”, thì đó có lẽ là điều tối thiểu mà người đó có thể làm. Không lâu sau đó, một người trong số họ đã dỏm nói với tôi rằng thật tuyệt khi cố gắng làm cho Thiên Chúa cười... ngoại trừ việc, vì Người là Đấng toàn tri, Người luôn biết trước tất cả các câu đùa, khiến cho chuyện cười của bạn không còn hài hước nữa. Chính đây là loại hài hước tốt cho tâm hồn.

Cuộc sống tất yếu có những cay đắng của nó, chúng là một phần của mọi hành trình hy vọng và hoán cải. Nhưng bằng mọi giá chúng ta phải tránh chìm đắm trong nỗi buồn và không để nó ám ảnh trong tâm hồn. [...] Đây là những cám dỗ mà ngay cả những người tận hiến cũng không tránh khỏi. Và thật không may là chúng ta gặp một số người cay đắng, u sầu, độc đoán hơn là có thẩm quyền, giống “những ông khó tính” hơn là các vị hôn phu của Giáo hội, giống viên chức hơn là mục tử, hoặc nông cạn hơn là vui tươi, và điều này chắc chắn cũng không tốt. Nhưng nhìn chung, những linh mục chúng tôi có khiếu hài hước và cũng khá quen thuộc với những câu chuyện cười và câu chuyện mà chúng tôi, ngoài việc bị trở thành đối tượng, thường là người kể chuyện hay.

Ngay cả các giáo hoàng cũng có tính hài hước. Đức Gioan XXIII, người nổi tiếng là hay đùa, trong một bài phát biểu, đã nói đại khái rằng: “Tôi thường bắt đầu suy nghĩ về một loạt các vấn đề hệ trọng vào ban đêm. Do đó, tôi đưa ra quyết định can đảm và kiên quyết là sẽ đến gặp Đức Giáo hoàng vào sáng mai. Sau đó, tôi tỉnh dậy, người ướt đầm mồ hôi và nhớ ra mình là Giáo hoàng”. Và Đức Gioan Phaolô II cũng không ngoại lệ. Trong các phiên họp chuẩn bị cho một mật nghị, khi ngài vẫn còn là Hồng y Wojtyła, một Hồng y lớn tuổi và khá cứng nhắc đã đến gặp ngài với ý định khiển trách ngài, vì ngài đã đi trượt tuyết, leo núi, đạp xe, bơi lội... “Tôi không nghĩ rằng những hoạt động này phù hợp với vai trò của ngài”, Đức Hồng y đó nói nhỏ với ngài. Đức Giáo hoàng tương lai trả lời: “Nhưng ngài có biết rằng ở Ba Lan, đây là những hoạt động chung của ít nhất 50 phần trăm các Hồng y không?” Khi đó ở Ba Lan chỉ có hai Hồng y.

Sự châm biếm chính là thuốc chữa lành, không chỉ nâng cao và khai sáng cho người khác, mà còn đối với chính mình, bởi vì tự châm biếm là một công cụ mạnh mẽ để vượt qua sự cảm dỗ của tính tự luyến ái. Những người mắc chứng tự luyến ái thường xuyên nhìn mình trong gương, tô vẽ, ngưỡng mộ bản thân, nhưng lời khuyên tốt nhất khi đứng trước gương là hãy luôn cười vào chính mình. Điều đó sẽ có lợi cho chúng ta. Điều đó sẽ chứng minh sự đúng đắn của câu châm ngôn cổ của Trung Quốc rằng chỉ có hai người hoàn hảo: một người đã chết và người kia chưa bao giờ được sinh ra. [...] Về việc này, Giáo hội cũng có một loạt các phân loại không chính thức về các câu đùa và truyện cười theo các dòng tu, hội dòng và nhân vật. [...] Những câu chuyện cười về Dòng Tên và do Dòng Tên sáng tác thực sự là một thể loại riêng biệt, có lẽ chỉ có thể so sánh với những câu đùa về các cảnh sát ở Ý, hay về những bà mẹ Do Thái trong truyện cười bằng tiếng Yiddish, [là ngôn ngữ vùng Tây Đức, được người Do Thái gốc Trung Âu hay Đông Âu sử dụng].

Có thể ngăn ngừa nguy hiểm của chứng tự luyến ái bằng cách tự mỉa mai bản thân đúng cách. Tôi nhớ đến câu chuyện về một tu sĩ dòng Tên hơi kiêu ngạo, mắc bệnh tim và phải nhập viện. Trước khi vào phòng phẫu thuật, vị tu sĩ Dòng Tên này hỏi Thiên Chúa: “Lạy Chúa, giờ của con đã đến chưa?”. - “Không, con sẽ sống ít nhất bốn mươi năm nữa,” Thiên Chúa nói với tu sĩ đó. Ngay khi hồi phục, tu sĩ này tận dụng cơ hội để cắt tóc, nâng mặt, hút mỡ, chỉnh sửa mí mắt, răng... nói tóm lại, khi ra khỏi đó tu sĩ này trở thành một người khác. Nhưng ngay bên ngoài bệnh viện, một chiếc xe đã đâm vào tu sĩ này và tu sĩ này đã tử vong. Ngay khi đến trước mặt Thiên Chúa, tu sĩ này phản đối: “Lạy Chúa, nhưng... Chúa đã bảo con sẽ sống thêm bốn mươi năm nữa!” Và Thiên Chúa nói: “Ồ, xin lỗi... Ta không nhận ra con...”.

Và họ cũng kể cho tôi một câu chuyện liên quan trực tiếp đến tôi, đó là câu chuyện về Đức Giáo hoàng Phanxicô ở Mỹ. Câu chuyện diễn ra đại khái như thế này: ngay khi vừa xuống sân bay New York để thực hiện chuyến tông du tới Hoa Kỳ, Đức Giáo hoàng Phanxicô thấy một chiếc xe limousine to lớn đang đợi ngài. Ngài hơi bối rối vì tất cả sự xa xỉ đó, nhưng rồi ngài nghĩ rằng mình đã không lái xe trong nhiều năm, và chưa bao giờ lái một chiếc xe như thế, và tóm lại ngài tự nhủ: ừ, khi nào mình mới có cơ hội khác... Ngài nhìn ngắm chiếc xe limousine và hỏi người lái xe: “Anh có thể cho tôi thử không?” Và người lái xe trả lời: “Thưa Đức Thánh Cha, tôi thực sự xin lỗi, nhưng tôi không thể làm được, ngài biết các thủ tục, các nghi thức mà...”. Nhưng bạn biết đấy, người ta vẫn nói rằng khi Đức

Giáo hoàng nảy ra ý định gì đó, ngài sẽ khăng khăng đòi cho đến khi người kia chịu nhượng bộ. Sau đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô ngồi vào ghế lái trên một trong những con đường rộng lớn đó và... ném trái cảm giác đó, bắt đầu nhấn ga: 50 dặm một giờ, 80, 120... Cho đến khi ngài nghe thấy tiếng còi báo động và tiếng xe cảnh sát đến bên cạnh ngài và chặn ngài lại. Một cảnh sát trẻ tiến đến gần cửa sổ tối màu, Đức Giáo hoàng hơi xấu hổ và hạ cửa xuống, còn người đàn ông thì tái mặt. Anh ta nói: “Xin lỗi chờ một lát”, rồi quay lại xe để gọi về trung tâm. “Thưa sếp... tôi nghĩ là tôi gặp vấn đề rồi”. Và ông sếp hỏi: “Có vấn đề gì vậy?” “À, tôi đã chặn một chiếc xe chạy quá tốc độ... nhưng trong xe có một người rất quan trọng”. “Quan trọng thế nào? Ông ấy có phải là thị trưởng không?”. - “Không, thưa sếp, còn hơn cả thị trưởng nữa...”. - “Ngoài thị trưởng ra còn có ai nữa? Thống đốc à?” - “Không, hơn nữa...”. - “Nhưng liệu ông ấy có thể là tổng thống không?”. - “Tôi nghĩ là còn hơn nữa...”. - “Vậy ai có thể quan trọng hơn tổng thống?”. - “Thưa sếp, tôi không biết chính xác ông ta là ai, nhưng tôi có thể nói với ông rằng Đức Giáo hoàng là tài xế của ông ta!”

Tin Mừng khuyên chúng ta hãy trở nên như trẻ thơ (Mt 18,3), vì ơn cứu độ của chính chúng ta và cũng bằng cách này nhắc nhở chúng ta tìm lại khả năng mỉm cười của các trẻ em, những người mà theo các nhà tâm lý học, có khả năng cười nhiều gấp mười lần người lớn.

Ngày nay không có điều gì làm tôi vui hơn việc được gặp các trẻ em: nếu như khi còn nhỏ tôi có những người thầy dạy tôi cách cười, thì giờ đây khi đã lớn tuổi, trẻ em thường là người thầy hướng dẫn tôi. Đây là những cuộc gặp gỡ khiến tôi phấn khích nhất, khiến tôi cảm thấy tốt nhất. Và rồi những người lớn tuổi: những người lớn tuổi chúc lành cho cuộc sống, gạt bỏ mọi oán giận, những người có niềm vui của thứ rượu càng lâu ngày càng ngon, thật không thể cưỡng lại. Họ có ơn khóc và cười, như trẻ thơ.

Khi tôi bế các em bé trên tay, trong những buổi tiếp kiến ở Quảng trường Thánh Phêrô, hầu hết các em đều luôn mỉm cười; tuy nhiên, một số em khác khi thấy tôi mặc đồ trắng đã nghĩ rằng tôi là bác sĩ đến tiêm thuốc cho chúng, và rồi chúng khóc. Các em là những tấm gương của sự tự nhiên, của nhân tính, và các em nhắc nhở chúng ta rằng ai từ bỏ bản chất người của mình tức là từ bỏ tất cả, và khi chúng ta thấy khó có thể khóc một cách nghiêm túc hay cười một cách say mê, thì đó chính là lúc chúng ta thực sự bắt đầu suy thoái. Chúng ta trở nên vô cảm, và những người lớn vô cảm không làm được điều gì tốt cho chính họ, cho xã hội hay cho Giáo hội.

TRUYỀN THUYẾT VALENTINE



Lịch sử Ngày Tình Nhân (Valentine's Day) vẫn còn là điều bí ẩn. Nhưng chúng ta biết rằng từ lâu tháng Hai đã là tháng của sự lãng mạn.

Ngày lễ thánh Valentine là Ngày Tình Nhân, như chúng ta thấy ngày nay, gồm các vết tích của cả truyền thống Kitô giáo và truyền thống La Mã. Do đó, thánh Valentine là ai và được kết hợp với nghi lễ cổ này thế nào? Ngày nay, Công giáo nhận thấy ít nhất có 3 vị thánh

có tên là Valentine hoặc Valentinus, 3 vị này đều từ đạo.

Một truyền thuyết cho rằng thánh Valentine là một linh mục sống hồi thế kỷ III ở Roma. Khi hoàng đế Claudius II nói rằng binh sĩ độc thân này phục vụ tốt hơn những người có vợ và có gia đình, hoàng đế đã ra lệnh cấm cử hành lễ cưới cho các thanh niên. Thánh Valentine nhận thấy luật này bất công nên phản đối Claudius và vẫn bí mật cử hành lễ cưới cho các thanh niên yêu nhau. Việc làm của Valentine bị lộ, Claudius ra lệnh giết Valentine.

Các truyền thuyết khác cho rằng có lẽ Valentine bị giết vì "tội" giúp những người Kitô giáo trốn khỏi các nhà tù độc ác của Roma.

Theo một truyền thuyết, chính Valentine đã gởi tấm thiệp tình yêu đầu tiên. Khi bị tù, Valentine phải lòng một cô gái trẻ (có thể là con gái của viên cai ngục) thường xuyên đến thăm ông. Trước khi chết, Valentine đã viết một lá thư, viết rõ "Người gởi: Valentine", cách nói mà ngày nay vẫn dùng. Mặc dù sự thật về Valentine vẫn chưa rõ, nhưng các chuyện kể chắc chắn nhấn mạnh sức thu hút của Valentine là cảm thông, anh dũng, và đặc biệt là rất lãng mạn. Không lạ gì vào thời Trung cổ, Valentine là một trong các vị thánh được sùng kính nhiều ở Anh quốc và Pháp quốc.

Trong khi một số người tin rằng Ngày Tình Nhân được cử hành vào trung tuần tháng Hai để tưởng niệm ngày thánh Valentine qua đời – có thể từ khoảng năm 270, một số người khác lại tin rằng Kitô giáo có thể đã quyết định mừng lễ thánh Valentine vào giữa tháng Hai để cố gắng "Kitô hóa" lễ hội Lupercalia (*) của người ngoại giáo. Thời La Mã cổ đại, tháng Hai là tháng chính thức khởi đầu mùa Xuân và được coi là thời gian thanh tẩy. Nhà cửa được dọn dẹp bằng cách quét sạch rồi rắc muối và bột mì mịn khắp trong nhà. Lễ hội Lupercalia bắt đầu từ ngày 15-2 (ides of February), đây là "lễ hội màu mỡ" (fertility festival, ý nói có khả năng sinh

sản) dâng cúng thần Faunus (thần nông nghiệp La Mã), đồng thời tưởng nhớ hai người sáng lập là Romulus và Remus.

Bắt đầu lễ hội này, các thành viên Luperci (các tư tế La Mã) tụ họp tại một hang thánh (sacred cave), nơi có hai trẻ nhỏ Romulus và Remus được coi là được sói mẹ nuôi dưỡng. Lúc đó các tư tế hiến tế một con dê để cầu xin sự màu mỡ, và một con chó để cầu xin sự thanh tẩy.

Rồi các trẻ trai cắt da dê thành từng dải, nhúng các sợi da dê vào máu hiến tế và đem ra đường phố, rồi đập nhẹ các sợi da dê vào các phụ nữ và ruộng nương. Các phụ nữ La Mã không sợ mà lại thích thú được da dê chạm vào mình vì họ tin rằng các dải da dê có thể làm cho họ có khả năng sinh sản trong năm tới. Theo truyền thuyết, cuối ngày đó các cô gái trong thành phố sẽ đặt tên mình vào một cái bình lớn. Mỗi thanh niên độc thân sẽ chọn một tên trong chiếc bình đó và hai người sẽ cặp đôi với nhau. Việc cặp đôi này thường kết thúc bằng một đám cưới.

Giáo hoàng Gelasius tuyên bố ngày 14-2 là lễ thánh Valentine từ khoảng năm 498. Hệ thống "xổ số" của La Mã về việc cặp đôi lãng mạn được nghĩ là không bắt nguồn từ Kitô giáo và không đúng luật. Sau đó, vào thời Trung cổ, dân Pháp và Anh tin rằng ngày 14-2 là khởi đầu mùa chim chóc giao phối, ý tưởng này được thêm vào Ngày Tình Nhân để tăng thêm vẻ lãng mạn. Ngày nay, một bài thơ cổ của Charles, công tước vùng Orleans, làm tặng phu nhân khi ông ở trong nhà tù tại Tháp London sau khi bị bắt trong trận Agincourt. Lời chúc mừng, được viết năm 1415, là một phần trong bộ sưu tập bản thảo của Thư viện Anh quốc ở London. Vài năm sau, người ta cho rằng vua Henry V đã "đặt hàng" John Lydgate viết một lá thư ngắn gửi cho nàng Catherine ở Valois.

Ở Anh quốc, Ngày Tình Nhân bắt đầu được phổ biến rộng rãi vào khoảng thế kỷ XVII. Giữa thế kỷ XVIII, ngày này phổ biến trong giới bạn bè và những người yêu nhau ở các tầng lớp xã hội để trao tặng nhau những kỷ vật hoặc thư viết tay nhằm thể hiện tình cảm. Cuối thế kỷ XVIII, các thiệp in bắt đầu thay thế thư viết tay vì kỹ thuật in ấn tân tiến. Tặng thiệp là cách thể hiện tình cảm dễ dàng hơn nói trực tiếp. Có lẽ người Mỹ đã bắt đầu tặng nhau những tấm thiệp Valentine tự làm từ đầu thập niên 1700. Vào thập niên 1840, Esther A. Howland bắt đầu sản xuất hàng loạt và bán những tấm thiệp Valentine ở Mỹ.

Theo Hiệp hội Thiệp, ước tính có tới 1 tỷ tấm thiệp Valentine được gửi tặng mỗi năm, làm cho Ngày Tình Nhân là ngày tặng thiệp nhiều thứ nhì trong năm, so với dịp Noel ước tính có tới 2,6 tỷ tấm thiệp được gửi đi. Xấp xỉ 85% thiệp Valentine được nữ giới mua tặng "chàng".

TRÂM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ *History.com* và *Wilstar.com*)



NGÀY LỄ TÌNH NHÂN 14/02

Không còn ở cái tuổi làm Tình Nhân, có Nhân Tình, nếu hiểu tình nhân, nhân tình là những người trẻ đang yêu nhau thiết tha, đắm đuối. Nhưng nếu mở rộng biên giới của ngày lễ Tình Nhân, khi hiểu Tình Nhân – Nhân Tình là những người “có tình” cho nhau, những cuộc đời tự nguyện gắn kết nên một trong tình yêu, bất luận tuổi tác, thì tôi cũng còn may mắn được đứng chung hàng ngũ những người đang xông xáo, rạo rức, rộn ràng đón ngày Valentine đang làm nức lòng nhiều người yêu nhau.

Không biết ai là người đầu tiên có sáng kiến về ngày lễ Tình Nhân, nhưng chắc chắn người ấy phải có một trái tim nhạy cảm, và một tâm hồn rất lãng mạn. Tuy thế, nếu thiếu những nhân tình lãng mạn và tình nhân đa cảm như tôi với bạn đang náo nức, phấn khởi đây, thì chưa chắc lễ Tình Nhân đã có được vị trí quan trọng và ảnh hưởng rộng lớn như hôm nay.

Sở dĩ ngày lễ Tình Nhân giữ một vị thế quan trọng trong đời sống, vì ngày ấy, những người yêu nhau không chỉ nói với nhau những điều muốn nói, mà còn nói được với nhau những chuyện khó nói, ngại nói, chưa nói được. Có chuyện rất dễ nói khi yêu nhau, nhưng bên cạnh còn rất nhiều chuyện khó nói, không thể nói ngoài một thời điểm hiếm hoi thuận lợi.

Trong những chuyện khó nói có chuyện quá khứ của những cuộc tình vấp vại đã rơi theo năm tháng cũ ; có chuyện tương lai tính tới thì khó khăn, tính lui thì tiếc xót, không đành, và đậm chân tại chỗ thì lầy lội, chẳng xong.

Chuyện ngại nói cũng có thể là những tâm sự dở dang không biết chốt lại thế nào cho gọn gàng, đẹp đẽ ; những tính toán ngang dọc rồi bời mà càng cố thu dọn, càng bừa bộn thêm.

Cũng có thể chuyện không nói là bí mật của một con người, một đời người, mà một khi bị tiết lộ, thì chẳng còn gì có thể đứng vững.

Thế nên, tình yêu tình nhân dành cho nhân tình không hẳn luôn đơn sơ, ngây thơ, bé bỏng, mà có thể gai góc, gian nan, vất vả trăm chiều, nhiều nỗi ; trái tim tình nhân hướng đến nhân tình không hẳn luôn tròn trịa, khéo khinh, nhưng có thể đã mệt nhọc, mòn mỏi, rạn nứt, vì nhiều thách đố đã trải qua.

Vâng, làm tình nhân yêu nhân tình, hay làm nhân tình yêu tình nhân là đi vào huyền nhiệm của đời nhau, ở đó, không phải tất cả đều lập tức lộ diện nguyên hình, phút chốc bày ra nguyên trạng. Trái lại đó là hành trình đòi hỏi chân kiên trì, từng bước vững chãi trong tình yêu tôn trọng nhau, con đường dài như cuộc đời đòi ý chí kiên cường trong tình yêu biết đối thoại, tương lai hun hút như đường vào tuyệt đối đòi đôi mắt sáng như sao để thấu suốt tình yêu mẫu nhiệm, nhất là một trái tim kiên định dám đập đều nhịp với trái tim của người tình.

Những người tình tuyệt vời, những nhân tình lý tưởng, những tình nhân muôn thưở đều có chung những kinh nghiệm vất vả trên hành trình tình yêu, những cảm nghiệm sâu sắc của tình yêu quên lợi riêng, quên ý riêng, quên cả đời riêng cho hạnh phúc của người mình yêu, bởi tình yêu đòi nhiều thứ lắm, nhất là lương thực hy sinh để

tình yêu được sống, và lớn lên, nên có đồ mồ hôi trên đường lầy lội, có rách da, xẻ thịt, rướm máu đôi chân trên những dặm trường gai góc, sỏi đá, có cháy nắng cô đơn trong sa mạc tình buồn, người ta mới hiểu được giá trị của tình yêu trao ban khi là nhân tình, và tình yêu đón nhận khi là tình nhân.

Những người tình tuyệt vời, những nhân tình lý tưởng còn là những người dày dạn trong thử thách của tình trường, khi hai người phải vượt qua đủ thứ mặc cảm, đủ loại cảm kị để nói được với nhau điều muốn nói, chia sẻ không ngại ngần với nhau tâm sự cần được sẻ chia, nhất là chấp nhận cùng nhau vượt núi, vượt rừng, vượt biển, vượt sông, kể cả vượt rào vì một tình yêu “không thể xa nhau”.

Ngày lễ Valentine còn là dịp để trao tặng nhau, bởi tình yêu luôn đòi trao ban và đón nhận, nên cả nhân tình và tình nhân đều phải là người biết Trao Ban và biết Đón Nhận. Chỉ trao ban thôi mà không đón nhận, tình yêu sẽ chết, vì có một bên kiêu căng, tự cho mình “đủ đủ, không cần gì ở người yêu” khi từ chối đón nhận ; chỉ đón nhận thôi mà không trao ban, tình yêu cũng sẽ chết, vì có một bên ích kỷ, thụ hưởng, chỉ thủ lợi , “thủ riêng” cho mình, khi khước từ trao ban.

Tình yêu đòi trao ban - đón nhận, và khi yêu nhau thật tình, hết tình, người ta không còn quan tâm đến giá trị vật chất của tặng vật, nhưng bất cứ tặng vật nào cũng đều mang một giá trị tuyệt đối, vì đó là biểu hiệu của tình yêu, mà tình yêu thì tuyệt đối tự bản chất.

Nhưng tặng vật dễ thương, quý giá, cao cả, tuyệt vời nhất mà người ta muốn trao cho nhau, và khao khát nhận được ở nhau là chính con người của nhau. Trao tặng người yêu chính con người mình là cho đi tất cả, và chẳng giữ lại gì làm của riêng ; trao tặng người mình thương chính con người mình là hiến dâng trọn vẹn cuộc đời, cuộc sống với thao thức, ước mơ, khát khao, hy vọng, niềm vui, hạnh phúc, và cả lo lắng, buồn thương. Chỉ trao ban chính con người mình cho người mình yêu, thì tình yêu mới thực sự có ý nghĩa và giá trị tuyệt đối của Tình Yêu, như trái tim khi yêu hằng khao khát, đợi chờ.

Mừng ngày lễ Tình Nhân của những trái tim đang thổn thức, rạo rực vì yêu thương, người viết mến tặng các bạn đang yêu nhau ba ngọn nến rất đẹp :

• **Ngọn nến Sự Thật**, tuy leo lét trước gió, nhưng sẽ không bao giờ tắt trong tim các bạn, dù là cuồng phong thất bại, sợ hãi, hay gánh nặng của thời gian, bởi Sự Thật luôn giải phóng và nối kết.

• **Ngọn nến Thứ Tha**, tuy kín đáo, âm thầm, nhưng sẽ không bao giờ tắt trong đời sống yêu thương, dù hiện tại chống phá, dù tương lai đe dọa, bởi Thứ Tha là ánh sáng xua đuổi đêm tối trong cuộc đời những người yêu nhau.

• **Ngọn nến Hiền Lành**, tuy bé bỏng, nhẹ nhàng, nhưng sẽ không bao giờ tắt trong ân nghĩa, ân tình, bởi Hiền Lành làm cho nhân tình, tình nhân vô cùng dễ thương, dù đi giữa trời giông bão, hay dưới trời chói chan đổ lửa.

Ước mong các Nhân Tình, Tình Nhân đốt lên ba ngọn nến đẹp buổi tối Valentine lãng mạn, và curu mang, sinh nở trong Hạnh Phúc những Tình Yêu tuyệt vời cho cuộc đời mãi đẹp, mãi đáng yêu !

QUAN TÂM CỦA TÌNH YÊU

Tình yêu rất lạ, vì không cần dạy, nhưng ai cũng biết thế nào là yêu, dù không định nghĩa được tình yêu là gì.

Em bé biết mình được yêu, khi thấy mẹ âu yếm chăm nom, say mê nựng nịu và không ngớt trầm trồ ca ngợi con mình. Em cũng biết ba thương em, khi ba rất vui mỗi buổi chiều đi làm về được ôm em vào lòng và hôn lấy hôn để, nên ngay từ những ngày đầu đời, thơ ấu, em đã biết thế nào là yêu thương, và khi yêu, người ta phải làm gì.

Học trò biết mình được thầy cô thương, khi thấy thầy cô cặm cụi dọn bài, chấm bài, nhiệt tình giảng dạy và ân cần theo dõi từng bước học tập của trò. Và dù không có môn học yêu thương ở nhà trường, các em vẫn biết thế nào là yêu, và khi yêu, người ta phải làm gì cho nhau. Biết được ai là bạn là thù, ai là chí cốt, tri âm tri kỷ, người ta đã không biết qua trường lớp, giáo trình, nhưng biết nhờ quan sát cách người khác đối xử với mình: bạn tốt không bao giờ vắng mặt khi ta cần đến họ, bạn xấu chỉ có mặt khi họ cần đến ta.

Người con gái đến tuổi biết mình được yêu, khi có chàng trai lạ ngấp nghé để ý, săn đón, quan tâm. Và người con gái ấy sẽ nhận ra cường độ của tình yêu chàng dành cho mình theo mức độ và cách thể của những quan tâm đến từ phía chàng...

Quả thực, không ai dám liều lĩnh quả quyết người ấy thương mình, nếu chỉ một mình đơn phương nghĩ cho người ấy, nghĩ về người ấy, nghĩa là quan tâm đến người ấy, mà người ấy chẳng biểu lộ những quan tâm dành cho mình; không ai dại khờ đến độ bất chấp những cảnh báo của lý trí để ngoan cố khẳng định ai đó yêu mình, trong khi người ấy hoàn toàn vô tâm vô tình trước nhu cầu của mình.

Và tất nhiên không người nào ngây ngô đến độ tin vào tình yêu của một người không hề quan tâm đến mình, bởi bản chất của tình yêu là ước mơ và mưu tìm hạnh phúc cho người mình yêu, nên bước chân thứ nhất trên hành trình yêu thương chính là quan tâm đến người mình yêu.

Quan tâm đến người mình yêu, như tình mẹ không bao giờ rời xa nhu cầu của con, nên con đói, mẹ lo; con đau, mẹ buồn, con khổ, mẹ xót xa; con cơ cùn, mẹ tiều tụy, bất hạnh.

Quan tâm đến người mình yêu, như tình nhân quan tâm nhau trong từng chi tiết của đời sống, từ nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ, đến nhu cầu tâm lý, tâm linh; tình tế quan tâm tận ngõ ngách nhu cầu của người tình, và tế nhị tìm phương án đáp

ứng những nhu cầu ấy. Bởi hạnh phúc của tình yêu là được lo cho người mình yêu, được chăm sóc người mình yêu, được xây dựng tương lai cho người mình yêu thương, gắn bó, nên sẽ không bao giờ có hạnh phúc trong trái tim tình nhân không quan tâm người tình.

Tình yêu không thể tồn tại trong trái tim người mình không quan tâm; cũng không có tình yêu tươi tắn, trẻ trung, xinh đẹp khi người yêu không được ân cần quan tâm, không được tận tình chăm sóc. Vì tình yêu đòi ra khỏi “cái tôi” để đến với người khác, nên khi tình yêu bị giam hãm trong cái tôi chật hẹp, nó sẽ bị bức tử vì ngột ngạt, nhưng chỉ sống và sống hạnh phúc khi hướng đến đối tượng bằng quan tâm, chăm sóc.

Và sự khác biệt căn bản giữa tình yêu đích thực và tình yêu “hữu danh vô thực” chính là tâm tình và hành động quan tâm của những người yêu nhau dành cho nhau. Cũng trên nền tảng của quan tâm là dấu hiệu đáng tin cậy của tình yêu mà người ta dễ dàng nhận ra đâu là “yêu sách” và đâu là yêu thương. “Yêu sách” là trái tim của người tình không quan tâm đến nhu cầu của người mình yêu, mà chỉ đòi người mình yêu quan tâm và đáp ứng nhu cầu của riêng mình. Đây là kiểu yêu của người ích kỷ, chỉ quan tâm đến nhu cầu của mình, bằng hạch sách, sớ hữu, khống chế người yêu, biến người mình yêu thành nô lệ, đầy tớ phục vụ nhu cầu vô tận, và yêu cầu không biên giới của mình. Yêu như thế không là yêu, vì ngược chiều với đường đi của tình yêu đích thực là hướng đến, là ân cần quan tâm, là tận tụy chăm sóc, là chu đáo lo toan cho người mình yêu. Vì thế, yêu người khác vì mình, để thoả mãn nhu cầu của riêng mình, mà không đáp lại tình của người yêu bằng quan tâm đến họ là yêu sách, là gạt găm tình yêu, khi nhân danh tình yêu để sách nhiễu, hạch sách người yêu nhằm trục lợi cho bản thân mình. Nếu mức độ quan tâm thể hiện cường độ của tình yêu, như chết cho người mình yêu là tình yêu lớn lao, cao cả nhất, thì yêu sách là biểu đồ của ích kỷ, hẹp hòi, dối trá trong tương quan, nên mới có những người yêu chỉ lợi dụng bạn tình, những nhân tình chỉ đòi hỏi, tính toán phần lợi cho mình... mà thờ ơ, không quan tâm đến đối tượng.

Mùa lễ tình nhân, chắc chắn những ai yêu nhau sẽ có quà cho nhau. Quà có thể là hoa, bánh, nhẫn kim cương, hộp xoàn, nhưng món quà quý giá nhất mang tình yêu của trái tim, món quà làm cho tất cả các quà tặng khác dù đơn sơ, bé nhỏ đến đâu cũng trở thành vĩ đại, vô giá, đó là quan tâm đến nhau, bởi thiếu quan tâm là đòi hỏi của tình yêu đích thực, người ta không thể yêu nhau và đem lại cho nhau hạnh phúc viên mãn, tròn đầy.

BÁO CÁO CÁC QUỸ CỦA GIÁO ĐOÀN

QUỸ GIÚP ƠN GỌI LINH MỤC TU SĨ

Giáo Xứ Takatori-Kobe	5.000 yen
Vườn rau Tình Thương Tokyo	1.000 yen
Vinh (Sakuramachi, Kagawa-Ken)	5.000 yen
Cô Ngọc (Fujisawa)	3.000 yen
Tổng kết tháng này	14.000 yen
Tiền còn lại	140.000 yen

QUỸ GIÚP TRẺ EM BỊ NHIỄM HIV-AIDS TẠI VN

Vườn Rau Tình Thương Tokyo	1.000 yen
Cô Ngọc (Fujisawa)	3.000 yen
Bác Thế (Takatori, Kobe)	20.000 yen
Chị Thanh Nga (Takatori, Kobe)	5.000 yen

QUỸ GIÚP THỰC HIỆN TỜ PVLC

Giáo Xứ Takatori (Kobe)	20.000 yen
CĐ/CG Tokyo	30.000 yen
CĐ/CG Fujisawa	15.000 yen
CĐ/CG Hamamatsu	5.000 yen
CĐ/CG Yamato	10.000 yen
CĐ/CG Isesaki-Gunma	10.000 yen
CĐ/CG Kawagoe	5.000 yen
CĐ/CG Kaizuka-Kawasaki	5.000 yen
CĐ/CG Mizonoguchi	5.000 yen
CĐ/CG Himeji	15.000 yen
CĐ/CG Kawaguchi	10.000 yen
Bà con Công Giáo Vùng Kamata	3.000 yen
Giáo Xứ Fushimi, Kyoto	60.000 yen
Giáo Xứ Soka, Saitama	20.000 yen

QUỸ GIÁO ĐOÀN

CĐ/CG Himeji	10.000 yen
--------------	------------



KHO HÔN PHỐI

Anna NGUYỄN THẢO PHƯƠNG

Sinh ngày: 23/05/1998

Con Ông: Bartôlômêô Nguyễn Minh Hải

Và Bà: Phạm thị Thu

Thuộc Giáo Xứ Hòa Thuận, Giáo Phận Ban Me Thuột,

Hiện trú tại Saitama, Nhật Bản

Muốn kết hôn với:

Phaolô HUYNH TẤN SỰ

Là người tân tòng, sinh ngày: 10/03/1996

Con Ông: Huỳnh Thân

Và Bà: Lê thị Đồng

Quê quán ở Hoài Nhơn, Bình Định

Hiện trú tại Saitama-Ken, Nhật Bản

Đaminh NGUYỄN ANH TUẤN

Sinh ngày: 27/03/1993

Con Ông: Đaminh Nguyễn Văn Toán

Và Bà: Anna Đinh thị Tuyết

Thuộc Giáo Xứ Yên Mỹ, Giáo Phận Bắc

Ninh

Hiện trú tại Saitama, Nhật Bản

Muốn kết hôn với:

Anna NGUYỄN THỊ HẠNH

Sinh ngày: 03/02/1999

Con Ông: Đaminh Nguyễn Văn Thế (chết)

Và Bà: Anna Nguyễn thị Sứ (chết)

Thuộc Giáo Xứ La Tú, Giáo Phận Bắc

Ninh

Hiện trú tại Saitama, Nhật Bản

Maria NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Sinh ngày: 10/09/2000

Con Ông: Mathêô Nguyễn Văn Nhi

Và Bà: Maria Trần Thị Cừu

Thuộc Giáo Xứ Kẻ Bưởi, Giáo phận Hải

Phòng

Hiện trú tại Saitama, Nhật Bản.

Muốn kết hôn với:

Giuse NGUYỄN KHÁNH HOÀNG

Là người tân tòng, sinh ngày: 12/02/1993

Con Ông: Nguyễn Xuân Cảnh

Và Bà: Trần Thị Tư

Quê quán ở Nam Tiến, Xương Lâm, Bắc

Giang

Hiện trú tại Saitama, Nhật Bản

*Ai biết các đôi hôn phối này có điều gì ngăn trở theo Giáo Luật, buộc phải trình
cho Giáo Quyền*



PHÂN ƯU

Được tin buồn: Ông Cố Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN BIỀNG,

Thân sinh của các chị Loan (Yamato) Phương, Nga, Hằng và anh Linh (Takatori, Kobe), đã được Chúa gọi về với Ngài vào lúc 18g00 ngày 09 tháng

01 năm 2025 tại Takatori, Kobe, hưởng thọ 100 tuổi.

Xin thành kính phân ưu với quý anh chị Loan-Hải, Phương-Vinh, Nga-Tài, Hằng-Quang và anh chị Linh-Dung cùng toàn thể tang quyến. Nguyên xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, sớm đưa linh hồn Gioan Baotixita về hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.

Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật
Liên CĐ Miền Tây
Liên CĐ Đức Mẹ La Vang
Giáo Xứ Takatori, Kobe
Cộng Đoàn Công Giáo Yamato
Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa Tokyo

Chúc Mừng

Được tin vui: **Sơ Maria Dominica HỒ THỊ HẰNG,**

Sơ Gabriel VŨ THỊ LƯƠNG

Sơ Cecilia LƯU THỊ NGỌC MAI

Dòng Trappist Ajimu, Oita-Ken,

đã được tuyên khấn trọn đời tại nhà nguyện của Dòng tại Ajimu, Oita vào lúc 10g00 ngày Chúa Nhật 12 tháng 01 năm 2025.

Xin chân thành chúc mừng và cầu xin Chúa ban cho quý sơ hạnh phúc, thánh thiện, nhiệt thành và trung tín trong cuộc sống chiêm niệm.

*Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật
Gia Đình Linh Mục, Tu Sĩ Việt Nam tại Nhật.*

Cảm Tạ

Đại gia đình chúng con xin chân thành tri ân và cảm tạ: Quý Linh Mục, Quý tu sĩ nam nữ, Quý cộng đoàn cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần đã phân ưu và cầu nguyện cho Thầy của chúng con là:

Ông Cố Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN BIỀNG

đã được Chúa gọi về ngày 09 tháng 01 năm 2025.

Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành và trả công bội hậu cho Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ. Các đoàn thể và quý ông bà anh chị em .

Trong lúc tang gia bối rối, chắc chắn còn nhiều điều thiếu sót. Chúng con khẩn xin quý vị niệm tình tha thứ bỏ qua cho.

*Đại gia đình đồng bái tạ.
Vợ: Nguyễn Thị Quy
Trưởng nam: Nguyễn Trọng Linh
Trưởng nữ: Nguyễn Thị Loan*

ĐỊA CHỈ CÁC LINH MỤC VIỆT NAM TẠI NHẬT

GIÁO PHẬN SAPPORO:

Lm Phanxicô Assisi Trần Thanh Lam OFM
Francisco Sapporo Shudoin 〒065-0011
2-2-20 Kita1 Jo, Higashi-Ku, Sapporo-Shi Hokkaido
Tel.070-8504.5892; Email: thanhlamofm@yahoo.com

GIÁO PHẬN NIGATA

Lm Giuse Nguyễn Thành Hy SVD
Catholic Odate Church
1-7-45 Ariura, Odate-Shi, Akita-Ken 〒017-0043
Tel: 0186-42-1272; mobile: 080-6658.4866;
Email: hynguyensvd@hotmail.co.jp

Lm Phanxicô Xavie Từ Đấng Phúc SVD

Catholic Niigata Cathedral 〒951-8106
656 Higashihatadori, 1 Bancho; Chuo-Ku, Niigata
Email: tudangphuc@yahoo.com

GIÁO PHẬN SENDAI

Linh Mục Đaminh Nguyễn Cao Trí Sch. P.

Catholic Nodamachi Church
2-7-1 Nodamachi, Fukushima-Ken 960-8055
Tel: 090-42473929; Email: caotri77@yahoo.com

GIÁO PHẬN SAITAMA:

Lm Gioankim Nguyễn Quốc Định
Cell: 090-8746.1944; Email: gktanik@gmail.com

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Toàn
Catholic Isesaki Church
24-4 Chuo-Cho, Isesaki-Shi, Gunma-Ken 372-0042
Tel: 0270-25.0276; Email: Toan1216@yahoo.co.jp

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quang Thuận
Catholic Higashimatsuyama Church
2-9-3 Shimmei-Cho, Higashimatsuyama-Shi,
Saitama-Ken 〒355-0021
Tel. 049-322.1239. Email: asukathuan@yahoo.co.jp

Lm Anrê Dũng Lạc Đặng Trung Tín SC

Catholic Joso Church
1443-9 KonoyamaJoso-Shi, Ibaraki-Ken 300-2746
Tel.: 090-5084.7990; email: dunglactin@gmail.com

GIÁO PHẬN TOKYO:

Lm Giuse Ngô Quang Định
Catholic Narashino Church
1385-2 Nagasaku-Cho, Hanamigawa-Ku; Chiba-Shi,
Chiba-Ken 〒262-0044
Tel. 043-216.0035; Email: nqdingh@vesta.dti.ne.jp

Lm P.M. Nguyễn Hữu Hiến

Catholic Meguro Church; 〒141-0021
4-6-22 Kamiosaki Shinagawa-Ku, Tokyo
Tel. 03-5435.8416; Fax. 03-3491.6527;
Cell.09016562693; pmsguyenhuuhiennjp@gmail.com

Lm Micaer Nguyễn Minh Lập SDB

Salesio Seminary; 〒182-0033
3-21-12 Fujimi-Cho, Chofu-Shi, Tokyo
Tel.042-482.3117; Fax.042-489.7645;
Cell. 070-2021.5159; Email: mi_nobito@yahoo.co.jp

Lm Joseph Nguyễn Thanh Nhã SJ

Catholic Kojimachi Church
Kojimachi 6-5-1 Chiyoda-ku, Tokyo 〒102-0083
Cell:080-4208.2309; Email: josephnhaj@gmail.com

Linh Mục Gioan Trần Nam Hong SVD

Catholic Kichijoini Church
1-7-8 Gotenvama, Musashino-shi, Tokyo 〒180-0005
Tel. 0422-44.0181; Mobile: 070-7517.0497;
Email: phongtransvd@gmail.com

Lm Đaminh Cao Sơn Thân SJ

Jesuit Residence
4-32-11 Kamishakujii, Nerima-ku, Tokyo 〒177-0044
Dt. 090-3849-7087; E-mail: sitakaka61@gmail.com

Lm Antôn Bùi Duy Thủy SDB

Salesio Seminary
3-21-12 Fujimi-Cho, Chofu-Shi, Tokyo 〒182-0033
Tel.042-482.3117; Fax.042-489.7645
Cell: 080-6334.1425;
Email: takeibuisdb@gmail.com

Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Thế SJ

SJ House
7-1 Kioi-Cho, Chivoda-Ku, Tokyo 〒102-8571
Tel.070-12141388; Email: dominicthesi@gmail.com
dominicthe@gmail.com

Lm Gioankim Nguyễn Xuân Tiên SC

Catholic Goi Church
2430 Goi, Ichihara-Shi, Chiba-Ken 〒290-0081
Tel.043-621.3830; Cell. 080-5098.6818;
Email: tianssc@hotmail.com

GIÁO PHẬN YOKOHAMA:

Lm Phanxicô Xavie Phạm Đình Sơn

Catholic Atsugi Church: 〒243-0014
2-7-11 Asahi-Cho, Atsugi-Shi, Kanagawa-Ken
Tel. 046-228.4164; email: phamdsong@gmail.com

Lm Gioan Baotixita Mai Tâm

Catholic Ninomiya Church
88 Ninomiya Machi, Naka-Gun, Ninomiya-Shi,
Kanagawa-Ken 〒259-0123
Tel. 0463-71-0300; Fax: 0463-71-2939
Cell.080-4275-5293; Email: jbmaitam@yahoo.com

Lm Phaolô Hà Minh Tú MF

Catholic Hodozava Church
8-21 Kasumidai, Hodozava-Ku
Yokohama, Kanagawa 〒240-0014
Tel. [045-331-2317](tel:045-331-2317); Mobile: 080-6628.1976;
Email: pbaoloc@gmail.com;

GIÁO PHẬN NAGOYA:

Lm Phêrô Trần Đức Điềm SVD

Shingenkai House
11-15 Minami Yama-Cho; Showa-Ku, Nagoya-Shi,
Aichi-Ken 〒466-0835
Tel.080-4849.5408; Email: ducdiem2001@yahoo.com

Lm Gioan Đàm Xuân Lộ

Catholic Kanazawa Church 〒920-0962
1-1-54 Hirosaka, Kanazawa-Shi, Ishikawa-Ken
Tel. 076-264.2536 – Cell. 080-1320.9369
Email: damxlo@yahoo.com

Lm Phêrô Hoàng Minh Mẫn SVD

Catholic Hirabari Church
116 Nishikumi, Akaike-Cho
Nagoya-Shi, Aichi-Ken 470-0126
Tel. 052-803-4110; Fax. 052-803-4173;
Cell. 090-6573-1666; Email: manhoang@nifty.com

Lm Anton Vũ Khánh Tường SVD

Divine Word Seminary 〒466-0823
70-9 Yagumo-cho, Showa-ku, Nagoya-shi
Tel: 052-832-2082, Mobile: 090-4262-4345
Email: yktuong@gmail.com

Linh mục Phaolô Lê Đình Vĩnh Toàn, MSC

Catholic Johokubashi Church
1-1-57 Kinjo, Kita-Ku, Nagoya 462-0847
Tel. 080-4931.6567;
Email: incordejesu14@gmail.com

GIÁO PHẬN KYOTO:

Lm Gioan Baotixita Phạm Nghĩa Phú SDB

Yokkaichi Salesio Shigan In
1-8-26 Oiwake, Yokkaichi-Shi, Mie-Ken 510-0882
Tel. 059-345.5609. Mobile: 070-8365.3343
Email: jblphu@yahoo.com

Lm Têphanô Nguyễn Văn Năng CMF

5-312 Fukakusa-naobashi, Fushimi-Ku,
Kyoto 〒612-0889
Tel:075-641.0610;mobile:080- 3132.2612;
Email: vannang2612@gmail.com

GIÁO PHẬN OSAKA:**Lm Đaminh Lưu Vĩnh Cửu**

2-7-11 Konakashima
Amagasaki-Shi, Hyogo-Ken; 〒661-0972
Cell.:080-1436-7430

Lm Emmanuel Trần Văn Bình OFMConv

Catholic Nigawa Church: 〒663-8006
4-2-11 Danjo-Cho Nishinomiya-Shi, Hyogo-Ken
Tel.0798-51-0176; Fax. 0798-51.9863;
Cell. 080-3399.6467;Email: fr_vanbinh@yahoo.co.jp

Lm Giuse Ngô Văn Thành

Catholic Imabari Church
1-2-1 Kitahorai-Cho,
Imabari-Shi, Ehime-Ken 794-0028
Tel0898322348;Email: josephthanh.ngo@gmail.com

Lm Phêrô Phan Ngô Xuân Thoại

Catholic Tamatsukuri Church
2-24-22 Tamtsukuri,
Chuo-Ku, Osaka-Shi 540-0004
Tel. 080-4035.7267; Email: pthoaiipop@live.com

Lm Đaminh Nguyễn Quốc Thuận

Catholic Yakatamachi Church
3-33 Yakatamachi, Wakayama-Shi
Wakayama-Ken 640-8151
Tel 073-425-1069; Mobile: 080-2459.5381.
Email: domthuan@gmail.com

Lm Phaolô Trần Xuân Như Ý CMF

Catholic Imaichi Church
1-1-27 Taishibashi Imaichi, Asahi-ku,
Osaka-shi, 〒535-0001
Tel. 080-4029.1986; Email: nhuy20186@gmail.com

GIÁO PHẬN NAGASAKI:**Lm Augustinô Phạm Nguyễn Hoàng Tú CM**

Nagasaki Catholic Center
10-34 Ueno-machi Nagasaki-shi 852-8113
Email: phamnguyenhoangtu@gmail.com

GIÁO PHẬN FUKUOKA:**Lm GB Phạm Văn Thuýên CM**

Catholic Daimyo Church
2-7-7 Daimyo, Chuo-Ku, Fukuoka-Ken 810-0041
mobile. 070- 8580.9087;
Email: vanthuyenkontum@gmail.com

GIÁO PHẬN HIROSHIMA:**Lm. G.B. Phan Đức Định**

Catholic Ube Church
1-1-59 Kotoshibacho,Ube-shi, Yamaguchi, 755-0033
Tel. +81-70-3287.5715; Email: jbdinhj@gmail.com

Lm Phêrô Hoàng Đức Lợi

Catholic Okayama Minami Church
14-28 Fukuhama-Cho, Minami-Ku
Okayama-Shi, Okayama-Ken 702-8035
Cell: 090-9969-2478; Email:
prhdloi2002@gmail.com

Lm Gioan Nguyễn Quang Thuận

Catholic Hikari Church
4-6-1 Chuo, Hikari-Shi, Yamaguchi-Ken 〒
743-0013
Tel. 083-371.0792; Cell. 090-4109-9005;
Email: kojunjohn@yahoo.com.au

Lm Phêrô Nguyễn Văn Toàn SJ

Catholic Hosoe Church
Hosoe Cho 1-9-15, Shimonoseki Shi,
Yamaguchi Ken 〒750-0016
Mob: 080-7119.1982; email: toansjvn@gmail.com

LM Gioakim Nguyễn Minh Toàn SJ

Catholic Gion Church
3-6-1 Gion, Asaminami-Ku; Hiroshima-Shi
731-0138
Tel:070-2429-6612;Email:gjoakimtoansj@gmail.com

Lm Giuse Mai Văn Thế

Hiroshima Cathedral
4-42 Noboricho, Naka-Ku;Hiroshima 730-0016
Tel. 070-8572.8184; email: josmvthe@yahoo.com

GIÁO PHẬN OITA:**Lm Phêrô Phạm Hoàng Trinh**

Catholic Nakatsu Church
1283-1 Sannocho;Nakatsu-Shi, Oita-Ken 871-0057
Tel. 0979-22.2259; Cell: 090-6594-9899;
Email: maranathapeter@yahoo.com

GIÁO PHẬN KAGOSHIMA:**Lm Phaolô Phạm Minh Anh**

Catholic Yoshino Church
3216-53 Yoshino-Cho; Kagoshima-Shi 892-0871
Tel. 099-243.3768; Cell. 090-9560.1705
Email: paul_scs@yahoo.com

Lm Gabriel Dương Văn Quốc Tiến

Catholic Mizobe Church
3616-4 Fumoto, Mizobe-Cho, Kirishima-Shi,
Kagoshima-Ken, 899-6404
Tel. 0995-58-2994, cell. 090-6864.8421;
Email: gabrielquoctien@yahoo.com

Lm Giuse Nguyễn Hồng Tâm

Catholic Kanoya Church
14-1 Komaejocho;Kanoya-Shi,
Kagoshima-Ken 〒893-0001
Tel:0994-43-3733; Mobile. 090-5923.9339;
Email: nguyentam776@yahoo.com

GIÁO PHẬN NAHA:**Lm Peter Chanel Phạm Văn Chế**

Catholic Koza Church
1-4-1 Kamara, Okinawa-Shi 〒904-0005
Tel. 098-937.7064;
Email: peterchanelche70@yahoo.com

Lm Giuse Bùi Đức Dũng

Catholic Awase Church
1-5-1 Tobaru, Okinawa-Shi, 〒904-2164
Cell. 08039951909; Email: josbddung@gmail.com

Lm Gioankim Phan Đình Hoài

Catholic Miyakojima Church; 〒906-0013
156-1 Shimozato Hirara, Miyakojima, Okinawa
Cell.080-3966.4430,Email:joachimhoai@yahoo.com

Lm Bosco Dương Trung Tín

Catholic Shuri Church
4-60 Sakiyama, shuri Okinawa 903-0814
Tel.090-6864.3244;
Email: bosco.tudohanhphec@yahoo.com

Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Đức Tiến

Catholic Asato Church
3-7-2 Asato, Naha-Shi, Okinawa-Ken 〒902-0067
Tel. 090-9652.1309; Email: ductien76@yahoo.com

Lm Micae Nguyễn Xuân Vinh

Catholic Nago Church
2-1-20 Onishi, Nago-Shi, Okinawa-Ken 905-0018
Mobile: 080-3963.1979;
Email: glory200679@yahoo.com

CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI:**Lm Phanxicô Xavie Trần Văn Hoài OFMConv**

Email: fxhoai@yahoo.com

Lm Bernard Phạm Hữu Quang pss

Email: phamquang9@yahoo.com

Lm Anrê Trương Quốc Hùng

Email: truongquochungsvd@gmail.com

Lm Gioan Baotixita Nguyễn Sinh Sắc

Cell: 090-7108.5632. Email: sinh sac2003@yahoo.com

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT CỦA CÁC CỘNG ĐÀN

- 01/02** : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Fukuoka (Cha Thuyền CM)
19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Thế SJ)
- 02/02** : 11g00 : Thánh Lễ tại Nguyễn Xá Chofu, Tokyo (Cha Dũng SDB Úc)
11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nishi Chiba (Cha Hiến)
11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ota, Gunma-Ken (Cha Quốc Định)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken (Cha Tường SVD)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kasukabe, Saitama-Ken (Cha Quốc Định)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kameoka, Kyoto (Cha Năng CMF)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka-Ken (Cha Thuyền CM)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nigawa, Osaka (Cha Bình OFM Conv.)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kita 11 Jo (Cha Lam OFM)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến, Cha Nhã SJ)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Toride, Ibaraki-Ken (Cha Thân SJ)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa, Kanagawa-Ken (Cha Tâm MF)
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yoshino, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)
- 08/02** : 19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fushimi, Kyoto (Cha Năng CMF)
19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã SJ)
- 09/02** : 11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Seto, Aichi-Ken (Cha Tường SVD)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato, Kanagawa-Ken (Cha Dũng, Cha Lập, Cha Hiến)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hon-Atsugi, Kanagawa-Ken (Cha Sơn)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Seishin Toyota, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Atsugi, Kanagawa-Ken (Cha Sơn)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Toàn SJ)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Tường SVD)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Thuyền CM)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kichijoji, Tokyo (Cha Phong SVD)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi (Cha Minh Tú MF)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya, Tokyo (Cha Nhã SJ)
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato-Takada, Nara-Ken (Cha Năng CMF)
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka
17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Nhã SJ)
- 10/02** : 18g15 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)
- 15/02** : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Fukuoka (Cha Thuyền CM)
19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Thế SJ)
- 16/02** : 10g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi, Saitama-Ken (Cha Nhã SJ)
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken (Cha Điềm SVD)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Anjo, Aichi-Ken (Cha Tường SVD)
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kadoma, Osaka (Cha Ý CMF)
13g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawagoe, Saitama-Ken (Cha Tín)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isahaya, Nagasaki (Cha Tú CM)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fushimi, Kyoto (Cha Năng CMF)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hofu, Yamanashi-Ken (Cha Quang Thuận)
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hachioji, Tokyo (Cha Hiến)

- 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Thê)
 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Thê SJ)
 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yukuhashi, Fukuoka (Cha Thuyền CM)
 15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka
 15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Urawa, Saitama-Ken (Cha Lập SDB)
 17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken
 18g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizuyaki, Fukuoka (Cha Thuyền CM)
22/02 : 19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã SJ)
 19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fushimi, Kyoto (Cha Năng CMF)
23/02 : 09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Bình OFM Conv.)
 09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Matsudo, Chiba (Cha Hiến)
 11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu
 11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Thê)
 12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Komaki, Aichi-Ken (Cha Tường SVD)
 12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hon-Atsugi, Kanagawa-Ken (Cha Sơn)
 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Kagoshima, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)
 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Ube, Yamaguchi-Ken (Cha Định SJ)
 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Imabari, Ehime-Ken (Cha Thành)
 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Shibushi, Kagoshima-Ken (Cha Tâm)
 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nanzan, Nagoya (Cha Điềm SVD)
 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tawaramachi, Nagasaki (Cha Tú CM)
 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Daimyo, Fukuoka (Cha Thuyền CM)
 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Sendai (Cha Dominic Trí Sch.P.)
 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuchiyama, Kyoto (Cha Năng CMF)
 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kamifukuoka, Saitama-Ken (Cha Hiến)
 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Thê SJ.)
 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tsukuba, Saitama (Cha Nhã SJ.)
 15g30 : Thánh Lễ tại nhà chung Thánh Tâm Chúa Giêsu Okayama (Cha Lợi)
 15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka
 16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Sueyoshicho (Cha Tú CM)
24/02 : 14g00 : Lễ truyền chức phó tế thầy Ân SJ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya
 18g15 : Thánh Lễ tại nhà thờ Akune, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)
01/03 : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaiki, Fukuoka (Cha Thuyền CM)
 19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Thê SJ)
02/03 : 11g00 : Thánh Lễ tại Nguyễn Xá Chofu, Tokyo
 11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ota, Gunma-Ken (Cha Quốc Định)
 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken (Cha Tường SVD)
 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD)
 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Taniyama, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)
 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kasukabe, Saitama-Ken (Cha Quốc Định)
 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kusatsu, Kyoto (Cha Năng CMF)
 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka-Ken (Cha Thuyền CM)
 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nigawa, Osaka (Cha Bình OFM Conv.)
 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kita 11 Jo (Cha Lam OFM)
 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã SJ)
 15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka
 16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa, Kanagawa-Ken (Cha Tâm MF)
05/03 : 15g00 : Thứ Tư Lễ Tro tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã SJ, Cha Thê SJ)